



Israël

gemeentenuews

34e jaargang no.1
maart 2019
ISSN: 1382-130X

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL | *nieuws- en gebedspunten van de messiaanse beweging*



Albert en Esther Knoester

werken onder orthodoxe Joden

CGI houdt koers mèt interne veranderingen

Nieuwe rubriek: 'Nieuws uit Israël'

- 3** Van de directeur
- 4** Albert en Esther Knoester
werken onder orthodoxe Joden
- 8** Afscheid van
Timo, Jopke en Christien
- 9** Nieuws uit Israël
nieuwe rubriek met korte berichten
- 10** Terugblik jongerenreis
november 2018
- 12** Nieuws uit Israël
nieuwe rubriek met korte berichten



ISRAËL GEMEENTENIEUWS

is een uitgave van stichting *Comité Gemeentehulp Israël* en verschijnt ca. 6x per jaar.

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL

p/a Buttervin 42
1619 DD Andijk
T 055-843 19 04
(ma & wo 09.00 – 12.00 uur)
www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen
T 055-843 19 04
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
adresbeheer@cgi-holland.nl
Een abonnement op *Israël GemeenteNieuws* is in principe gratis. Wel stellen we prijs op een vrijwillige bijdrage (€ 10,- per jaar).

Vormgeving
Sjoelal, Hoogveen (sjoelal.nl)

Drukwerk
First Concept Communications
Partners Ltd.

Bestuur

Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Coen van der Lek, Dordrecht (secretaris); Wiebe Dijkstra, Steenwijk (Penningmeester), Henk Mulder, Borger (lid), Jan Boonstra, Zuidhorn (lid), Nathanja Licht, Haarlem (lid)

Staf

Jaap Bönker • directeur
j.bonker@cgi-holland.nl
Michiel Steenwinkel • redacteur
m.steenwinkel@cgi-holland.nl

Doel

- Joods-Messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiële middelen.
- Christenen en gemeenten in Nederland informeren (1) over de Joods-Messiaanse gemeenten in Israël en (2) over de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Boekbestellingen

Bij voorkeur via de CGI webshop.
www.cgi-holland.nl/go/media/boeken

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsbrieven (digitaal)
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Giften

voor het werk in Israël kunnen worden overgemaakt naar:
NL19INGB0004651992 t.n.v.
Stichting Comité Gemeentehulp Israël.

Geregistreerd als ANBI
Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

BIC-code
INGBNL2A

Kamer van Koophandel
34114422

Uitgelichte projecten

Project: 1707	Judith de Heer
Project: 1800	Messiaanse gemeenten (algemeen)
Project: 1804	Onderwijs
Project: 1807	Beth haKerem Jan en Mies Barendse (Migdal)



Zie www.cgi-holland.nl voor alle projectnummers. Giften zonder vermelding van projectnummer worden door CGI als algemene gift aangemerkt en besteed.

IBAN NL19 INGB 0004651992
BIC: INGBNL2A



Nieuwsupdates via Facebook
www.facebook.com/CGIHolland



Nieuwsupdates via Instagram
www.instagram.com/cgi.holland



Inspirerende getuigenissen via YouTube
<https://www.youtube.com/user/CGIHolland>



STEMMEN...

Laatst ging de parasja* over de verbondssluiting van de Almachtige met het volk Israël (Exodus 19). Een indrukwekkend schouwspel moet dat zijn geweest.

Ik probeer me altijd in te leven in de gedeelten die ik lees. De HERE God is een God van timing. De commentaren spreken erover dat dit gedeelte 47 dagen na de uittocht uit Egypte begint. Het volk moet zich 3 dagen reinigen en dan op de 50^e dag (Pinksteren of Wekenfeest) vindt de verbondssluiting plaats. Het is Een-zijdig, althans het volk kan het alleen maar beamen, maar het is de Eeuwige die aangeeft dat Hij het volk op arendsvleugelen heeft gedragen en tot Hem gebracht heeft. Geweldig, 'uit alle volkeren Mij ten eigendom'. Waarom twijfelt de mensheid hieraan vandaag de dag? Waarom woelen de volkeren? (Psalm 2) Omdat ze samenspannen tegen de Almachtige en Zijn Messias! Het volk beaamt het verbond met de woorden: 'Alles wat JHWH zegt zullen wij doen!' En het volk 'zag' stemmen en fakkels, staat er letterlijk. Stemmen in 70 talen, voor elk volk één.

Eeuwen later in Jeruzalem, zien de volgelingen van Jezus ook vuur en horen zij stemmen. Een vervulling van het spektakel op de Sinäi. Alle mensen hoorden het Evangelie in hun eigen taal. CGI steunt Messiaanse en Arabische gemeenten (met een Israëlvisie). Gemeenten die allerlei talen gebruiken, Engels, Ivriet, Arabisch, Amhaars, Russisch, Spaans, en noem maar op. Maar mensen horen het Evangelie in hun eigen taal...

We leven in een boeiende tijd, want het aantal gelovigen in Israël groeit enorm. Daarom is uw steun zo belangrijk, als individu en als kerk of gemeente. Wij kunnen bijdragen aan het feit dat de Eeuwige een verbond heeft gesloten met Israël en dat Hij vanuit Israël de volkeren zal bereiken.

Naast deze steun in Israël wil CGI ook kerken en gemeenten in Nederland helpen om de aloude wortels weer boven te krijgen, te verstaan. We hebben een aantal goede sprekers, voor jong en oud, om aan dat verbond aandacht te schenken. Nodig ons gerust uit, maar bovenal, steun de gemeenten in Israël!

Jaap Bönker, Directeur

* lezing volgens het synagogaal rooster

Albert en Esther Knoester:

WERKEN ONDER OR



Het is altijd weer bijzonder om te horen over orthodoxe Joden die ontdekken dat Jezus hun Messias is. Vaak leiden die ontdekkingen tot de nodige onrust in de omgeving. Als je verhalen daarover hoort, waan je je soms even in de tijd van het Bijbelboek Handelingen. De vijandigheid tegen gelovigen en getuigenissen over Gods voorzienigheid lijken soms op verhalen uit dit Bijbelboek. Deze maand in Gemeentenieuws mensen die werken onder orthodoxe Joden.

We beginnen in woestijnstad *Dimona* bij *Albert en Esther Knoester*. Zij wonen daar sinds 2008, toen God hen riep door twee Bijbelteksten die sterk tot hen spraken. De eerste uit het boek Jozua waarin de stad Dimona wordt genoemd, de tweede uit Richteren waar staat dat 'zij gingen wonen onder de bevolking rond Arad' (een naburige stad). Toen ze zich er vestigden, hadden ze geen idee wat er allemaal zou gaan gebeuren en hoe belangrijk het was dat ze konden terugvallen op die roeping.

De wijk waarin ze wonen, staat bekend als orthodox. Er staan vijf synagogen en yeshiva's (Torascholen red). Het huis van Albert en Esther ligt recht tegenover een synagoge. Je kunt bijna bij elkaar naar binnen kijken. Aanvankelijk vroeg de rabbijn of Albert en Esther misschien Joods wilden worden. Maar met behoud van geloof in Jezus bleek dat te moeilijk.

De huiskring die het echtpaar startte, functioneerde jarenlang zonder problemen. Dat veranderde toen ze in 2016 met hulp uit Nederland een inloophuis voor koffie en een praatje in het winkelcentrum openden. Dat was zeer tegen het zere been van de rabbijnen. De rustige buitenlanders waren voor hen ineens een regelrechte bedreiging geworden.

'Sanhedrin'

Albert en Esther vertellen: "We werden als gevaarlijke zendelingen gezien.

THODOXE JODEN...

We hebben hier in huis een Sanhedrin gehad. Vijf rabbi's kwamen langs, wat heel bijzonder is omdat zij doorgaans niet snel het huis van een 'niet-jood' binnengaan. Ze zochten Jezus aan het kruis op de muur, maar waren helemaal van slag dat wij alleen maar Joodse symbolen in huis hebben. Wij werken binnen de Joodse cultuur en dan moet je je eigen cultuur vergeten. De Bijbel zegt dat we de Joden tot jaloersheid zullen wekken. Daarom hebben wij geen christelijke symbolen in huis."

Onder orthodoxe Joden bestaan nogal wat misvattingen over christenen en het Nieuwe Testament. Zo was de hoofd-

rabbijn helemaal verbaasd dat het echtpaar Knoester dezelfde Tenach (Oude Testament red) heeft als hij. "Zij hebben echt de overtuiging dat wij christenen een andere Tenach hebben. Maar ze moesten concluderen dat het om precies dezelfde ging. Daarna kwam het Nieuwe Testament op tafel. Eén van hen begon te lezen in Matteüs en kon niet meer ophouden. Hij had dit nog nooit gelezen en kon niet geloven dat dit nu het Nieuwe Testament was. Onder Joden bestaat de hardnekkige overtuiging dat het Nieuwe Testament een antisemitisch boek is."

Het bezoek pakte niet goed uit. Er verscheen een negatief artikel in de



'Ik antwoordde dat ons geheim hun Messias is die op een dag ook zijn ogen zal openen.'

Dimona, in de Negev (het Zuiden van Israël)

plaatselijke krant. Meerdere keren werd er voor de poort van het huis gedemonstreerd. 'Er werden zelfs vervloekingen uitgesproken over ons. Maar door al deze nare dingen gingen mensen juist naar ons kijken. God gebruikte het ten goede.'

Wat is jullie geheim?

Want in die periode kwamen er veel mensen uit Dimona naar Albert en Esther toe. Sommigen spraken er schande van dat ze zo werden behandeld door rabbi's, anderen waren oprecht geïnteresseerd in hun geloof in Jezus. Esther: 'Een boom van een kerel vol met tatoeages vertelde dat hij door de Sjo'a niet meer in God kon geloven. Toch zei hij dat hij zag dat God met ons was. Hij vroeg wat ons geheim was. Ik antwoordde dat het geheim hun Messias is die op een dag ook zijn ogen zal openen. Hij had tranen in zijn ogen en ik moet er nog bijna van huilen.'

Door alle commotie is het inloophuis tijdelijk gesloten geweest. Nu het weer open is, komen er mensen binnen voor koffie en een gesprek. Alleen het Oude Testament wordt er gebruikt. Het Nieuwe Testament blijft altijd thuis. Esther: "Ik begin zelf nooit over Jezus, maar mensen komen sinds die

commotie naar ons toe en willen van alles weten. Dat wij als niet-joden hun Tenach (Oude Testament) zo liefhebben, dat kunnen ze gewoon niet begrijpen. Ze weten niet wat ze horen als we citeren uit hun Tenach. De Bijbel roept ons op hen tot jaloersheid te wekken en dat zie je ook gebeuren. Er zijn hier Nikodemussen in de stad", een verwijzing naar de Farizeeër die Jezus 's nachts bezocht. "Wij konden dit alleen volhouden omdat God voor ons is uitgegaan. Hij bemoedigde ons met de tekst uit Handelingen 18, dat Hij veel volk heeft in deze stad."

"Als God je roept, zorgt Hij voor alles. Op een avond stonden hier 200 schreeuwende mensen voor de deur. We zijn op onze knieën gegaan en zeiden: 'Heer U zegt in uw woord dat u uw engelen gebiedt op al onze wegen.' Meteen daarna ging de bel. Twee politieagenten stonden voor de deur. Ze kwamen binnen en waren zo verontwaardigd over wat er gebeurd was. Ze beschermden ons en stonden erop dat ze ons zouden begeleiden buiten. We denken dat het Gods engelen waren." Veel bewoners van de stad nemen het sindsdien op voor het echtpaar Knoester. "Wat wij het hardst nodig hebben, is gebed. Dat God het verstand opent van de mensen."

Judith de Heer

Dat is ook het gebed van *Judith de Heer*, die al sinds de jaren '80 in Jeruzalem woont. Ze verdiept zich in het jodendom en leest de Bijbel volgens het Joodse leesrooster. Soms komt Judith in gesprek met mensen over het Tora-



Toen vertelde ze me zelf dat het hoofdstuk over Jezus gaat en dat het voelde alsof er een gordijn voor haar ogen is weggetrokken.

gedeelte van die week. "Ze zijn dan verbaasd dat ik weet waarover het gaat. Maar daar gaat het om, liefde en aandacht geven. En de mensen in het woord leiden, want ik kan ze niet overtuigen. Jezus is aanwezig in de Tenach. Er hoeft maar een klein stukje van de sluier over het Oude Testament te worden opgelicht om dat te ontdekken. Het is een kwestie van een paar centimeter. Dat is genoeg. De rest weten ze al."

Judith de Heer bouwt aan relaties in Jeruzalem. Als ze met mensen in gesprek raakt over hun gezondheid, haalt ze vrijmoedig het boek Spreuken aan. "Het staat vol met adviezen over je gezondheid."

Victor Kalisher

Ook directeur *Victor Kalisher* van het Israëlich Bijbelgenootschap in Jeruzalem heeft geregeld gesprekken met Joden van orthodoxe komaf. Hij vertelt: "Een Frans Joodse vrouw met een orthodoxe achtergrond kwam de winkel binnen en vroeg hoe het nu zit met Jesaja 53, het hoofdstuk over de lijdende knecht van de Heer. Ik opende de Hebreeuws-Franse Bijbel die we uitgeven en vertelde erover. De vrouw begon te huilen en zei: 'kijk wat we gedaan hebben! Hoe kan het dat de rabbijnen dit niet zien?' Ik vertelde haar dat de Heilige Geest het in haar hart openbaart. Toen vertelde ze me zelf dat het hoofdstuk over Jezus gaat en dat het voelde alsof er een gordijn voor haar ogen is weggetrokken. Dat is precies wat de Schrift ook zegt. Er ligt bij hen een bedekking over de lezing van het Oude Testament."



'Er hoeft maar een klein stukje van de sluier over het Oude Testament te worden opgelicht. Het is een kwestie van een paar centimeter. Dat is genoeg.'

Kalisher kent ook de moeilijkheden die gepaard gaan met het getuigenis over Jezus. "Een groepje orthodoxen kocht hier het Nieuwe Testament om het vervolgens voor de deur te verbranden. Ze waarschuwden anderen dat wij hun Joodse ziel afnemen. Maar een andere orthodoxe man kwam later naar mij toe. Hij zei dat hij onder de indruk was van hoe ik reageerde en hoe rustig ik bleef. Hij kocht vervolgens een Nieuw Testament voor zichzelf."

Dit soort getuigenissen hoor je vaker in Israël. Het toont aan dat we in een bijzondere tijd leven. Het is voor het eerst sinds de eerste eeuw dat er weer een Lichaam van Christus in Israël is dat bestaat uit Joden. Het is weliswaar nog steeds een heel klein deel van de bevolking, maar feit is dat het aantal gelovigen de afgelopen decennia enorm is gegroeid. Kalisher: "De enkelen die door de eeuwen heen tot geloof kwamen, werden lid van een buitenlandse kerk en waren niet meer verbonden met hun Joodse cultuur. Nu realiseren Joden zich dat het ware Joodse geloof wordt vervuld in de Messias."

Judith de Heer
PROJECTNR. 1707

Veranderingen bij CGI...

CGI heeft per 1 januari afscheid genomen van drie betrokken medewerkers. Allereerst **Timo Erkelens** die een nieuwe baan heeft aangenomen. Timo heeft veel betekend voor de stabiliteit van de organisatie in de afgelopen jaren. Dankbaar zijn we hem ook voor de twee jongerenreizen die hij organiseerde. Daarmee heeft hij een nieuwe generatie betrokken bij het verhaal van God met Israël. Hieronder neemt hij persoonlijk afscheid.

Ook vrijwilligers **Jopke van den Berg** en **Christine Guijt** hebben per 1 januari afscheid genomen. Jopke heeft lange tijd onder meer de Gebedsmuur opgesteld. We zijn blij te kunnen melden dat

Carien Menegat deze taak overneemt! Christine deed administratieve ondersteuning waaronder het verzenden van boeken. Bedankt voor jullie trouwe inzet!



Timo Erkelens

Beste vrienden van CGI,

Graag wil ik via deze weg afscheid nemen van jullie. Per 1 januari 2019 ben ik niet langer in dienst van CGI. Ik heb 3,5 jaar met veel plezier en enthousiasme aan de missie en visie van CGI bijgedragen.

De afgelopen jaren heb ik veel nieuwe mensen mogen leren kennen in zowel Nederland als Israël. Het is geweldig om te zien hoe God bezig is met het fysieke en geestelijke herstel van Zijn land en Zijn volk Israël. Het leiden van de jongvolwassenreizen naar Israël was voor mij het **hoogtepunt** van het werk!

Het afgelopen jaar vond ik het steeds lastiger om de meeste werktijd op mijzelf aangewezen te zijn. Ik miste collega's om mij heen. Binnen CGI liggen voor mij niet de kansen en uitdagingen

die ik nu zoek. De keuze om te vertrekken heb ik bewust en zelf genomen. Ik ben bijna 30 en vind het een mooi moment om stappen te maken in mijn persoonlijke ontwikkeling en carrière. Daarom stap ik over naar de zorgsector, waarin ik ben opgeleid. Sinds 1 januari ben ik relatiemanager VVT bij een consultancybureau. Ik hoop de komende jaren nieuwe eigenschappen te leren die ik vervolgens weer kan inzetten in Gods Koninkrijk.

Ik wil jullie als achterban hartelijk danken voor de trouwe steun in gebed en financiën. Jullie hebben het mogelijk gemaakt dat ik de afgelopen 3,5 jaar het werk van CGI heb mogen voortzetten. Ik wens directeur Jaap Bönker, het bestuur en alle betrokkenen wijsheid en zegen toe bij het voorzetten van de koers van CGI!

Vriendelijke groet en Gods zegen,
Timo Erkelens

BOEK WEELEGT RABBINALE BEZWAREN TEGEN JEZUS



De Israëliische Messiaanse theoloog Eitan Bar heeft onlangs een boek uitgebracht met de titel *'Refuting Rabbinic Objections To Christianity & Messianic Prophecies.'* (Het weerleggen van rabbinale bezwaren tegen

het christendom en Messiaanse profetie). Hij schreef het boek als reactie op de activiteiten van de anti-missionaire organisatie *Yad l'Achim*, meldt *OneforIsrael* voor wie Bar werkt. Deze organisatie bezit volgens Bar 90% van alle adressen van Messiaanse Joden. Velen van hen kregen de afgelopen jaren lectuur toegestuurd om hen over te halen terug te keren naar het rabbijnse jodendom. In sommige gevallen is dat ook gebeurd en hebben mensen zich afgekeerd van het geloof in Jezus. Eitan Bar heeft al het materiaal bestudeerd en komt nu met een boek dat de bezwaren van de anti-missionairen weerlegt. Eerder deed hij dat al via 150 korte video's.

FINANCIËLE TRAINING VOOR GELOVIGEN

Voor veel Messiasbelijdende Joden is het lastig om een goede baan te vinden of rond te komen. De organisatie E.L.Y. (Israels Families Department) geeft gezinnen tijdens de training *'Sterk en Moedig'* handvaten om succesvoller te worden in de maatschappij. Dit doen zij onder het motto: *'sterke gezinnen bouwen sterke gemeenten.'*

JACOB DAMKANI IS THUIS

Eén van de pioniers van de Messiaanse beweging in Israël, *Jacob Damkani*, is onlangs weer thuis gekomen. Dat meldde zijn vrouw Elisheva in januari op Facebook. Damkani werd vorig jaar ernstig ziek en raakte in coma. Door het werk van zijn organisatie *Trumpet of Salvation* kwamen veel Israëli's tot hun Messias. Over zijn leven kwam vorig jaar de film *A New Spirit* uit, die in Israël veel stof deed opwaaien. Ondanks zijn zorgelijke situatie, schreef zijn vrouw: *'De meeste ochtenden wordt hij wakker met een lach en ondanks de hulpeloze staat waarin hij verkeert, is hij blij.'*

T E R U C

Jong-volwas

'Ik lees de Bijbel nu heel anders.'

'Ooit waren ze alleen een nummer, nu een hele populatie!'

'Er zijn veel tranen gevloeid, maar allemaal om de olijfboom te bevloeien naar nieuw leven.'

'Het gaat er niet om dat je precies weet hoe het gaat, maar dat je weet wat er staat.'



G B L I K

senenreis 2018

Deze reacties van deelnemers maken wel duidelijk hoe veel indruk de jong-volwassenenreis van november 2018 heeft gemaakt. Met 30 jongeren (22-35 jaar) bezochten we de toeristische hot spots, projecten en lokale mensen.

De reis voerde onder meer langs het *Israel College of the Bible* in Netanya waar een Jood en Arabier uitleg gaven over hun evangelisatiewerk via internet. We hebben gebeden voor het land en volk van Israël op de Golanhoogte aan de grens met Syrië. Ook bezochten we de indrukwekkende *Fountain of Tears* in Arad, het monument waarin de onvoorstelbare dialoog wordt gevoerd tussen de gekruisigde Jezus en een overlevende van een nazi-kamp. Een bijzondere tijd van aanbidding en gebed hadden we in de *SuccatHallel* in Jeruzalem, waar 24 uur per dag wordt gebeden. En naast de studies van onze eigen reisleiders, leerden we ook van zowel Joodse als Arabische voorgangers.

Het was een reis die de deelnemers nog lang zal heugen. *Dank voor uw steun en gebed!*

50-DUIZEND MESSIASBELIJDENDE JODEN?

De Israëlische zendingsorganisatie *OneForIsrael* schat dat er in Israël inmiddels zo'n 50-duizend Messiasbelijdende Joden zijn. Tot nu toe was door deze organisatie uitgegaan van 30-duizend gelovigen. Nieuw is hun schatting dat er zo'n 20-duizend Joden zijn die niet zijn aangesloten bij een gemeente. Velen van hen durven dat niet uit angst voor negatieve gevolgen in hun familie en sociale omgeving. Andere organisaties schatten het aantal Joodse gelovigen in Israël veel lager in. Omdat Israël geen eigen kerkgenootschappen heeft, is het aantal gelovigen moeilijk meetbaar. Wel zeker is dat de video's met getuigenissen van One for Israel, inmiddels zo'n 90 miljoen keer zijn bekeken.

MEER OPENHEID VOOR JEZUS

Israëlische media zijn opener over de persoon Jezus dan voorheen. De linkse krant *Ha'aretz* schreef op oudejaarsdag 2018 een artikel over Jezus als 'klassieke Jood' en 'moedige, ambitieuze leider die op z'n minst een straatnaam in het land verdient'. In een documentaire '*Christianity in Israel*' concluderen een seculiere en een religieuze Jood dat Jezus hun broeder was.



GEBEDSCONFERENTIE IN JERUZALEM

Eind januari heeft de organisatie *Intercessors for Israel* (Bemiddelaars voor Israël) een gebedsconferentie gehouden voor de veiligheid van het land. Ongeveer 120 deelnemers uit 20 landen deden mee aan de 35e conferentie die deze organisatie hield. Behalve in Jeruzalem, werd er volgens de eigen website ook gebeden op de Golanhoogte vlakbij de grens met Syrië, waar het nog altijd niet rustig is. Op de plekken waar vorig jaar gebeden is, bleef het de afgelopen maanden tijdens de vrijdagsrellen aan de grens met de Gazastrook opvallend rustig, meldt de organisatie. Om ook een nieuwe generatie bij het gebedswerk te betrekken, betalen mensen onder de 30 een lagere prijs.