



Israël

gemeentenieuws

34e jaargang no.2
april 2019
ISSN: 1382-130X

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL | *nieuws- en gebedspunten van de messiaanse beweging*



Michael & Dina Beener

wonen en werken langs de grens met Gaza

Yuval Arts: leert kinderen creatief aanbidden

Getuigenis: Eliel Fos uit Haifa

- 3** Van de directeur
- 4** Michael & Dina Beener
verspreiden licht in Sederot
- 8** Yuval Arts
leert kinderen creatief aanbidden
- 9** Nieuws uit Israël
nieuwe rubriek met korte berichten
- 10** Getuigenis
Eliel Fos uit Haifa
- 12** Nieuws uit Israël
nieuwe rubriek met korte berichten



ISRAËL GEMEENTENIEUWS

is een uitgave van stichting *Comité Gemeentehulp Israël* en verschijnt ca. 6x per jaar.

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL

p/a Buttervin 42
1619 DD Andijk
T 055-843 19 04
(ma & wo 09.00 – 12.00 uur)
www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen

T 055-843 19 04
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
adresbeheer@cgi-holland.nl
Een abonnement op *Israël GemeenteNieuws* is in principe gratis. Wel stellen we prijs op een vrijwillige bijdrage (€ 10,- per jaar).

Vormgeving

Sjoelal, Hoogeveen (sjoelal.nl)

Drukwerk

First Concept Communications Partners Ltd.

Bestuur

Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Coen van der Lek, Dordrecht (secretaris), Wiebe Dijkstra, Steenwijk (Peningmeester), Henk Mulder, Borger (lid), Jan Boonstra, Zuidhorn (lid), Nathanja Licht, Haarlem (lid)

Staf

Jaap Bönker • directeur
j.bonker@cgi-holland.nl
Michiel Steenwinkel • redacteur
m.steenwinkel@cgi-holland.nl
Jan Barendse • CGI-ambassadeur in Israël

Doel

- Joods-Messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiële middelen.
- Christenen en gemeenten in Nederland informeren (1) over de Joods-Messiaanse gemeenten in Israël en (2) over de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Boekbestellingen

Bij voorkeur via de CGI webshop.
www.cgi-holland.nl/go/media/
boeken

Reisinformatie en boekingen:

reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsbrief (digitaal)

gebedsmuur@cgi-holland.nl

Giften

voor het werk in Israël kunnen worden overgemaakt naar:
NL19INGB0004651992 t.n.v.
Stichting Comité Gemeentehulp Israël.

Geregistreerd als ANBI

Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

BIC-code
INGBNL2A

Kamer van Koophandel
34114422

Uitgelichte projecten

Project:	1773	City of Life (FAM. BEENER)
Project:	1800	Messiaanse gemeenten (ALGEMEEN)
Project:	1806	Fonds Huurdonaties
Project:	1751	Ebenezer Home, Haifa



Zie www.cgi-holland.nl voor alle projectnummers. Giften zonder vermelding van projectnummer worden door CGI als algemene gift aangemerkt en besteed.

IBAN NL19 INGB 0004651992
BIC: INGBNL2A



Nieuwsupdates via Facebook
www.facebook.com/CGIHolland



Nieuwsupdates via Instagram
www.instagram.com/cgi.holland



Inspirerende getuigenissen via YouTube
<https://www.youtube.com/user/CGIHolland>



REDDING VAN DE 'OVERKANT'

'De HERE zal voor u strijden, en jullie moeten stil zijn.'
(Exodus 14:14)

We leven in roerige tijden. Er gebeurt veel en we laten ons vaak leiden door het nieuws, maar het is beter om te kijken naar wat de Bijbel zegt. De Almachtige heeft alles in Zijn hand. We willen vaak ingrijpen omdat we

denken dat de Here God het niet zonder ons kan. Hij heeft ons wel nodig in veel omstandigheden, Hij vraagt inzet, maar soms ook juist niet.

Als het volk Israël voor de Rietzee staat en de spanning wordt enorm, dan is er de Here die zegt: 'weest stil, Ik zal het doen.' Wat een moeite kunnen we daar mee hebben. Sterker nog, Hij stuurt een wind vanuit het oosten (*kedem* = voortijd) en de vraag is dan, waar begint de splitsing van de zee? Kijkt u maar eens op de kaart. Soms komt de redding van de 'overkant'! Daar staan we vaak niet bij stil omdat we allemaal (film)beelden in ons hoofd hebben. Dat is één van de redenen waarom ik voorwerpen heb verzameld, om het beeld weer terug te krijgen*. Maar JHWH is in control!

Zo is het ook in Sederot, een gemeente onder de 'rook' van Gaza. Constant onder druk van aanslagen, maar ook van (ultra)orthodoxen. Maar Michael en Dina Beener van de gemeente 'City of Life' gaan door, in de wetenschap dat JHWH voor hen strijdt! Toch hebben zij ook ónze steun nodig. Bijvoorbeeld met het *Fonds Huurdonaties*, dat we speciaal in het leven hebben geroepen om broeders en zusters zoals die in Sederot tegemoet te komen; zowel Joodse als Arabische gemeenten die de positie van Israël in Gods heilsplan zien. Wij, hier in het Westen, mogen daaraan bijdragen. Helpt u mee?

* Zie: www.bijbelsecultuur.nl

Jaap Bönker, *Directeur*

WONEN EN WERKEN LANGS DE GRENS MET GAZA...

Michael en Dina Beener vers



In 2015 bezocht het CGI de City of Life and the Messianic Congregation al eens. Het echtpaar vertelde toen over hun achtergrond. Michael kwam in 2006 vanuit Oekraïne, Dina kwam in 1999 uit Letland. De gemeente begon in het jaar 2000 als een kleine studentengroep van wie Dina de leider was. Michael en Dina trouwden in 2009 en hebben twee kinderen van 7 en 6 jaar oud.

Vijftien seconden, zoveel tijd heb je in Sederot om de bomkelder te bereiken. De stad ligt maar op een paar kilometer van de Gazastrook. Als Hamas raketten afvuurt, telt dus elke seconde. Juist op deze plek voelen Michael en Dina Beener zich geroepen om gemeente te zijn. Eén van hun speerpunten is het organiseren van bustouren langs Bijbelse plaatsen. De gemeente groeit en beschikt sinds kort over een grotere ruimte.

Nieuw gebouw

De gemeente 'City of Life' is door de jaren heen behoorlijk veranderd. Het Russisch is vervangen door Hebreeuws als voertaal. Veel studenten zijn inmiddels ouders geworden. Er zijn nu 40 leden plus een grote groep kinderen. Meer mensen kunnen er ook echt niet in de samenkomstzaal. Daarom is de gemeente lange tijd op zoek geweest naar een grotere ruimte in het stadje. Vanwege de enorm hoge huurprijzen is dat heel lastig. Bovendien zijn veel verhuurders huiverig om te verhuren aan Messiaanse gelovigen. 'De eerste vraag die ze stellen is of we over Jezus praten', vertelt Michael.

Vrijwilligers zijn dit voorjaar hard aan het werk om de nieuwe ruimte geschikt te maken voor samenkomsten. Het repareren en verbouwen kost 68 duizend euro. Michael en Dina Beener vragen het CGI om steun in gebed en financiën..

preiden licht in Sederot...

Bustouren

Zes maal per jaar organiseert de gemeente dagtoure langs Bijbelse plaatsen.

Michael: 'Getuigen op straat heeft hier niet zo veel zin. We zien dan vooral negatieve reacties. Daarom trekken we liever met een bus vol mensen en een gelovige Israëliische gids langs Bijbelse plaatsen zoals Tel Dan, Kfar Nahum, Jaffa en Jeruzalem. We vertellen dan over het verhaal van het Oude en Nieuwe Testament. Mensen zijn nieuwsgierig.'

Gemeenteleden uit Sederot gaan graag als vrijwilliger mee tijdens de touren. Het is hun taak om vriendschappen te bouwen met deelnemers, niet zozeer om te praten over het geloof.

Michael: 'Veel mensen hebben behoefte aan positieve vriendschappen. Er is hier veel narigheid, met name onder immigranten. Maar bij ons voelen ze zich thuis, ze zeggen dat ze vaker willen komen vanwege de goede sfeer.'

Michael nodigde deelnemers afgelopen jaar ook uit voor een Pesachviering in zijn gemeente. 75 mensen wilden komen, terwijl er maar plek was voor 50 mensen. Het zegt iets over de behoefte aan gemeenschap onder mensen in Sederot. Er zijn Bijbelkringen voor gelovigen en voor mensen die nog lang niet zo ver zijn, maar wel meer willen horen.

Ook de burgerlijke gemeente Sederot heeft de positieve invloed van het werk ontdekt. Afgelopen zomer mochten Michael en Dina op een bijeenkomst met 400 kinderen spreken en cadeautjes uitdelen. Michael wordt ook gevraagd om iets te vertellen op bijeenkomsten van overlevenden van de Sjo'a (Holocaust) of bij veteranen. Wel wordt hem gezegd uitsluitend iets te vertellen over het Oude Testament. Ook is het echtbaar betrokken bij de opvang van nieuwe Russische immigranten. Ze verstrekken kleding, voedsel en hulp bij het regelen van financiële zaken.

Ramen sneuvelen

Door het werk van de familie Beener komt er licht in een stad waar het leven



'Veel mensen hebben behoefte aan positieve vriendschappen. Er is hier veel narigheid, met name onder immigranten. Maar bij ons voelen ze zich thuis'



Ondanks de Israëlische 'Iron Dome' zijn de afgelopen jaren toch veel raketten in en rond Sederot neergekomen.

hard is. Door de voortdurende dreiging van raketten kampen veel mensen met psychische problemen. Ondanks het Israëlische Iron Dome systeem zijn de afgelopen jaren toch veel raketten in en rond Sederot neergekomen. Het is een wonder te noemen dat dit vaak gebeurt in open gebied. Eén keer trof een raket een muur van het gebouw van de gemeente, alle ramen sneuvelden.

Michael en Dina hebben een duidelijke visie voor gezinnen in de stad. Ze willen graag starten met huiswerkbegeleiding in wiskunde en Engels, onder leiding van professionele gelovige leerkrachten.

Michael: 'We willen op die manier goede relaties bouwen met de families hier. Veel ouders weten namelijk niet goed hoe ze met hun kinderen moeten omgaan. Zeker op deze plek waar veel mensen trauma's hebben door de raketten. Als ze ervoor open staan, nodigen we de kinderen uit voor de sabbats-school.'

Eén van de ruimtes in het gebouw van de gemeente is ingericht als opslagplaats voor onder meer luiers. Die zijn heel duur in Israël. 'We vroegen mensen waar ze behoefte aan hebben, veel gezinnen vertelden dat ze graag luiers ontvangen, dus die zamelen we in.'

Meer orthodoxen

De komende jaren zal Sederot uitgroeien van 27 duizend naar 40 duizend inwoners. Het aantal religieuze Joden neemt ook toe waardoor de sfeer in de stad verandert.

Michael: 'Je merkt dat de invloed van de religieuzen en dus ook de tegenstand sterker wordt. Het is vervelend, maar het is zeker geen vervolging zoals in sommige andere plaatsen waar wordt gedemonstreerd tegen gelovigen.'

Michael en Dina zijn vastbesloten door te gaan in Sederot. Ze ervaren zegen op hun werk en zien dagelijks dat God door de gemeente licht brengt in de harten van mensen. Met hun nieuwe gebouw hebben ze veel meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren en hulpgoederen te verstrekken. Kortom, om leven te brengen in een stad die zo vaak onder vuur ligt.

City of Life

PROJECTNR. 1773



Resten van raketten die in en rond Sederot neerkwamen...

Hoe beleven gelovigen de raketten uit Gaza?

Om de zoveel maanden escaleert de situatie rond Gaza. Hamas vuurt tientallen raketten af op Israël, een deel wordt onderschept door het anti-raketsysteem Iron Dome. Messiasbelijdende gemeenten voelen een grote verantwoordelijkheid om kalm en sterk te blijven in de chaos en angst die een bijna-oorlog met zich meebrengt. De Israëlische nieuws-site *Kehilanews* tekende onlangs reacties op uit de mond van gelovigen.

'Onze uitdaging is om onze vijanden lief te hebben, zelfs als we willen dat onze politieke en militaire leiders doen wat nodig is om de bevolking en grenzen te beschermen.'

Howard Bass, Beer Sheva

'De raketten hebben grote impact op veel van onze gemeenteleden. Maar ons geloof draagt ons overal doorheen. Het is duidelijk dat de Heer ons beschermt. Een raket kwam neer op een kleuterschool om 11 uur 's avonds toen er niemand was. Als dat overdag was gebeurd...'

Michael Beener, Sederot

'We zaten deze week twee nachten in de bomkelder. Een raket landde een paar maanden geleden een paar meter van ons huis. Twee mensen kwamen om. Het is heel intens voor onze kinderen. Maar God gaf ons toch vrede in het hart.'

Avigail Ginat, Ashkelon

Laten we bidden dat Gods vrede nog veel meer harten zal aanraken, in Israël maar ook in Gaza!



Op het schilderachtige terrein van moshav Yad Hashmonah in de Judese heuvels ten westen van Jeruzalem staan enkele bouwketen. Van binnenuit klinkt vioolmuziek. Muzikleraar *Nathan* geeft hier drie middagen in de week les aan kinderen. En wellicht is het jongetje dat hier zijn snaren leert bespelen, straks aanbidingsleider in een Messiaanse gemeente.

YUVAL ARTS

Een nieuwe generatie

Dat is althans de visie van *Yuval Arts*, een organisatie die door middel van muziek en kunst mensen wil helpen om God te aanbidden.

In 2010 begon de organisatie hier met een droom: toekomstige aanbidingsleiders vormen en leren om God te aanbidden door middel van hun talenten en gaven. *Yuval Arts* leert daarom kinderen vanaf 6 jaar zich op allerlei artistieke gebieden te ontwikkelen: van muziekles tot schilderen, dans en drama.

Ettie Kalisher is één van de mensen achter *Yuval Arts*: 'De moshav is de afgelopen jaren flink gegroeid. We hebben nu zo'n 50 kinderen uit Messiaanse gezin-

'Wie weet is het jongetje dat hier de snaren leert bespelen straks een aanbidingsleider.'

God leren aanbidden door muziek en kunst

nen die hier na schooltijd op zondag, dinsdag en woensdag lessen volgen.' Het geleerde wordt ook in praktijk gebracht. Door het jaar heen zijn er verschillende concerten, voor kinderen, jongeren, vrouwen of ouderen. Leerlingen van Yuval Arts doen daar ook aan mee. Ook maakt Yuval Arts nieuwe liederen die ook op CD en digitaal verschijnen. Van een gebedsconcert in 2017 waar 800 mensen bij waren, verscheen het album *My Face Towards The Lord* (Mijn gezicht naar de Heer gericht).

Moslims

Bijzonder is het dat er ook moslimkinderen uit het nabij gelegen dorp Abu Gosh tekenlessen volgen bij Yuval Arts.

'Op dit moment hebben we een klasje met vier meisjes. We vertellen een verhaal en verwerken dat op een artistieke manier. Eén van de moeders vertelde dat haar kind hier graag komt omdat ze de sfeer hier zo prettig vindt. Ze maakt reclame voor ons in het dorp.' De ouders moeten wel vooraf een document tekenen waarin ze instemmen met de identiteit van de organisatie.

'Ze vroegen wel eens of we iets konden maken voor tijdens de Ramadan, maar dat doen we niet.' Aangezien ook Abu Gosh snel groeit, hoopt Yuval in de toekomst door middel van de lessen meer van de liefde van God te kunnen delen onder moslims.



Ettie Kalisher met op de achtergrond een creatieve klas



Eliel Fos (links) tijdens spreekbeurt in haCarmel

ELIEL FOS uit Haifa (36) is jeugdleider in de HaKarmel gemeente, getrouwd met een Duitse en vader van vier kinderen. Hij vertelde CGI zijn bijzondere verhaal.

Ik ben geboren in Oezbekistan dat in de jaren '80 onderdeel was van de Sovjet-Unie. Ik was de oudste thuis. Mijn grootouders waren daar terechtgekomen toen ze vluchtten voor de nazi's. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie overleed mijn vader en heeft mijn moeder met haar drie kinderen *alijah* gemaakt. In Israël kenden we niemand. Om een leven op te kunnen bouwen, had mijn moeder drie banen. Op mijn dertiende begon ik ook te werken. Ik waste auto's op straat en begon drugs te gebruiken. Ik raakte in mijn tienerjaren zelfs verslaafd aan heroïne.

Toen maakte mijn moeder een groot wonder mee. Ze had een bovennatuurlijke ervaring van God. Ik begreep het niet, de sfeer in huis veranderde. Er kwamen bijbels in huis en mensen die begonnen te profeteren. Mijn moeder liet haar bijbel altijd open liggen op tafel. Ik herinner me nog goed dat de aanblik van dat boek met al die aantekeningen van haar mij angstig maakte. Ik had het gevoel dat dit boek de kracht had om mijn leven te veranderen.

Ik was intussen een crimineel geworden en leefde op straat. Toen ik in de gevangenis zat, kwam mijn moeder op

een avond op bezoek. Ze vertelde dat de hele gemeente voor mij bad. Dat was het dieptepunt van mijn leven. Ik wilde toen stoppen met drugs, maar ik was zo verslaafd. Mijn moeder bad met me en ik smeekte God om hulp. De dag erna zei de rechter dat ik naar huis mocht gaan en over drie maanden moest terugkomen. In die tijd ben ik naar 'House of Victory' van Teen Challenge gegaan, om af te kicken. Maar er was helaas geen plaats en dus belandde ik weer op straat.

Uiteindelijk verliet iemand het huis en kon ik er toch in. Tijdens het programma heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Ik zei dat als Jezus mij kon helpen, ik alles wilde opgeven. Het was tijdens een gebedsontmoeting. Het leven kwam in me en ik zag alles om me heen veel scherper. Ik was in één klap afgekickt van sigaretten en drugs. Ik had nu een stem in me die vertelde wat ik moest doen. Mijn karakter veranderde ook. Aan het eind van het programma wilde ik nog veel meer van God. Ik ben de eerste geweest die van de afkickkliniek naar de Bijbelschool ging. Ik wist dat mijn roeping was om met jongeren om te gaan. En dat doe ik nu al bijna 14 jaar. Om jongeren te vertellen dat Jezus onze enige hoop is!

'WACHTER OP DE MUUR' BART REPKO OVERLEDEN

Op zondag 17 maart is *Bart Repko* na een kort ziekbed in Jeruzalem overleden. Veel christenen kenden Bart van de gebedswandelingen over de stadsmuur van Jeruzalem. Elke ochtend (behalve op sabbat) stond hij paraat bij de Jaffapoort om met een groep God via Bijbelteksten te herinneren aan zijn heilsbeloften voor Israël. De tekst uit Jesaja 62 was voor hem daarbij de leidraad: *'Op uw muren, o Jeruzalem, heb Ik wachters aangesteld, die de ganse dag en de ganse nacht nimmer zullen zwijgen. Gij, die de Here indachtig maakt, gunt u geen rust. En laat Hem geen rust, totdat Hij Jeruzalem grondvest en het stelt tot een lof op aarde.'*

Het CGI wenst zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte bij dit verdriet.

PRO-MESSIAANSE PARTIJ DOET MEE AAN VERKIEZINGEN

Voor het eerst doet een partij met zowel Messiaanse als orthodoxe Joden mee aan de Israëliische verkiezingen. De nieuwe partij *BijbelBlok* bestaat uit orthodoxe Joden, messiaanse Joden en niet-joodse christenen. De orthodoxe partijleider *Avi Lipkin* wil dat deze groepen veel meer samen optrekken. Verder wil de partij de positie van messiaanse Joden in Israël verbeteren en zich sterk maken vóór grootschaliger alijah van Joden uit het Westen en tegen abortus. Op 9 april koos Israël een nieuwe Knesset. Bij het ter perse gaan van dit blad was nog niet bekend of de partij ook daadwerkelijk een zetel heeft bemachtigd.

GEMEENTE ASHDOD SCHRIJFT NAMEN OP DE POORT

De Messiaanse gemeente *Beit Hallel* in *Ashdod* biedt donateurs de mogelijkheid om hun naam in het Hebreeuws op een plaquette aan de poort te laten graveren. Daarmee wil de gemeente de onverbreekelijke band tussen de gemeente en de 'gelovige poortwachters' uit de volken benadrukken. De gemeente is bezig met een verbouwing en een nieuw veiligheidshek rond het gebouw hoort daarbij. Bij de poorten is ruimte voor de namen van donateurs.

UITBREIDING MESSIAANS WOONZORGHUIS HAIFA

Huize Ebenezer is het enige Messiaans-Joodse tehuis voor ouderen in Israël. Het complex is in de jaren '70 gesticht door Noorse christenen. Op dit moment wonen er 27 bejaarde bewoners, zowel Messiaanse Joden als een aantal christenen uit de volken.

Om aan alle eisen van de overheid te voldoen, is een flinke renovatie nodig. Ook in Israël moeten deuropeningen een bepaalde breedte hebben. In de kelder moet een ruimte komen waar bewoners in tijd van oorlog kunnen verblijven. *Johnny Khoury* werkt al 20 jaar in het huis en is sinds 3 jaar de eerste in Israël geboren manager van het huis: 'Veel bewoners hebben hun leven lang in dienst van God gewerkt en geen pensioen opgebouwd. Wij ondersteunen hen in hun woonlasten, maar daarvoor hebben we meer giften nodig. Het leven in Israël is duur.' Het ministerie van Volksgezondheid heeft Ebenezer tijd gegeven om de vereiste aanpassingen te doen. Van het huis gaat namelijk een goed getuigenis uit.

BLOED GEVEN

Tweemaal per jaar geven Messiaanse gelovigen in *Haifa* bloed tijdens een bijeenkomst van de gemeente Beit Eliyahu. Ook leden van andere gemeenten uit de regio Haifa doen inmiddels mee aan het evenement, meldt de website *KehilaNews*. Er wordt zelfs een Facebook event voor aangemaakt, zodat zoveel mogelijk mensen deelnemen. De laatste keer kwamen 40 mensen opdagen. Het record staat op 50. Het bloed wordt gegeven aan Magen David Adom, de Israëliëse versie van het bij ons bekende Rode Kruis.

CGI • AGENDA

17–19 mei 2019

Conferentie *Towards Jerusalem Council II*, Biezenmortel (N-Brabant)
Voor meer info: tjci.nl

16 juni 2019

Spreekbeurt Jaap Bönker,
VEG De Bilt

31 augustus 2019

Seminar Jaap Bönker, Israëlweekend,
De Betteld Zelhem

27 oktober 2019

Spreekbeurt Jaap Bönker,
Shekinah gemeente, Dronten