



Israël

gemeentenieuws

35e jaargang no.1
april 2020
ISSN: 1382-130X

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL | *nieuws van de messiaanse beweging*



Jacob Liebenberg:

Geestelijke strijd rond Beit Hallel, Ashdod

Corona uitdagingen voor Israëlische gelovigen

Ariel startte gemeente in een stad vol drugscriminaliteit

- 3 Van de directeur
- 4 Corona uitdagingen...
Verslag van Jan Barendse
- 7 Geestelijke strijd rond Beit Hallel in Ashdod
gesprek met Jacob Liebenberg
- 10 Ariel Revah
startte gemeente in een stad vol drugscriminaliteit
- 11 Doneren
giften bestemmingen
- 12 Kort nieuws
Nieuwsberichten uit Israël



ISRAËL GEMEENTENIEUWS

is een uitgave van stichting *Comité Gemeentehulp Israël* en verschijnt ca. 6x per jaar.

COMITÉ GEMEENTEHULP ISRAËL

p/a Buttervin 42
1619 DD Andijk
T 055-843 19 04
(ma t/m wo 09.00 – 12.00 uur)
www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen

T 055-843 19 04
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
adresbeheer@cgi-holland.nl
Een abonnement op *Israël GemeenteNieuws* is in principe gratis. Wel stellen we prijs op een vrijwillige bijdrage (€ 10,- per jaar).

Vormgeving

Sjoelal, Hoogeveen (sjoelal.nl)

Drukwerk

First Concept Communications Partners Ltd.

Bestuur

Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Coen van der Lek, Dordrecht (secretaris), Wiebe Dijkstra, Steenwijk (Penningmeester), Nathanja Licht, Haarlem (lid), Alex de Vreugd, Amsterdam (lid)

Staf

Jaap Bönker • directeur
j.bonker@cgi-holland.nl
Michiel Steenwinkel • redacteur
m.steenwinkel@cgi-holland.nl
Jan Barendse • CGI-ambassadeur in Israël

Doel

- Joods-Messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël ondersteunen met gebed en financiële middelen.
- Christenen en gemeenten in Nederland informeren (1) over de Joods-Messiaanse gemeenten in Israël en (2) over de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Uitgelichte projecten

Project: 8001 Algemeen Steunfonds

Project: 1711 Kehilat Hasdey Yeshua



Zie www.cgi-holland.nl voor alle projectnummers. Giften zonder vermelding van projectnummer worden door CGI als algemene gift aangemerkt en besteed.

IBAN NL19 INGB 0004651992
BIC: INGBNL2A



Nieuwsupdates via Facebook
www.facebook.com/CGIHolland



Nieuwsupdates via Instagram
www.instagram.com/cgi.holland



Inspirerende getuigenissen via YouTube
<https://www.youtube.com/user/CGIHolland>

Boekbestellingen

Bij voorkeur via de CGI webshop.
www.cgi-holland.nl/go/media/
boeken

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsbrieven (digitaal)
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Giften

voor het werk in Israël kunnen worden overgemaakt naar:
NL19INGB0004651992 t.n.v.
Stichting Comité Gemeentehulp Israël.

Geregistreerd als ANBI
Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

BIC-code
INGBNL2A

Kamer van Koophandel
34114422



'GEZEGEND HIJ DIE KOMT'

'Want Ik zeg u, u zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat u zegt: Gezegend Hij, die komt in de Naam des HEREN.' - Mattheüs 23:39

De Here Jezus spreekt dit uit naar Schriftgeleerden en Farizeeën. Zij weigeren Hem te zien als de Messias van Israël. Ze verwachten meer uit werken vanuit de Thora en uiterlijk vertoon, dan 'echt' naar de Here Jezus te kijken en te luisteren.

In dit nummer een interview met de assistent-voorganger van de Beit Hallelgemeente in Ashdod. Deze gemeente kreeg tot aan de coronacrisis wekelijks te maken met verstoringen van hun bijeenkomsten door ultraorthodoxe gelovigen. Een moeilijke situatie. Toch wordt er veel gebeden voor mensen uit die ultraorthodoxe wereld. Het zijn allemaal Saulussen, zou je kunnen zeggen die 'het Licht' nog moeten zien en Paulussen worden. Het zijn mensen die door kneed zijn in de Geschriften en mogelijk veel uit het hoofd kunnen citeren, maar nog niet Jesjoea haMasjiach 'zien' in Zijn hoedanigheid. Maar er is hoop, want het Woord spreekt over een tijd dat er 144.000 verzegelden komen. 12.000 uit die stam en weer 12.000 uit een andere stam (Openbaring 7). In onze tijd is er een beweging gaande onder ultraorthodoxen en er zijn er al die hun Messias hebben ontdekt. Daarom is het belangrijk dat we gemeenten als Beit Hallel gaan steunen en voor ze te bidden dat zij juist een getuige mogen zijn naar die mensen die nu nog storend bezig zijn. Dat zij gaan roepen: 'Gezegend Hij, Jezus, die komt in de Naam des HEREN!'

Ook in Nederland is er een gebedsbeweging die zich speciaal richt op (ultra) orthodoxen. Dat Saulussen Paulussen worden. U kunt daaraan deelnemen door een mailtje te sturen naar homebase.simon@gmail.com. Een uitdaging om aan te gaan...

Sjalom,
Jaap Bönker, directeur

CORONA uitdagingen voor

Jan Barendse, in de samentkomstzaal van 'Rivieren van Levend Water', Karmiel



Het zijn doodstille dagen hier in Israël. Afgelopen Shabbat* was de rustigste sinds het ontstaan van de staat Israël. Er was geen bootje te zien op het Meer van Genesareth, de straten zijn verlaten. Op weg 90, langs het Meer rijdt af en toe een auto.

De bevolking reageert over het algemeen gedisciplineerd op de aanwijzingen van de regering. De stranden zijn verlaten, de parken dicht, wandelen alleen toegestaan in de buurt van je huis. Alleen de supermarkt en de apotheek zijn open, je mag alleen binnen nadat je temperatuur is gecontroleerd.

De effecten van de virtuele lockdown zijn gigantisch. Gebouwen en zaaltjes van de gemeenten, zijn gesloten, maar de (soms torenhoge) huur gaat door. De meeste gelovigen zijn thuis omdat ze niet meer kunnen of mogen werken. Pastor Ehab Ashkar uit Shefar Amr bij

*) Dit was zaterdag 21 maart jl.

Israëlische gelovigen

Haifa (project 1792) vertelde ons dat de situatie voor de Arabische gelovigen wanhopig is. De scholen zijn dicht en de kinderen thuis. Mannen en vrouwen kunnen niet werken, behalve zij die in de bouw of op het land werkzaam zijn. Velen van hen werken in de toeristenindustrie die nu helemaal plat ligt. Vrouwen van de gemeente hebben vaak bijbaantjes als schoonmaaksters van huizen in Haifa: daar mogen ze niet meer komen. Geen werk, geen geld... De sociale voorzieningen zijn hier veel slechter dan in Nederland. Als de crisis langer doorgaat komt er grote onrust en zelfs honger in het land.

Internet biedt uitkomst

De voorgangers van de Joods-Messiaanse gemeenten doen ook van alles om toch in contact te blijven met de gelovigen. Vanwege de restricties worden de diensten nu meestal aangeboden via livestream of op een YouTube kanaal. Maar ook door de week gaan de activiteiten op een gewijzigde manier door. Zo zendt zangeres *Karen Davis*, de aanbiddingsleider van *Kehilat HaKarmel* vlakbij Haifa, de aanbiddingsdiensten op dinsdag uit via het internet. Ook de bidstonden van de gemeenten gaan door, zij het in de huizen, per gezin, want mensen mogen elkaar niet meer bezoeken. En ook de armen worden wekelijks voorzien van voedselpakketten. Alleen worden de pakketten nu niet meer afgehaald, maar voor de deur gezet door trouwe chauffeurs!

Voor de gemeente *Beit Hallel* in Ashdod betekent de coronacrisis een onderbreking in de wekelijkse protestdemonstraties voor de ingang van hun gebouw. Soms tot honderd Haredi's (ultra-orthodoxen) kwamen tot voor kort wekelijks aan het begin van de Shabbat samen om de weg te versperren voor de Messiaanse gelovigen en hen met gezongen verwensingen en vloekgeboden af te schrikken.

Gebouwen en zaaltjes van de gemeenten zijn gesloten, maar de soms torenhoge huur gaat door

Kortgeleden ging ik er op m'n eentje op uit naar Karmiël voor de opname van mijn preek voor Shabbat. Deze wordt uitgezonden ten behoeve van acht gemeenten die aangesloten zijn bij *Rivers of Living Waters*. De voorganger belde mij na Shabbat heel beteuterd op dat de uitzending van de preek niet gelukt was omdat men nog niet voldoende ervaring had met videostreaming. Zij verzekerde mij dat de opname volledig intact is en alsnog volgende week wordt uitgezonden.

Niet naar Nederland

Mies en ik kunnen voorlopig niet terug naar Nederland en blijven hier zo lang als het moet om de vinger aan de pols te houden bij de gemeenten. Van het programma van het recente bezoek

van een delegatie van het CGI-bestuur kon alleen een gedeelte gerealiseerd worden omdat twee bestuursleden niet meer mochten vliegen. CGI-veteraan *Henk Mulder* en zijn vrouw *Chelja* vergezelden mij voor bezoeken aan verschillende voorgangers.

Gesprekken

De gesprekken met hen waren verrassend optimistisch van toon. Pastor *Aviël Gersch* van *Kehilat HaNahar* in de Jordaan Vallei verraste ons positief met zijn visie dat Messiaanse gelovigen actief moeten zijn in het leven van de dorpen en steden waar ze wonen. Zo is *Aviël* lid van de regionale Raad van de Jordaanvallei, zijn ze betrokken bij allerlei projecten ten behoeve van de bevolking en komen zij samen in een openbaar gebouw: een prachtig muziek- en danstheater, direct aan de zuidkant

van het Meer. 'Geen verstoppertje spelen en je opsluiten in een obscuur gebouwtje maar duidelijk zichtbaar zijn in je gemeenschap als zoutend zout.' Daarbij moet natuurlijk gezegd worden dat de omgeving waar de gemeente samenkomt voornamelijk gevuld is met landbouwgemeenschappen, de z.g. kibboetsiem. De 'kibboetsniks' zijn niet bepaald religieus en hebben daardoor een opener houding naar andersdenkenden en dus ook naar Messiaanse gelovigen.

Zo verschillen in Israël de mogelijkheden en uitdagingen per regio. De boodschap van zowel Messiaans-Joodse als Arabische gemeenten is hetzelfde: *'Israël, keer terug naar de HEER, de God van Abraham, Isaak en Israël, dan zal Hij terugkeren naar u...'* (2 Kronieken 30:6b).

Jan Barendse is CGI-ambassadeur in Israël



Het overvolle meer van Tiberias ligt het er stil bij...

Elke week protesten voor de ingang: *Geestelijke strijd rond gemeente Beit Hallel in Ashdod*



Week aan week moeten gemeenteleden van Beit Hallel in Ashdod zich door een groep van demonstranten begeven naar de ingang. 'Kinderen zijn bang om naar binnen te gaan,' zegt voorganger Jacob Liebenberg. De ultra-orthodoxe afkeer van de Messiaanse gemeente in Ashdod zit diep. Al zijn de demonstraties door de coronacrisis tijdelijk gestopt, de verwachting is dat ze na de crisis gewoon weer beginnen.

CGI sprak met *Jacob Liebenberg* begin maart toen hij voor een kort verblijf in Nederland was. Hij is blij met de support van kerken wereldwijd. Vanuit de gemeente *Beit Hallel* heeft hij de missie om de banden met christenen in de wereld te versterken. De gemeente heeft het hard nodig nu die al maandenlang zwaar onder druk staat.

De demonstranten verzamelen vrijdagmiddag voor de ingang, maken luide muziek en dansen erbij. Normaal een vrolijk tafereel dat je gewend bent van synagoges of van bij de Kotel, maar op deze tijd en locatie krijgt het een naar en duister tintje. Vooral ook omdat er

vervloekingen worden uitgesproken over de Messiasbelijdende gelovigen. De ultra-orthodoxe demonstranten zien de gelovigen als gevaar. Jacob: 'Ze zeggen dat we Joodse zielen stelen. Maar het is een geestelijke strijd, een satanische poging om de volgelingen van Jezus te stoppen.' Senior pastor Israel Pochtar van de gemeente toont op social media filmpjes waarin hij beschrijft wat er gebeurt. Op de achtergrond zie je hoe sommige gemeenteleden in liefde het gesprek aan gaan met de demonstranten, maar het haalt weinig uit.

Om de zoveel tijd laaien de protesten weer op. *Liebenberg*: 'We hebben het eerder meegemaakt dat de leiders van de gemeente op billboards werden getoond met hun adres. We hebben het meegemaakt dat orthodoxen in de auto gelovigen achtervolgen. Dat is heel bedreigend.'

Een reden voor de heftige tegenstand ligt ook in de bloedige eeuwenlange Jodenvervolging door de Kerk. Die

heeft diepe sporen achtergelaten die je niet zomaar uitwist. 'Gelukkig ontdekken steeds meer Israëli's de waarheid: dat Jezus zelf een Jood was! Ze ontdekken langzaam dat veel christenen tegenwoordig een onvoorwaardelijke liefde hebben voor Israël. Christenen kunnen Joden daarmee tot jaloezie wekken.'

'Wij als gelovigen dienen het land en gaan naar het leger. De ultra-orthodoxen doen dat niet. Toch hebben ze veel macht.'

Toch slaat deze boodschap bij veel ultra-orthodoxen niet aan. Jacob: 'Je ziet bij hen dat ze zijn verhard en niet bereid de waarheid te zien. Maar dat is slechts tijdelijk, zoals Paulus schrijft in Romeinen 11.' In dit hoofdstuk beschrijft Paulus de gedeeltelijke / tijdelijke verharding die over Israël is gekomen.

Democratie en wet

Israël kent een wet die het verbiedt



andermans religieuze samenkomst te verstoren, ongeacht welke religie. Liebenberg: 'Helaas wordt deze wet nooit toegepast. Als wij de politie erbij halen, vraagt een agent of er iemand gewond is geraakt. Dat is niet het geval en dan doet de politie dus niets. Wij vinden het vreemd. Wij als gelovigen dienen het land en gaan naar het leger. De ultra-orthodoxen doen dat niet. Toch hebben ze veel macht. Israël is een democratie, maar wij hebben een advocaat nodig om staande te blijven.' Die advocaat is ook echt nodig, bijvoorbeeld om de verhuizing naar een ander gebouw rond te krijgen. Vier jaar geleden heeft gemeente Beit Hallel het nieuwe gebouw al gekocht, maar door tegenstand van orthodoxen in de stad, komt de verhuizing nog steeds niet van de grond. De stad weigert namelijk een vergunning af te geven voor het houden van samenkomsten. Er mag vooralsnog alleen humanitaire hulp worden verleend vanuit het gebouw. 'De orthodoxen voeren aan dat wij de humanitaire hulp verlenen om mensen te misleiden en hun ziel af te nemen,' zegt Liebenberg.

Feesten om Jezus te proclameren

Toch proberen we ons ook te verplaatsen in het sentiment van de ultra-orthodoxen. De vraag kan gesteld worden of er nog wel een jodendom was als alle joden inmiddels in hun Messias Jezus waren gaan geloven. Hoe kijkt Liebenberg daar tegenaan? 'Ik geloof dat de Joodse tradities nog steeds doorwerken in de Messiaanse gelovigen. Joden die in Jezus geloven, zullen altijd de



Jacob Liebenberg

Joodse 'geur' houden. Maar het is niet het ultieme doel. Wij vieren de feesten nog steeds om Jezus te proclameren.' Na de coronacrisis zal de tegenstand op enig moment waarschijnlijk weer opklaaien. Het is de laatste jaren in golfbewegingen gegaan. 'Er waren momenten dat ultra-orthodoxen ons met auto's achtervolgden en dat de foto's en adressen van onze leiders op billboards werden verspreid. Dat was heftig.'

Gelukkig ziet Liebenberg ook zegen. 'Er gebeuren ook mooie dingen. Soms smelt het hart van een Jood als een christen vertelt over zijn liefde voor Israël en van de boodschap dat het Evangelie eerst voor de Jood is. Je ziet dat Israël langzaam klaar wordt gemaakt om de Messias te ontmoeten. Zoals de Heer ook zei in Matteus 23: 'Je zult mij niet zien totdat je zult zeggen: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.'

Ariel Revah startte gemeente in een stad vol drugscriminaliteit

Ariel Revah (1972) vond kort na de eeuwwisseling thuis in Oekraïne oude documenten van zijn oma. Daaruit bleek dat zij Joods was. Het was deze ontdekking die Ariel en zijn vrouw een duwtje gaf. Een zetje in de richting van Israël. Want al langer hield dit land hen bezig en het feit dat hij een joodse voorouder had, was genoeg om *alijah* te kunnen maken.

Op 25 mei 2005 volgde de reis naar Israël waarna het echtpaar zich vestigde in *Ashdod*. Daar kwamen ze in contact met de Messiasbelijdende gemeente *Beit Hallel*. Na een aantal jaar van actief meewerken deed voorganger *Pochtar* het echtpaar een voorstel. Of ze een dochtergemeente wilden stichten in *Ramla*, een overwegend Arabische stad in midden-Israël.

Er was al een Arabische pinkstergemeente in de stad en de nieuwe Messiaans-joodse gemeente begon met samenkomsten in dat gebouw. *Revah*: 'We begonnen met vijf mensen en kwamen al snel in contact met verslaafden in de stad. *Ramla* was het drugscentrum van heel Israël met veel

criminaliteit door de aanwezigheid van maffiagroepen. Later heeft Israël er een methadonprogramma gestart, waardoor het nu gelukkig beter gaat.' De drugsactiviteit is weliswaar afgenomen, maar de laatste jaren wint de Islam aan invloed. Tien jaar geleden was er één moskee in de stad, nu zijn dat er drie.

'In het begin voelde ik een enorme spirituele druk hier. Vanwege die drugsactiviteiten. Als ik dan bij een bijeenkomst in *Ashdod* was geweest, wilde ik eigenlijk niet terugkeren naar *Ramla*. Zeven jaar hebben we gebeden voor de stad. Elke woensdag deden we dat 24 uur lang, in estafettevorm. De Geest inspireerde me te bidden voor de Arabieren. Een oude Arabische man kwam vervolgens naar de kerk. God zei dat we op een strategische plek zitten.'

De gemeente ontwikkelde een groot hart voor armen, alleenstaande moeders en nieuwe immigranten. 'We begonnen met humanitaire hulp, slechts sommigen van de mensen kwa-



Ramla, waar de gemeente samenkomt...



men ook naar onze samenkomst. Maar er gebeurden wel wonderen. We hebben drie mensen die genezing van kanker ontvingen na gebed,' aldus Revah.

De gemeente is intussen gegroeid tot zo'n 65 mensen uit de hele omgeving. Zij komen samen op vrijdagavond om 18 uur. Net als in veel andere gemeenten, komen er veel mensen met een Russische achtergrond. De diensten zijn dan ook in het Russisch, met vertaling in het Hebreeuws. De nieuwe generatie heeft het Hebreeuws als moedertaal, jeugdbijeenkomsten zijn dan ook alleen in het Hebreeuws.

In 2017 betrok de gemeente een nieuwe ruimte die ze huren van een Arabische christen. Hij verbouwde dit gebouw speciaal voor de gemeente. Het is een grote zegen van God. 'God helpt ons elke maand weer met een wonder, want de huur kunnen we eigenlijk niet betalen.'

GEVEN

Ook Israël is hard getroffen door de coronacrisis. We doen daarom in dit nummer een oproep: geef een gift voor het Algemeen Fonds van CGI! Vanuit dit fonds worden giften overgemaakt naar gemeenten en projecten voor acute noden. Veel gemeenten zijn betrokken bij het uitdelen van voedselpakketten. En ook onder gelovigen en hun voorgangers ontstaan nu acute noden.

P8001 Algemeen Steunfonds

Kehilat Hasdey Yeshua heeft te maken met dezelfde druk waar ook *Beit Hallel* mee te maken heeft (zie pag. 7-9). Het is van belang dat onze broers en zussen, juist in deze tijd, kunnen wijzen op het Koninkrijk van de Here Jezus!

P1711 Kehilat Hasdey Yeshua

Online doneren

Wilt u liever online doneren?
Scan de onderstaande QR-code of ga naar: cgi-holland.nl/doneren.



KORT NIEUWS

HULPACTIES

Net als overal in de wereld, ontstaan ook in Israël allerhande hulpacties. Ook de gelovigen zijn hierin actief. Zo ziet pastor *Salim Shalash* van de Arabische *Home of Jesus the King Church* veel armoede ontstaan door de coronacrisis. Mensen raken hun baan en inkomen kwijt. Shalash wil daarom dit jaar het aantal voedselpakketten voor Joodse en Arabische gezinnen met Pesach en Pasen verdubbelen.

Vrijwilligers van de *Internationale Christelijke Ambassade* zijn momenteel actief bij het uitdelen van eten aan de oude bewoners van het huis voor Sjoa slachtoffers in Haifa. Bewoners moeten op hun kamer blijven en de vrijwilligers delen de maaltijden uit met beschermingsmaatregelen.



Foto: ICEJ

De christelijke organisatie *Bruggen naar Vrede* is actief met maaltijdbe-zorging bij ouderen en gehandicapten. En de soepkeuken van *Aviv Ministries* in Tel Aviv serveert de soep nu vanaf tafels op straat. Zodat niemand het pand in hoeft en de anti-corona maatregelen van de overheid kunnen worden nageleefd.

DE WOESTIJN BLOEIT



'De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden, de steppe zal juichen en bloeien als een narcis.' (Jesaja 35:1) Het profetisch beeld dat Jesaja zag is dit voorjaar werkelijkheid in Israël. Op het dorre land rond de Dode Zee bloeien bloemen en dat is vele jaren niet gebeurd. Het is een gevolg van de overvloedige regenval van de afgelopen winter. Het peil in het *Meer van Tiberias* heeft zelfs jarenlang niet zo hoog gestaan als nu. Het is zelfs bijna helemaal 'gevuld'. Alom wordt het gezien als een zegening in bange dagen. De woestijn bloeit als nooit tevoren. Een prachtig beeld van het geestelijke ontwaken onder het volk.

BEMOEDIGING

'Deze tijd vereist creatieve ideeën, we moeten ons aanpassen. We zijn meer dan ooit nodig. Het Koninkrijk van God laat zich niet tegenhouden door een virus. Dit is de tijd bij uitstek om Gods glorie te laten schijnen en om meer mensen te bereiken ondanks de maatregelen die ons verhinderen om samen te komen. We moeten flexibel zijn en ons door God laten leiden.' (*Israël Pochtar - Beit Hallel, Ashdod*)