



Israël

Gemeentenuws

27e jaargang no. 6
December 2012
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

Op bezoek bij Chuck Cohen in hartje Jeruzalem

Juist nu bidden voor Israël!



Op de hoogste verdieping van het Clal-gebouw aan de Jaffastraat in Jeruzalem schuiven we stilletjes aan bij een bidstond die al begonnen is. Het is hetzelfde gebouw waar de Messiaanse King of Kings gemeente iedere zondagmiddag van 5 tot 7 uur samenkomt op de eerste verdieping. Maar hier, hoog boven de stad, zit een kleine groep in een kring met de Bijbel op schoot. De één heeft de ogen gesloten, de ander kijkt naar buiten waar de stad zich tot aan de horizon uitstrekt en waar diep beneden het verkeer voorbij raast. Zo nu en dan horen we claxons of een sirene. Maar niemand schenkt er aandacht aan. De gebeden sluiten naadloos op elkaar aan. Zo nu en dan geeft Chuck Cohen aanwijzingen of wordt er iets uit het nieuws aangehaald, of een Bijbeltekst voorgelezen. Daarna wordt er op basis van deze informatie gebeden. Het gebedsuur loopt geordend en volgens een bepaald patroon. Iedere dinsdag en woensdag van twaalf tot één kun je meedoen, mits je je aan de regels houdt, want Intercessors for Israël (IFI) heeft in de loop van tientallen jaren veel ervaring opgedaan met gebed. Precies om één uur sluit Chuck het uur af. Heel verfrissend.

Als we even later bij Chuck in zijn kleine kantoortje zitten, vertelt hij enthousiast over de internationale IFI-gebedsconferentie die van 21 tot en met 28 januari 2013 voor de achtentwintigste keer wordt gehouden. Iedereen die mee wil doen is hartelijk uitgenodigd om deze conferentie mee te maken op de Scopusberg met uitzicht op heel Jeruzalem. Een dag nadat de conferentie begint, zullen de vervroegde parlementsverkiezingen worden gehouden in Israël. Een zeer strategisch moment dus om in gebed bij elkaar te zijn. 'We rekenen op nog meer jonge mensen dan vorig jaar. Een nieuwe generatie bidders moet het van ons overnemen. Daarom krijgen mensen van onder de dertig een flinke korting. Aansluitend op de gebedsconferentie is er voor wie dat wil ook nog een gebedsreis door het land Israël gepland van 28 januari tot 2 februari.'

Kun je ons enkele principes uitleggen van het gebed zoals jullie dat in de praktijk brengen?

'Ja, al moet ik erbij zeggen dat het ook veel uitmaakt hoe de groep is samengesteld. Het is niet zo dat het alle keren precies volgens hetzelfde patroon verloopt. Toch zijn er een paar principes die vaststaan. Het gaat altijd om gezamenlijk, gestructureerd gebed onder leiding van de heilige Geest. Zomaar bidden wat in je opkomt, is bij ons niet toegestaan. We verwachten van de mensen dat ze bij het onderwerp blijven. Jezus zei dat twee of drie iets eenparig moeten begeren. En als je samen iets begeert, spring je dus niet van de hak op de tak. Als we ons geleid weten om voor de kerk in het Midden-Oosten te bidden, en jij gaat plotseling voor de slachtoffers van een natuurramp bidden, dan vragen we midden in het gebed of je daarmee nog even wilt wachten tot het moment dat we er gezamenlijk van overtuigd zijn dat dit onderwerp aan de orde is. Dat geldt voor al onze gebedsbijeenkomsten, dus ook tijdens de gebedsconferentie, die we ook wel 'gebedsschool' noemen, omdat het een plek is waar je mag leren. Je leert er doelgericht te bidden. En de mensen vinden het prachtig, want ze komen ieder jaar terug.'

Hoe zijn de reacties, vooral ook van jonge mensen die de conferentie bijwonen?

'Heel positief. Het meest voorkomende compliment dat we krijgen is, dat jong en oud zich veilig voelt. En dat komt ook omdat er duidelijk leiding wordt gegeven. Mensen komen uit allerlei kerken en culturen, dus moet je goede afspraken maken en je er ook aan houden. Er zijn soms deel-

"Bidden is geen liefhebberij van goedwillende gelovigen. Het is een strijd, gevaarlijk, opwindend en tegelijk geweldig motiverend als je samen één bent in je gebed voor Israël."

nemers die denken dat je met stemverheffingen, grote woorden en zelfs bestraffingen aan het adres van satan, indruk kunt maken. Wij gaan voor het gewone gebed van de christen, in eenheid met andere christenen en geleid door de Geest. We zien het als onze opdracht om de deelnemers te beschermen voor dit soort machogedrag. Soms komt het voor dat mensen de 'geest van de islam' gaan bestraffen. Wij geloven dat je als christen alleen autoriteit hebt op de terreinen waarin God je verantwoordelijkheid heeft gegeven. Ik heb bijvoorbeeld autoriteit in mijn gezin, in mijn huis en over mijn kinderen. Ben je voorganger, dan heb je ook autoriteit in de kerk waar je mag dienen. En zo heb ik met de andere leiders van IFI autoriteit over de gebedsdiensten die we mogen organiseren. Maar daarbuiten heb ik geen autoriteit. Als je de duivel uitdaagt op een terrein waar jij geen autoriteit hebt, dan kan hij je bij wijze van spreken in je hemd zetten, net als de zeven zonen van Skevas in Handelingen 19. Door zo te doen, kruip je weg van onder de bescherming van God en word je een doelwit van de boze. We zijn dus erg voorzichtig in onze gebedsdiensten, want we willen geen millimeter afwijken van Gods hart voor Israël, de kerk en de wereld. Bidden is geen liefhebberij van goedwillende gelovigen. Het is een strijd, gevaarlijk, opwindend en tegelijk geweldig motiverend als je samen één bent in je gebed voor Israël, voor regeringsleiders, voor

soldaten, en alle andere onderwerpen die de Geest ons aanreikt.'

Hoe onderscheid je je politieke voorkeuren van je geestelijke verplichting als voorbidder?

'Intercessors for Israel' heeft een speciale gebedsroeping, waar de meeste christenen voor wegvluchten, namelijk politieke vraagstukken en veiligheidsaspecten. De reden dat we deze

veelal vergeten gebedsonderwerpen als onze roeping zien, is het ultieme doel van God met alles wat leeft. En dat ultieme doel is de verheerlijking van God.

Deze verheerlijking zal pas volledig werkelijkheid worden als heel Israël gered zal zijn. En om gered te worden, is het noodzakelijk dat heel Israël in leven blijft. En om in leven te blijven is veiligheid nodig. Daarom is veiligheid een van onze belangrijkste gebedsthema's. Een voorwaarde voor de redding van heel Israël is dat de Joden in dit land moeten wonen. Wij bidden daarom dat er een overheid zal zijn die de veiligheid van het Joodse volk zoveel mogelijk garandeert en de terugkeer van de Joden uit de diaspora faciliteert. Vanzelfsprekend betekent dit ook dat deze overheid het land, dat Abrahams nageslacht van God heeft ontvangen, niet weggeeft aan andere volken. En zeker niet aan mensen die zich verzetten tegen Gods plan met Israël en de volken. Het gaat immers om Gods glorie?!

Er zijn christenen die zich in hun gebed absoluut niet aan een politiek standpunt willen verbinden. Hoe denk jij daarover?

We lezen in de Bijbel dat Israël geoordeeld wordt voor haar zonden. Maar in dezelfde Bijbel staat dat in de laatste dagen de naties zullen worden geoordeeld op basis van wat ze hebben gedaan met Israël. Dus als wij bidden voor Nederland, bidden we vooral dat



de overheid het goede voorbeeld zal geven in hun houding ten opzichte van Israël. Dat is goed voor alle Nederlanders.

Politieke voorkeuren bij individuele bidders gaan spelen als er bijvoorbeeld een politicus is, die Israël wil verdelen en die toegeeft aan de internationale druk om land weg te geven aan mensen die Israël haten. Een politiek die dat nastreeft, kan rekenen op ons tegenoffensief in gebed. Daartegenover staat dat wij God vragen om iedere politicus te beschermen en voorspoedig wil maken, die streeft naar een ongedeeld Israël op het grondgebied dat

ervan overtuigd dat we dichter bij de wederkomst van Jezus staan, dan de meeste christenen denken. De laatste tijd wijzen mensen uit onze gebedskring herhaaldelijk op een mogelijk begin van de heerschappij van de antichrist. Het is belangrijk om te weten dat de mensen die dit zeggen, absoluut geen dagdromers zijn, en zich nooit extreem geuit hebben over de eindtijd. Dat juist zij nu hierover beginnen, is volgens mij een duidelijk teken van een op handen zijnde antichristelijke wereldleiding. Wat het praktisch inhoudt en wanneer en hoe het precies zal beginnen, wordt er niet bij gezegd, maar wel dat het aan-

“Wij bidden regelmatig voor het herstel van het gezin in Europa, waar de aanval op het gezinsleven totaal is ingezet.”

God heeft beloofd in de Bijbel. Dat is nu eenmaal het gevolg van ons bidden op basis van Gods Woord en de leiding van de heilige Geest. Het gaat immers om Gods eer en niet om onze politieke correctheid of om de eer van welke regering of politieke instelling dan ook.’

In welke tijd leven we als we zien hoe alles escaleert in de hele wereld, maar in het bijzonder in Israël en het Midden-Oosten?

‘De tijd dringt. Een aantal mensen binnen onze gebedsbeweging is

staande is. Het doel van deze signalen is, dat God ons wil voorbereiden. Enkele tekenen die we wel kunnen waarnemen, zijn de wereldwijde economische crisis; een sterk Duitsland dat in Europa langzamerhand de leidersrol inneemt; de natuurrampen die vooral Amerika treffen; de toeneemende haat van de islamitische landen tegen Israël; het verdwijnen van de christelijke normen en waarden in het Westen en het ontbreken van inzicht als het gaat om de ware aard van de islam.

Het lijkt alsof de tijd rijp is voor een

persoon of een groep die de ‘ultieme oplossing’ biedt en een groot deel van de mensheid voor zich wint. Het zal op het eerste gezicht waarschijnlijk geen demonische oplossing zijn, maar een economisch, politiek systeem waar iedereen blij mee is. De grote vraag die wij ons moeten stellen is: wordt God erdoor geëerd of niet? Dat is het enige criterium dat geldt.’

Welke gebedspunten komen bij jullie vaak terug als het gaat om de wereld buiten Israël?

‘Wij bidden regelmatig voor het herstel van het gezin in Europa, waar de aanval op het gezinsleven totaal is ingezet. De uitholling van onze morele waarden en onze Bijbelse ethiek is een voorbode van een maatschappij waarin het straks niet langer is toegestaan om Bijbelse normen en waarden praktisch toe te passen in het gezin. Wij bidden zeer gericht dat de vijand op een muur zal stuiten en zijn aanval zal staken. Een ander gebed dat wij heel vaak bidden, is dat de velen die binnen de islam zich tot Jezus bekeren tegelijk een diepe openbaring krijgen over de plaats die Israël inneemt in het hart en het plan van God. Helaas hangt de kerk in het Midden-Oosten heel vaak de vervangingsleer aan, die leert dat de kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Het is tragisch als een nieuwe gelovige vanuit de islam in een dergelijke dwaalleer belandt. Daarom bidden we of God ook op dat punt de nieuwe bekeerling vanaf dag één inzicht wil geven.’

Waar kun je meer lezen en je eventueel opgeven voor de gebedsconferentie die eind januari in Jeruzalem wordt gehouden?

‘Je kunt voor al je vragen over gebed voor Israël onze website raadplegen: www.ifi.org.il

Hier vind je ook alle informatie over de International Prayer Conference – Jerusalem 2013 in januari. Juist nu de dreiging vanuit de moslimwereld zo toeneemt, is bidden het meest effectieve wapen in de strijd. Kom juist nu en laat je door niets afschrikken om hier in Jeruzalem met ons mee te strijden.’ ■

Kijk ook op www.cgi-holland.nl



v.l.n.r. Sieb Buiten (directeur CGI/predikant VPE), opperrabbin Binyomin Jacobs, opperrabbin Yonah Metzger, Jan Barendse (voorganger), Peter Grim (penningmeester VPE/CGI), Machiel Jonkers (voorganger)

Opperrabijnen maken kennis met VPE en CGI

Op 23 oktober jl. vond in Nederland een bewogen ontmoeting plaats met de opperrabijnen Yonah Metzger uit Jeruzalem en Binyomin Jacobs uit Nederland met enkele leiders van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten en Comité Gemeentehulp Israël.

Opperrabijn Metzger sprak zijn dank uit voor de liefde die de Pinksterbeweging toont voor Israël. Ook benadrukte hij hoe belangrijk het is dat vrienden van Israël zich openlijk uitspreken tegen het opkomend antisemitisme in het Westen en tegen de Jodenhaat van met name moslims in Israël en het Midden-Oosten. Hij noemde als voorbeeld de moord in het Israëliëse Itamar eerder dit jaar op een gezin dat lag te slapen. De wereld, en met name de moslimwereld, zweeg in alle talen toen moslim-extremisten deze laffe moord hadden begaan. En dat terwijl enkele rabbijnen, waaronder Metzger zelf, bij de verbranding van een moskee door een extreme orthodoxe Jood, direct naar de imam was gestapt om zijn afschuw over deze misdaad te laten blijken en zijn medeleven te tonen. 'Zwijgen is hetzelfde als goedkeuren', aldus de rabbijn. 'Daarom is het van groot belang dat we ons uitspreken tegen geweld, terreur en onrecht.'

Een Psalm als gebed uitspreken deed de rabbijnen goed. Sieb Buiten, predikant binnen de VPE en directeur

CGI, deed dat met de indrukwekkende Psalm 121. Jan Barendse, voorganger van de oudste pinkstergemeente van Nederland in Amsterdam, introduceerde de Nederlandse VPE en CGI bij de twee opperrabijnen, en legde uit hoe vanaf het allereerste begin van de pinksterbeweging in Nederland er een band is geweest met het Joodse volk en met de Joden. Ook de Zionistische beweging van Theodor Herzl werd vanaf het begin met gebed ondersteund. Het gebouw van de pinkstergemeente aan de Stadionweg diende in het begin van de oorlogsjaren zelfs als een geheime synagoge voor de Joden van Amsterdam.

Als minder positief punt noemde Barendse de situatie van de Messiaans Joodse gemeentes in Israël. Bepaalde ultra-orthodoxe groepen maken het leven van deze Joden die in Jezus geloven extra zwaar. Hij vroeg aan Metzger om waar mogelijk te bemiddelen. In zijn reactie zei de opperrabijn dat onder Joden nog steeds de argwaan overheerst tegenover christenen, omdat ze denken dat christenen hun alleen willen bekeren.

Bovendien wordt in het Jodendom iedere Jood die in Jezus gelooft, niet meer als Jood beschouwd. Dit ligt heel gevoelig. Metzger erkende dat bepaalde sektes binnen het Judaïsme hierin te ver gaan en daarmee de wet overtreden. Hun aantal neemt toe door de kinderrijke gezinnen binnen deze groepen. De opperrabijn beloofde zich ook in te zetten voor meer tolerantie. 'Over en weer moeten goede vrienden elkaar openlijk kunnen aanspreken over dit soort zaken.'

Tot slot overhandigde Barendse aan de opperrabijnen een boek over het leven van de familie Ten Boom in Haarlem. Tot grote vreugde van Metzger, die ook uit een horlogemakersfamilie stamt. Het was een goede, vriendschappelijke kennismaking, en mag worden gezien als een eerste aanzet tot meer contact en meer begrip voor elkaars standpunten en gevoeligheden.

De Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten (VPE) hebben in november 2011 een Israël Standpunt aangenomen waarin zij hun positie ten aanzien van Israël uiteenzetten. Je kunt deze verklaring nalezen en downloaden op onze website: www.cgi-holland.nl

GEBEDSPUNTEN

In lijn met I Timotheüs 2:1-2 bidden wij eerst voor de overheden:

- Heer, wij heffen de armen omhoog van premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Ehud Barak. Help hen in eenheid te handelen en geef hen uw wijsheid.
- Geef hen inzicht in wat het land en volk nodig hebben.
- Heer, breng eenheid in parlementaire beslissingen ter bescherming van uw volk Israël.
- Heer, geef dat de aankomende verkiezingen in januari eenheid in het land zullen brengen.
- Heer, wij bidden dat het leger met gezag vanuit de hemel op zal treden als naar alle waarschijnlijkheid het wapenarsenaal van de Hamas weer wordt aangevuld en de raketbeschietingen weer zullen doorgaan. Heer, wij geloven niet in de kracht van het IDF, maar vertrouwen in onze hemelse Vader die de enige ware bescherming vormt voor onschuldige mensen.

'Dezen beroemen zich op wagens en genen op paarden, maar wij roemen in de naam van de HEER, onze God. Zij zinken neder en vallen, maar wij richten ons op en houden stand' (Psalm 20:7-8).

'Hoor het woord van de HEER, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg, en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt' (Jeremia 31:10).

- Heer, bescherm op een bovennatuurlijke wijze de grenzen van Israël.
- Houdt soldaten aan de grenzen en de checkpoints alert en bescherm hen en het volk.

Wij richten ons gebed op het volk Israël:

- God van alle vertroosting, wij bidden om troost en bescherming voor iedereen in de getroffen gebieden.
- Vader, gebruik deze tijden van spanning om velen naar uw Zoon Jeshua te trekken (Joh. 6:44)
- Troost hen die iemand hebben moeten verliezen of die erg hebben geleden onder de terreur.
- Heer, wij bidden om een bovennatuurlijke troost voor bemoediging voor alle kinderen en tieners.
- Wij bidden dat Jeshua zich openbaart aan zijn volk en aan de Palestijnen.

Tot slot bidden wij voor de Messiaanse beweging:

- Heer, zegen de Arabische gelovigen in het land
- Help ons meer en meer te bidden in lijn met Uw wil.
- Wij bidden dat meer Messiaanse gelovigen op invloedrijke posities komen in het land.

'Het einde van alles is nabij. Kom daarom tot bezinning en wees helder van geest, zodat u kunt bidden' (I Petrus 4:7).



8-daagse Voorgangers Studiereis naar Israël

**Een Israëlreis inspireert je voor het leven.
Maar wie de voorganger of oudste laat
deelnemen aan een Studiereis inspireert
daarmee de hele gemeente.**

Het CGI start in het voorjaar met 8-daagse Voorgangers Studiereizen naar Israel. De eerste Voorgangersreis staat gepland van 25 februari - 4 maart. Onder geestelijke leiding van Bijbelleraren Peter en Vanessa Steffens en met behulp van als beste bekroonde Nederlandstalige gids bezoeken we indrukwekkende Bijbelse plaatsen. Ook brengen we u in contact met de leiders van Messiaanse gemeenten. Zo'n studiereis vraagt veel studie en voorbereiding. Daarom is er een aparte voorbereidingsdag op zaterdag en een evaluatiedag na afloop.

De 8-daagse studiereis is uitsluitend bedoeld voor gemeenteliders (oudsten) en voorgangers met hun echtgenoten. Inmiddels is er heel veel belangstelling waardoor wij van plan zijn meerdere studiereizen aan te bieden.

Er ligt een aantrekkelijk prijsaanbod.

Opgave via de website www.cgi-holland.nl of per e-mail reisbureau@cgi-holland.nl



Stimuleringsfonds Jongerenreizen

Steeds meer jongeren willen graag naar Israël om mensen te zegenen en te bemoedigen. Ze verlangen naar diepgang, een aanraking van God en natuurlijk een mooie vakantie. Helaas kunnen ze alleen tijdens de schoolvakanties wanneer de prijzen extra hoog zijn.

Ouderen die Israël een warm hart toedragen en jongeren willen stimuleren naar Israël te gaan, kunnen hun bijdrage storten in het **CGI Stimuleringsfonds Jongerenreizen**. CGI Jongerenreizen worden dan mede gefinancierd vanuit dit stimuleringsfonds waardoor het binnen het bereik komt van veel meer jongeren.

Hebt u een hart voor Israël én een hart voor jongeren? Stort dan nu uw bijdrage of legaat ten behoeve van het CGI Stimuleringsfonds Jongerenreizen (o.v.v. Project 1733) op rekeningnummer 4651992 t.n.v. Comité Gemeentehulp Israël, Heerhugowaard. Alle giften zijn belastingaftrekbaar.

Voor de actuele sprekersagenda kijk op:
www.cgi-holland.nl



CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Postbus 1089, 1200 BB Hilversum
Tel. 0527 686 981 • info@cgi-holland.nl

Directie:
Sieb Buiten • s.buiten@cgi-holland.nl • Tel. 06-24320670

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Bestuur:
Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuijpers, Emmen (secretaris); Peter Grim, Wateringen (penningmeester), Jan Barendse Sr., Amsterdam; Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

Giften en abonnementsbijdragen over te maken op: Rekeningnr. 465 19 92, t.g.v. Comité Gemeentehulp Israël, Heerhugowaard. Wilt u speciaal geven voor een bepaalde gemeente, bediening of actie, vermeld dan het projectnummer bij uw overmaking. Alle giften zijn belastingaftrekbaar. Betalingen vanuit het buitenland: IBAN nummer NL19 INGB 0004651992, BIC-code: INGBNL2A

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl



Lid van: www.israëlplatform.nl

Messiaanse bedieningen

1704	ARAD	Ark in the Negev, Polly Sigulim
1725	EILAT	The Shelter - John & Judy Pex
1732	EIN KEREM	Beit Netanel - Rachel Netanel
1712	HAIFA	Beit Nitzachon - E. Benson
1742	HAIFA	Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteit
1751	HAIFA	Even Haëzer Home
1709	JAFFA	Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706	JERUZALEM	Be'ad Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707	JERUZALEM	Judith de Heer
1723	JERUZALEM	Musalaha - Salem Munayer
1726	JERUZALEM	Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736	JERUZALEM	Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747	JERUZALEM	Revive Israël - Asher Intrater
1752	JERUZALEM	Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758	JERUZALEM	Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760	JERUZALEM	Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1775	JERUZALEM	Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1776	JERUZALEM	Israël College of the Bible - Erez Soref
1780	JERUZALEM	Peter & Nellie Spaander
1786	JERUZALEM	Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1790	JERUZALEM	Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781	KADES BARNEA	Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770	KFAR SABA	Love to the Needy - Chaim Barak
1701	MOD'IN	Ot u Mofet - Orna Greenman
1720	RAMAT GAN	Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703	SEDEROT	Hands of Mercy - Ye'shi Reinhardt
1708	TEL AVIV	Dugit - Avi & Chaya Mizrachi

Giften: Wilt u bij elektronisch overboeken een projectnummer aangeven?
Als u met de acceptgirokaart geld overmaakt, wordt het als algemene gift geboekt.

Messiaanse gemeenten

1754	AKKO	Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1711	ARAD	Kehilat Arad - Yo-Yakim & Debbie Figeuras
1798	ARIEL	David en Leah Ortiz
1777	ASHDOD	Kehilat Beth Hallel - Israel Pochtar
1710	BE'ERSJEVA	Kehilat Be'erSjeva - Howard & Randi Bass
1716	BE'ERSJEVA	Huis van Genade - Dima en Ella Brodtkin
1745	HAIFA	Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis
1795	HAIFA	HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar
1796	HAIFA	Shavei Tzion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767	JAFFA	Kehilat Beit Immanuel - David & Michaela Lazarus
1702	JERUZALEM	Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731	JERUZALEM	Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1746	JERUZALEM	Kehilat Even Yisrael - Victor & Julia Blum
1759	JERUZALEM	Kehilat El Roi - Ofer & Chris Amitai
1763	JERUZALEM	Kehilat Melech HaM'lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765	JERUZALEM	King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769	JERUZALEM	Kehilat Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782	JERUZALEM	Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1756	JERUZALEM	Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1744	JIZREËL VLAKTE	Kehilat Shar HaEmek - Israel & Shlomit Harel
1714	KARMIËL	Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1737	KARMIËL	Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1727	KFAR SABA	Kehilat HaMa'ayan - Tony & Orna Sperandeo
1741	KIRYAT SHMONA	Kehilat Rivers of Living Waters - Adil & Margareth Sapir
1718	KIRYAT YAM	Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1715	NAHARIJA	Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717	NAHARIJA	Kehilat Naharija - Ruth Nessim
1794	NAZARETH	Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749	NETANJA	Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778	PETACH TIKVAH	Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739	RISHON LEZIJON	Kehilat Chesed Ve'Emet - Baruch Maoz
1792	SHFAR'AM	Ehab & Magda Ashkar
1728	TEL AVIV	Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708	TEL AVIV	Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748	TEL AVIV	Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1735	TIBERIAS	Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753	TIBERIAS	Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri