



# Israël

## Gemeentennis

30e jaargang no.6  
december 2015  
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

## Een Messiaans dorp in *Israël*

als herinnering aan het verraad van acht Joden



*Links:*  
Tsuriel Bar David, general  
manager van Yad Hashmona

*Onder:*  
Plaquette ter herinnering  
aan de acht uitgeleverde  
Oostenrijkse Joden



Zeventien kilometer ten westen van Jeruzalem, boven op een heuvel in de Judese Bergen, ligt het enige volledig Messiaanse dorp van Israël, Yad Hashmona. Een unieke plek met uitzicht over de dichtbegroeide heuvels en aan de westelijke horizon de vlakke langs de Middellandse Zee. We bezoeken het liefelijke Yad Hashmona terwijl Israël gebukt gaat onder de terreur van Palestijnse messen-

trekkers, en de winkelstraten van de steden opvallend leeg zijn. Tsuriel Bar David leidt ons rond en vertelt met trots over het dorp dat ruim veertig jaar geleden door Finse christenen werd gesticht.





In 1971 kwam een aantal Finse christenen naar Israël om als vrijwilligers in een kibboets te gaan helpen. Onder hen de jonge Finse boer, Seppo Raulo, die in zijn kindertijd al had gehoord over het verschrikkelijke lot van de acht Oostenrijkse Joden die naar Finland vluchtten en vervolgens door de Finse overheid aan de nazi's waren uitgeleverd. Ze werden naar Auschwitz gebracht waar zeven van de acht werden vermoord. De enige overlevende, Georg Kollmann (zie foto inzetje), maakte later alija naar Israël. Seppo werd in zijn hart geraakt door de misdaad en schuld van zijn vaderland, en zocht naar een manier om er iets goeds tegenover te zetten. Eenmaal getrouwd besloot hij om met zijn vrouw naar Israël te gaan als vrijwilliger en daar ontstond het idee van een christelijk dorp. Een kibboets die een zegen moest worden voor de moderne Israëlische samenleving. De naam stond al vast: 'Herinnering aan de Acht', 'Yad ha Shmona'.

### STUK LAND

Samen met zijn Finse vrienden ging Seppo naar de autoriteiten in Jeruzalem om te vragen om een stuk grond waarop ze een christelijke kibboets mochten bouwen. Ze legden hun motivatie uit aan de ambtenaren die zichtbaar verbaasd waren over het initiatief. 'Jullie zijn geen Joden en je wilt hier een dorpje beginnen? Dat

lijkt ons totaal onmogelijk, maar we zullen het in beraad nemen. U hoort nog van ons.' De Finnen hadden een verlaten militaire post gevonden op een heuvel vlak bij Emmaüs, waar Jezus Zich na zijn opstanding bekendmaakte aan twee van zijn discipelen. Hier gingen ze voorlopig kamperen in afwachting van het antwoord van de overheid. Ze kookten op open vuurtjes en leefden als bedoeïenen. Als u denkt dat de molens in Nederland langzaam draaien, in Israël lijken ze soms wel stil te staan. Na drie jaar geduld en volharding kregen ze eindelijk toestemming, maar wel na persoonlijke tussenkomst van toenmalig minister president Golda Meir. Er golden wel enkele restricties: 1. Het land zou nooit hun eigendom worden. 2. Ze kregen geen enkele hulp van de overheid, bijvoorbeeld bij de aanleg van nutsvoorzieningen en wegen. Maar dat beschouwden de Finnen als een uitdaging. Ze kwamen immers niet om iets te ontvangen, maar om iets terug te geven aan het Joodse volk. In 1974 konden ze eindelijk beginnen met de realisatie van hun droom.

### MOSHAV SHITUFI

Hoewel de Finse stichters het liefst een christelijke kibboets wilden, een soort commune, werd Yad Hashmona een *moshav shitufi*, een dorpsgemeenschap die het midden houdt tussen een kibboets en een moshav. Dat kwam omdat de overheid niet echt raad wist met het begrip 'christelijke kibboets'. Maar in feite begon alles

***Ze kwamen immers niet om iets te ontvangen, maar om iets terug te geven aan het Joodse volk.***

met het principe dat de groep van ongeveer tien volwassenen en nog een aantal kinderen alles met elkaar deelde. Ze verkochten hun eigendommen in Finland, inclusief de boerderij van Seppo, en besteedden het geld volledig voor de bouw van het nieuwe dorp. Het duurde niet lang of er voegden zich ook Messiasbelijdende Joden bij de Finse oprichters. De eerste

was Arie Bar David met zijn gezin. Zijn zoon Tsurieel die ons rondleidt, is dus opgegroeid in Yad Hashmona. Inmiddels bestaat het overgrote deel van de inwoners van de moshav uit Messiaanse Joodse gelovigen. Ze bouwden eigen wooneenheden, een gastenverblijf, gemeenschapsruimten en een gedeelte waar vrijwilligers kunnen wonen. Later kwam er ook een hotel voor toeristen.

### STICHTING

In 2002 werd er een stichting opgericht, 'Keren Yad Hashmona', om als dorp hulpprojecten te kunnen opzetten en nog effectiever de Israëlische maatschappij te kunnen zegenen en dienen. Er werd een Bijbelse tuin ontworpen met allerlei agrarische werktuigen en planten uit de tijd van de Bijbel. De stichting organiseert Bijbelkampen voor kinderen, jongeren, Messiaanse soldaten en huisvest ook het 'Huis voor Bijbelvertalers' dat verbonden is aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Hier komen Bijbelvertalers uit ontwikkelingslanden een half jaar studeren om de Hebreeuwse begrippen uit de Bijbel te leren en de Bijbel daarna beter in hun eigen taal te kunnen vertalen.

### NIEUWE ONTWIKKELINGEN

Yad Hashmona biedt ook huisvesting aan diverse Messiaanse organisaties en aan families die voor die organisaties werken. De laatste jaren komen er steeds meer gezinnen bij. Er worden op dit moment 36 nieuwe huizen gebouwd. Het is een nieuwe fase in het bestaan van het Messiaanse dorp. Tsurieel is blij met de nieuwe ontwikkelingen. Hij legt uit dat er de afgelopen jaren veel veranderd is: 'Omdat er zoveel Messiaanse gelovigen in Yad Hashmona kwamen wonen, die ergens anders werken, is het oorspronkelijke communeprincipe een jaar of acht geleden losgelaten. Officieel zijn we nog steeds een *moshav shitufi*, maar de individuele gezinnen hebben alle vrijheid om hun eigen leven in te richten en ook om een beroep uit te oefenen dat niet gerelateerd is aan de moshav. Dit houdt ook in dat iedereen nu gewoon betaalt voor de gemeenschappelijke voorzieningen. Dus eigenlijk zoals dat in ieder dorp gebeurt. Dit zette de deur open voor jongeren die hier zijn opgegroeid, maar die het oude systeem te beklemmend vonden en daarom ergens anders gingen wonen. Nu komen ze weer terug,

en tegelijk komen er ook nieuwe gezinnen bij. Ze willen wel hun privéleven behouden, maar tegelijk kiezen ze ervoor om in een Messiaanse gemeenschap te wonen en hun kinderen hier te laten opgroeien. Een dergelijke manier van leven past veel beter in deze tijd. Binnenkort bestaat het dorp uit 55 gezinnen, een flink aantal alleenstaanden, en een leger-tje vrijwilligers. Overigens gaan onze kinderen naar normale publieke scholen in de omgeving. We hebben ook wel onderwijzers van onze kinderen hier mogen ontvangen. Ze waren zeer geïnteresseerd in het verhaal achter Yad Hashmona.'

### VRIJWILLIGERS

Over de buitenlandse vrijwilligers vertelt Tsurriel: 'Je kunt hier voor drie, zes of negen maanden vrijwilligerswerk doen als je een toegewijd christen bent en goed Engels of Hebreeuws spreekt. De lengte van het verblijf hangt af van de visa die het ministerie van Binnenlandse zaken verleent. Helaas hebben ze nu de leeftijdsgrens op maximaal 38 jaar gesteld voor mensen die in het zogenaamde *kibboetsprogramma* willen helpen. Maar je kunt natuurlijk altijd hier komen als toerist, want we hebben een prachtig hotel met alles erop en eraan.'

### ISRAËLISCHE TOERISTEN

Tsurriel vertelt: 'De professionele aanpak van zowel het hotelrestaurant, als de andere voorzieningen, maken Yad Hashmona ook geliefd bij Israëlische toeristen. Het is wel grappig hoe



'... Scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de HEER uw God.' - Joël 2:13

die reageren als ze horen dat we een Messiaans dorp zijn. Zodra dat ter sprake komt, willen ze alles weten over Jeshua en ons geloof. En zo krijgen we alle kans om te vertellen wie Jeshua is, over onze liefde voor de Bijbel en onze manier van leven. Het is een prachtige mogelijkheid om het Woord van God met de mensen te delen. Vanaf het begin van Yad Hashmona hebben we met elkaar afgesproken dat we geen evangelisatie bedrijven. Joodse mensen hebben doorgaans een hekel aan de Naam van Jezus. Maar natuurlijk kan niemand ons verbieden te leven als volgelingen van Jezus. Dus als mensen hier komen en vragen wat ons beweegt en motiveert, dan vertellen we niet alleen het verhaal van de moshav, maar ook over de Messias die als Jood

gestorven is en opgestaan om alle mensen het eeuwige leven te geven.'

### SAMENKOMST

'We zijn absoluut geen kerkgenootschap', benadrukt Tsurriel. 'Ons dorp is geen religieuze instelling, maar een gewoon dorp, ook al doen we hier alles vanuit Bijbelse principes. De mensen die hier wonen gaan naar de kerk of gemeente waar ze heen willen gaan, dichtbij of veraf. Maar er zijn er ook, die hier in de moshav samenkomen. Iedere sabbat om elf uur 's morgens is er zo'n samenkomst, maar die staat los van de moshav.'

### PROCES

In 2012 ging Yad Hashmona door een diep dal. Een lesbisch stel wilde er een bruiloft houden. De secretaresse die ze aan de telefoon kregen, zei dat ze als Messiaanse leefgemeenschap geen bruiloft faciliteren voor homostellen. Prompt werd Yad Hashmona aangeklaagd omdat ze geen huwelijksfeest konden aanbieden vanwege hun christelijke overtuiging. Als we Tsurriel ernaar vragen, trekt hij zijn schouders op en zegt: 'Dat is gelukkig verleden tijd. We zijn door de rechter veroordeeld wegens discriminatie en hebben twintigduizend dollar aan dat stel moeten betalen. Sindsdien is onze accommodatie niet meer beschikbaar voor trouwpartijen, omdat we anders weer in een dergelijk conflict kunnen komen. Trouwpartijen waren een belangrijke inkomstenbron, dus die beslissing betekende een flinke



financiële aderlating. Maar we moeten bereid zijn om nieuwe wegen te bewandelen als oude paden worden afgesneden. Het positieve is dat we een goed getuigenis hebben afgegeven aan de Joods-orthodoxe gemeenschap. Zij zeiden over ons: "Die mensen die in Jezus geloven, volgen tenminste het Woord van God als het om het huwelijk gaat." Alles werkt

mee ten goede, als je maar trouw bent aan Gods Woord.'

### ISRAËL ZEGENEN

We nemen afscheid van Tsurriel, en wensen hem en zijn dorpsgenoten Gods bescherming in de moeilijke tijd die heel Israël nu doormaakt met alle terreur. Hij zegt: 'Jullie willen Israël zegenen, net als de oprichters van Yad Hashmona. En dat is ons gezamen-

lijke doel: we willen Israël zegenen en een zegen zijn voor iedereen die we ontmoeten. We streven ernaar een licht voor het Joodse volk te zijn. Daarbij is Jesaja 54: 2 en 3 onze lijfspreuk: "Vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen, zet de tentpinnen vast. (Want...) je nageslacht zal (...) de verlaten steden bevolken."

Tekst: Peter de Bruijne



**Als kinderen speelden wij het spelletje 'landjepik' op het natte strand. Met de vinger maakten wij een groot vierkant en zo creëerden wij onze wereld. Ieder mocht om de beurt een zakmes in het zand werpen en een nieuwe lijn trekken. Als je het goed deed, dan kon je steeds meer grenzen van de tegenstander wegwissen en bij jouw land voegen. De kunst was natuurlijk het speelgebied van de tegenstander zo klein mogelijk te maken. Spelenderwijs leerde je omgaan met het feit dat anderen over jouw grenzen heen gaan.**

Hieraan moest ik denken toen wij kort geleden aan de grens van Israël stonden. Eerst helemaal in het noorden, op de Golan Hoogvlakte, waar de Islamitische Staat zich opdringt om de grens tussen Syrië en Israël weg te vagen. Samen met Israël waakt het VN-leger over deze noordelijke grens die werd bepaald na de oorlog van 1967. Toen vielen alle buurlanden Israël aan, en als door een wonder, wist de jonge staat Israël de vijanden terug te dringen.

**Maar voor hoelang?**

# Grenzen

COLUMN

### Gaza

Een paar dagen later stonden wij samen met een Messiaanse voorganger en zijn vrouw aan de grens met Gaza. Een strookje land dat Israël in 2005 tijdens de Oslo akkoorden heeft moeten afstaan, toen de wereld van Israël eiste om het land te verdelen in ruil voor vrede. En wat is ervan geworden? Het plaatselijke politiebureau heeft een museum ingericht van alle raketten die sindsdien zijn afgeschoten. Heel treffend betekent de naam 'Hamas', de terreurbeweging die in Gaza de dienst uitmaakt, in het Hebreeuws 'geweld'. En nog steeds komen er geregeld raketten neer in de Negev-woestijn en op de steden en dorpen in dit gebied. Net als

**Leven en overvloed,  
shalom en zegen volgen op  
het liefhebben van God en  
wandelen op zijn wegen en  
volgens zijn leefregels.**

vroeger ons zakmes neerviel bij het spelletje 'landjepik'. Hamas en de andere terreurgroepen willen de grenzen verleggen, en het liefst uitvlakken.

**Maar voor hoelang?**

### Egypte

We reden verder naar het zuiden, naar de grens met Egypte. Daar bezochten we een Messiaans gezin dat eigenlijk pal tegen de grens aan woont. We reden op een weg die op enkele meters parallel langs de grens loopt. We zagen dus het hek en al het prikkeldraad dat de grens hermetisch afsluit. De

plaats waar eens Israël aan de grens stond toen ze uit Egypte naar het Beloofde Land trokken, heet nu Nizzana. Daar werden de verkenners eropuit gestuurd om het beloofde land te doorkruisen. En ze kwamen terug en vertelden dat het land alles te bieden had wat God had beloofd; een land van wijn, melk en dadelhoning. Maar... de reuzen, de wapens,... onoverwinnelijk..., onmogelijk! Ongeloof won het van geloof. En vanwege het ongeloof moest Israël zich terugtrekken naar de achter hen liggende Sinai-woestijn. Een hele generatie kwam om. Ook hier werd na de vrede met Egypte de grens verlegd, en heeft Israël land teruggegeven in ruil voor vrede. Zo kwam de Sinai weer in Egyptische handen. Een woestijn waar de Islamitische Staat dood en verderf zaait.

**Maar voor hoelang?**

### Eén voorwaarde

Lang wordt er gepraat over de grenzen van Israël. Maar uit de Bijbel wordt duidelijk dat er maar één voorwaarde is voor rust en vrede in het land Israël. In de Torah (Deuteronomium 30) geeft Mozes Gods vredeplan door: bekering. Leven en overvloed, shalom en zegen volgen op het liefhebben van God en wandelen op zijn wegen en volgens zijn leefregels. Hoe meer Israël in het nauw komt, des te meer roepen ze tot onze Vader in de hemelen, en Hij zal horen. Naar de belofte aan David 'zal Ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en Ik zal zijn koningschap bevestigen' (II Samuël 7:12).

**Hoelang zal dat nog duren?**

**Sieb Buiten,**  
directeur



## Speciaal gebedsverzoek voor Messiaanse leiders

Het is opvallend dat veel Messiaanse leiders op dit moment kampen met ernstige ziekte. Wij vragen uw aandacht hiervoor in uw gebeden!

## Erez Soref en het Israël College of the Bible

Erez Soref schrijft: 'Het grootste mediabedrijf in Israël heeft een paar week geleden gevraagd, nadat ze het online materiaal hadden gezien, om een twaalf- tot vierentwintig-delige serie te maken over Messiaanse Joden.'

Elk deel dient een korte video te zijn waarin de volgende vragen aan de orde moeten komen: Wie zijn Messiaanse Joden? Waarom kunnen wij geen Nieuwe Testament in de boekwinkel kopen? Waarin verschillen wij van Orthodoxe Joden? Het mediabedrijf wil dit materiaal promoten via hun kanalen. We hebben een ontmoeting gehad met hun productieteam en in grote openheid met elkaar gesproken. Niet alleen over de details van de serie, maar ook over Jeshua. We hebben besloten de eerste vijf opnames te gaan maken. Vanwege het grote bereik – staan altijd bovenaan in alle zoekmachines op internet – kunnen deze series mensen in contact brengen met Jeshua. We hebben echt Gods wijsheid en zijn heilige Geest nodig die ons de woorden in de mond zal leggen!

### Bid met ons mee dat...

- wij de juiste woorden zullen spreken;
- er eenheid en openheid in het productieteam zal zijn;
- schaal bekend zal worden;
- God de betrokken teamleden en hun families zal beschermen;

**Dank God voor zijn liefdevolle genade en redding voor Israël.** - Erez Soref, Israel College of the Bible



## Leven

2003 | olieverf op doek | 110 x110 cm

Dit schilderij is geïnspireerd op de Joodse begraafplaats in Praag, waar honderden grafstenen al eeuwenlang liggen te wachten op het verlossende woord. Op de grafsteen linksonder staat de tekst uit Ezechiël 37:12 geschreven:

*Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël.*

Op de voorgrond van het schilderij zien wij kleine graftombes zoals men ze kan zien op de Olijfberg, die ten oosten van Jeruzalem ligt. Volgens de profeet Zacharia zal de Eeuwige daar een begin maken met het tot leven wekken van de doden. Hij zal Zijn voeten op de Olijfberg zetten en deze zal in tweeën splijten. Een nieuwe tijd breekt aan. Een witte baan van licht doorkruist het doek. Het lijkt wel of het licht uit het Woord op de grafsteen komt. Daar, waar het langs straalt, komt alles tot leven. Graven gaan open, de amandelbloesem bloeit en de vredesduif vindt een rustplaats om neer te strijken. – Jip Wijngaarden

Namens bestuur en directie van het CGI wensen wij u  
**EEN GEZEGEND  
2016!**

*Met dit schilderij van hoopvolle verwachting willen wij onze donateurs bedanken die het afgelopen jaar hebben gegeven. Dankzij uw steun hebben wij ons werk kunnen doen in Israël en in Nederland. In Israël hebben wij Messiaanse gemeenten en bedieningen geholpen bij het uitvoeren van hun taken. In Nederland hebben wij kerken en gemeenten geholpen in hun relatie tot Israël en de Messiaanse gemeenten.*

## CGI Reizen

Het CGI biedt inspirerende Groepsreizen, Gemeentereizen en Studiereizen aan. Wilt u zich aansluiten bij een groep? Of heeft u plannen voor uw gemeente? Of denkt u er als gemeentelider over om een studiereis te ondernemen? Neem dan contact met ons op! (reisbureau@cgi-holland.nl)

## Agenda

### De volgende reizen staan gepland:

- Gemeentereis (voorjaar 2016)
- Jongerenreis (september 2016)
- Voorgangersreis studiereis o.l.v. Peter & Vanessa Steffens (oktober 2016)
- Envision Pastorsconferentie 7-daagse studiereis en internationale pastorsconferentie in Israël  
Data: in januari 2017  
Reisleiders: Jacob Keegstra en Sieb Buiten  
Belangstellenden kunnen contact opnemen met het CGI. Deze reis is een samenwerking tussen ICEJ en CGI

Indien u interesse hebt in een van deze reizen, neem dan contact op met het CGI (reisbureau@cgi-holland.nl).

### Spreekbeurten

Kijk op de website [www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl) onder 'sprekers'.



# CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Veldwade 20a, 3439 LE Nieuwegein  
055-8431904 • [info@cgi-holland.nl](mailto:info@cgi-holland.nl)  
Oplage: 9000 ex.

#### Staf:

Sieb Buiten • *parttime directeur (inhoudelijk)* • [s.buiten@cgi-holland.nl](mailto:s.buiten@cgi-holland.nl)  
Timo Erkelens • *parttime directeur (operationeel)* • [t.erkelens@cgi-holland.nl](mailto:t.erkelens@cgi-holland.nl)  
Johan van Otterloo • *parttime administrateur* • [j.vanotterloo@cgi-holland.nl](mailto:j.vanotterloo@cgi-holland.nl)

Abonnementen en adreswijzigingen:  
[adresbeheer@cgi-holland.nl](mailto:adresbeheer@cgi-holland.nl)

Reisinformatie en boekingen:  
[reisbureau@cgi-holland.nl](mailto:reisbureau@cgi-holland.nl)

Gebedsmuur:  
[gebedsmuur@cgi-holland.nl](mailto:gebedsmuur@cgi-holland.nl)

#### Bestuur:

Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Frans van Herwijnen, Haulerwijk (secretaris); Bram Bleijenberg Bc, Barneveld (penningmeester), Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug, Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn

[www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)  
e-mail: [info@cgi-holland.nl](mailto:info@cgi-holland.nl)



Lid van: [www.israëlplatform.nl](http://www.israëlplatform.nl)

## Projecten Messiaanse gemeenten

1754	AKKO	Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705	ARAD	Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch)
1711	ARAD	Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798	ARIEL	David en Leah Ortiz
1777	ASHDOD	Kehilat Beth HaLeil - Israël Pohtar
1721	ASHKELON	Kehilat Shekinat Yeshua - Daniel Borenstein
1710	BE'ERSJEVA	Kehilat Be'erSjeva - Howard & Randi Bass
1716	BE'ERSJEVA	Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1734	HAIFA	Kerem El - Daniel & Luanne Sayag
1742	HAIFA	Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1745	HAIFA	Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis
1795	HAIFA	HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar
1796	HAIFA	Shavei Tzion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767	JAFFA	Kehilat Beit Immanuel - David & Michaela Lazarus
1702	JERUZALEM	Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731	JERUZALEM	Shemen Sasson gemeente - Yonathan Almeida
1733	JERUZALEM	Jerusalem Assembly - Meno Kalisher
1746	JERUZALEM	Kehilat Even Ysraël - Victor & Julia Blum
1756	JERUZALEM	Ahavat Jeshua - Asher & Betty Intrater
1759	JERUZALEM	Kehilat El Roi - Ofer & Chris Amitai
1763	JERUZALEM	Kehilat Melech HaM'lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765	JERUZALEM	King of Kings Assembly - Chad Holland
1769	JERUZALEM	Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782	JERUZALEM	Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783	JERUZALEM	Voice in the Wilderness - Anthony Simon
1785	JERUZALEM	Succat David - Zvi Randelman
1786	JERUZALEM	Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1743	JIZREËL VLAKTE	Kehilat Shar HaEmek - Yaakov Paran
1714	KARMIËL	Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719	KARMIËL	Beit Avi - Moshe & Batel Loewenthal
1737	KARMIËL	Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744	KFAR VARADIM	Israël & Shlomit Harel
1727	KFAR SABA	Kehilat HaMa'ayan - Tony & Orna Sperandeo
1741	KIRYAT SHMONA	Kehilat OrHaGalil - Adil & Margareth Sapi
1718	KIRYAT YAM	Tents of Mercy - Eitan Sjsjkoff
1715	NAHARIJA	Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717	NAHARIJA	Kehilat Or HaGalil - Ephraïm & Jeannie Goldstein
1794	NAZARETH	Kehilat Geest van Leven - Serget & Elvira Bogarnikov
1749	NETANJA	Kehilat Beit Asaf - Evan Thomas
1778	PETACH TIKVAH	Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739	RISHON LEZIJON	Kehilat Chesed Ve'Emet - David Zadok
1792	SHFAR'AM	Ehab & Magda Ashkar
1708	TEL AVIV	Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrahi
1728	TEL AVIV	Tiferet Yeshua - Ron & Elena Cantor
1748	TEL AVIV	Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755	TEL AVIV	Aviv Ministries - Dov en Olga Bikas
1735	TIBERIAS	Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753	TIBERIAS	Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri

## Projecten Messiaanse bedieningen

1704	ARAD	Ark in the Negev, Polly Sigulim
1724	ASHDOD YAACOV	Alon en Anne Tamir
1725	EILAT	The Shelter - John & Judy Pex
1732	EIN KEREM	Beit Netanel - Rachel Netanel
1712	HAIFA	Beit Nitzachon - E.Benson
1751	HAIFA	Even HaEzer Home
1709	JAFFA	Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706	JERUZALEM	Be'ad Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707	JERUZALEM	Judith de Heer
1726	JERUZALEM	Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736	JERUZALEM	Jerusalem Street Productions / Jamm - Richard Frieden
1747	JERUZALEM	Revive Israël - Asher Intrater
1752	JERUZALEM	Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758	JERUZALEM	Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760	JERUZALEM	Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1768	YAD HASHMONA	Messiaanse kibboets
1771	JERUSALEM	Israel Bible Society - Victor Kalisher
1775	JERUSALEM	Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1780	JERUZALEM	Peter & Nellie Spaander
1790	JERUZALEM	Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781	KADES BARNEA	Opvangwerk - Avishai & Jolanda Pinchas
1770	KFAR SABA	Love to the Needy - Chaim Barak
1722	MA'ALE ADUMIM	Milk and Honey - Elisheva Pirard
1701	MOD'IN	Ot u Mofet - Orna Greenman
1776	NETANYA	Israël College of the Bible - Erez Soref
1720	RAMAT GAN	Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703	SEDEROT	Hands of Mercy - Ye'shi Reinhardt
1708	TEL AVIV	Dugit - Avi & Chaya Mizrahi
1729	TEL AVIV	Abundant Life - Ishai & Anat Brenner
1755	TEL AVIV	Dov en Olga Bikas
1788	TIBERIAS	Ted en Linda Walker

## Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Giften zonder vermelding van projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt.

Algemene giften worden ter beoordeling van CGI besteed.

Kijk voor de actuele sprekersagenda op:  
[www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)