



Israël

Gemeentenuws

30e jaargang no.5
november 2015
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

In gesprek met Richard Ayal Frieden:

Hoop voor kansarme jongeren in Jeruzalem



*Richard Frieden is
de tweede persoon
van rechts*

Als jongetje van dertien jaar las hij Amos 9:11-15: 'Ik zal het vervallen huis van David herbouwen...' en 'Zij zullen hun verwoeste steden herbouwen en erin wonen...' en 'Ik zal hen terugplanten in hun grond, en zij zullen niet meer worden weggerukt uit het land...' Hij begreep helemaal niets van die woorden. Als zoon van Joodse ouders was Richard Ayal Frieden vertrouwd met de Bijbel. Dat wil zeg-

gen de wet en de profeten. Hij groeide op in een liefdevol gezin in Boston (VS). Maar net als zoveel andere tieners schopte hij tegen de normen en waarden waarmee hij was grootgebracht. Toch bleven zijn ouders van hem houden, zelfs toen hij op zijn vijftiengste in Jezus ging geloven. Dat was een jaar nadat Richard naar Israël was geëmigreerd.





Langzaam drong het tot hem door dat de moderne staat Israël de vervulling is van de oude profetie van Amos, die hij tien jaar eerder had gelezen.

Richard kwam in contact met de toen nog zeer kleine Messiaanse gemeenschap in Israël. Een van zijn mentoren was de in mei jl. overleden Bijbelleraar Lance Lambert. Na in het Israëlische leger te hebben gediend, wist Richard niet zo goed welke richting hij zou kiezen. Hij kwam uit een artistieke achtergrond, hield van muziek en kunst. En tegelijk had hij een enorm verlangen om mee te helpen aan een betere samenleving. Lance Lambert zei: 'Richard, kom een tijdje hier in ons centrum in Jeruzalem wonen om tot rust te komen. Door

gebed, Bijbellezen en meehelpen hier in huis, kom je er zeker achter welke weg God wil dat jij gaat.'

Hij bleef er een half jaar en wist toen heel zeker dat hij rechercheur wilde worden bij de Israëlische politie. In diezelfde periode trouwde Richard met Yardena, een jonge Joodse vrouw uit een van de 'verloren' stammen uit India. Ook zij had de Here Jezus als redder aangenomen.

HEILIG LAND?

Als rechercheur ontdekte Richard al snel dat het heilige land verre van heilig is. Alle uitwassen van een volk dat God aan de kant heeft gezet, vind je terug in Israël, en dus ook in Jeruzalem, waar Richard en Yardena gingen wonen en werken. Vooral jongeren bleken de dupe te zijn van een ontspoorde maatschappij. Drugs, alcohol, prostitutie en criminaliteit maken tot op de dag van vandaag duizenden slachtoffers, vooral onder jongeren.

KWETSBARE JONGEREN

In 1998 besloten Richard en Yardena om alle zekerheid van een vaste baan en een inkomen op te geven, en hun leven toe te wijden aan extra kwetsbare jongeren die veelal geen beschermend en liefdevol thuis hebben, en die om de meest bizarre redenen, inclusief streng-religieuze, op straat zijn beland. Zo begonnen zij met Heart Rock TV en JAMM (Jerusalem Artists Music and Media). En vandaaruit ontstonden allerlei creatieve initiatieven om jongeren via

hun eigen talenten en belangstelling te bereiken met het evangelie. Richard: 'Jongeren zitten vol plannen en ideeën, maar door moeilijke omstandigheden worden die plannen en ideeën in de kiem gesmoord. De duivel wil jongeren doen geloven dat het leven geen doel heeft en dat het allemaal nergens toe leidt. Daar gaan wij keihard tegenin met de boodschap dat God juist wel een doel heeft voor je leven; dat Hij zelfs persoonlijk contact met je wil, en juist daarvoor zijn eigen Zoon heeft gegeven.'

Toen Richard besloot zijn baan op te zeggen, waren er twee Bijbelteksten die hem bijzonder aanspraken. En na 17 jaar Heart Rock TV en JAMM zijn die teksten nog steeds richtingbepalend: 'Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion, verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet. Zeg tegen de steden van Juda: "Ziehier jullie God!"' (Jesaja 40:9) en 'Bij U ben ik veilig, U behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding' (Psalm 32:7).

TEGENSTAND

Die laatste tekst was misschien vooral als een persoonlijke bemoediging bedoeld, want wie geroepen wordt om 'zijn stem met kracht te verheffen', kan flinke tegenstand verwachten, zeker in Israël. De orthodoxe anti-missionaire beweging zat niet stil. En meestal leidde dit ertoe dat God deuren sloot en andere deuren opende. Als er iemand is, die creatief is in het vinden van nieuwe wegen, is dat natuurlijk God zelf.



OPMERKELIJK

Na veel tegenstand mag het als een wonder worden beschouwd dat het nieuwste wijkproject Hope! door de officiële sociale dienst van Jeruzalem wordt omarmd en dat de jongerenwerkers in het project deel uitmaken van een sociaal dienstverleningsprogramma van de overheid. Het zijn zeer gemotiveerde jonge Israëli's die vóór hun militaire dienstplicht een jaar geven om zich in te zetten voor

sociale projecten in Israël. Intussen zijn Richard en zijn Messiaanse vrienden volledig vrij om hun visie en ideeën uit te werken. Ze hebben zowel met de vrijwilligers als de jongeren de mooiste gesprekken.

WIJKCENTRUM

Hope! kreeg de beschikking over een nogal saai wijkcentrum, dat ze zelf mochten inrichten, en waarin de ouwe getrouwe bus, de 'JAMM-Box', ook een

prominente plaats heeft gekregen. Het wijkcentrum heeft een facelift gekregen en jongeren komen nu om er koffie, thee en frisdrank te drinken, creatief bezig te zijn, een spel te spelen of gewoon om te chillen. Vooral in de achterstandswijk van Jeruzalem waarin Hope! werkt, is het een van de weinige plekken waar kansarme jongeren echt serieus worden genomen en ze weer hoop krijgen voor de toekomst.

Dit interview werd met toestemming overgenomen uit Opwekking Magazine.

*Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,
verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem, verhef je stem, vrees niet.
Zeg tegen de steden van Juda: 'Ziehier jullie God!'*





Veel mensen benaderen mij met vragen over de huidige golf van geweld tussen Joden en Moslims in Israël. Waarom vindt dit plaats? Is dit het begin van een nieuwe Intifada? Had het voorkomen kunnen worden? Betekent dit dat je als toerist ook risico loopt? Ik zal proberen op deze vragen antwoord te geven.

Laat mij eerst vaststellen dat het voorkomen had kunnen worden. Deze aanvallen zijn geen onvoorspelbare spontane acties van gefrustreerde personen. Zij zijn het resultaat van vele jaren systematisch anti-Israëliisch Palestijns onderwijs in VN scholen, gesubsidieerd door de VS en de EU. Daardoor is een hele generatie Palestijnen onderwezen dat het bestaan van de staat Israël illegaal is, en dat die staat alleen door de jihad (de heilige oorlog) kan worden vernietigd.

Er heerst een constante explosieve sfeer, die is ontstaan door islamitische indoctrinatie. Het gevoel van onrecht en onvrede broeide al heel lang onder de oppervlakte, en werd nog enigszins in toom gehouden door het veiligheidsleger van Mahmoud Abbas. Eén groen licht, één enkele hoofdknik van President Abbas is voldoende om de onderhuidse volkswoede te laten exploderen. Het Westen zou hier rekening mee moeten houden door te stoppen deze geweldsspiraal te subsidiëren en hervormingscondities te verbinden aan het Palestijnse onderwijs.

Deze Derde Intifada heeft – net als de eerste en de tweede – meer te maken met de interne Palestijnse politiek dan met het Israëlisch-Arabisch conflict. Als Hamas aan populariteit

Calev Meyers: 'De onvrede broeide al lange tijd, aangewakkerd door anti-Israëliisch Palestijns onderwijs. Dat is volgens mij de belangrijkste oorzaak van het geweld.'

wint in de straten, dan worden er raketten op Israël afgevuurd. Als de PLO aan populariteit verliest, veroorzaakt het een Intifada op de Westbank en in Jerusalem. Helaas is het vermoorden van Joden een gemakkelijke manier om politiek kapitaal op te bouwen in de Palestijnse straten. Maar er wordt wel een zeer hoge prijs voor betaald. Vóórdat de eerste Intifada begon, kon een Palestijn uit Gaza gemakkelijk naar een bank of ziekenhuis in Beer Sheva reizen, en een Arabier van de Westbank kon vrij met zijn familie ieder weekend naar het strand in Tel Aviv. Met elke golf van Palestijns geweld wordt de bewegingsruimte van de Palestijnen kleiner. Iedere Intifada eist en hoge tol.

De laatste maanden werd Mahmoud Abbas in de regionale media steeds vaker geportretteerd als oud, ineffectief en iemand zonder mandaat. De meest gestelde vraag was: wie zal de opvolger zijn van Abbas? Als een goed getimede en weloverwogen reactie heeft Abbas enkele weken geleden een redevoering gehouden bij de Verenigde Naties. In New York heeft hij tegenover de hele wereld verklaard, dat de Palestijnen 'niet langer gebonden kunnen worden' door eerder gemaakte overeenkomsten met Israël, inclusief de Oslo-akkoorden. Het grootste gedeelte van de wereld begrijpt de achtergrond is van deze verklaring niet. Maar in de Palestijnse straten begrijpen ze het maar al te goed: de beperkingen zijn toegevoerd. Dus ben je vrij om je woede te uiten zonder vrees op vergelding van het PLO veiligheidsleger.

De VN-verklaring van Abbas was een vrijbrief voor aanvallen op Israëlische burgers en andere vormen van geweld. Normaal gesproken hoeft Abbas het geweld alleen maar publiekelijk te veroordelen, maar zijn stilzwijgen is oorverdovend en veelzeggend. Sommige leiders van de regering van Abbas hebben het geweld juist geprezen. Zo heeft Mahmoud Ismail verklaard dat het doden van Israeli's een 'nationale plicht' is. En

Jamal Muhasim verklaarde dat het doden van Israelische inwoners van nederzettingen 'legitiem en legaal' is.

In dit licht zouden wij Netanyahu's expliciete veroordeling van recent Joodse vergeldingsaanvallen op moslims moeten prijzen. Hij riep de Israelische politie op om elke daad van geweld van zowel Joodse als Palestijnse zijde met kracht neer te slaan.

De recente geweldsuitbarsting is snel gekomen, en kan ook snel weer voorbij zijn. Maar het zou zich ook over een langere periode kunnen uitspreiden. Het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen. Als het allemaal voorbij is, wil iedereen graag weten wie er 'gewonnen' heeft in dit conflict. Het antwoord is nu al bekend: niemand! Als een menselijk leven verloren is, heeft niemand gewonnen. De vernietiging van één enkel leven, Israëlisch of Palestijns, is de vernietiging van een hele wereld. We zouden moeten opkomen voor de bescherming van het leven en de verbetering van de leefomstandigheden voor Arabieren en Joden, dus aan beide zijden van het conflict. En zoals ik al zei, ik geloof dat dit begint met de hervorming van het onderwijs.

Bent u van plan binnenkort naar Israël te reizen? Mijn advies: wijzig uw reisplannen niet. Deze criminele acties zijn specifiek gericht tegen Israëlische Joden en Arabische moslims. Geen van deze aanvallen zijn gericht tegen toeristen. Toerisme is van economische belang voor zowel Joden als moslims. De internationale media neigen ertoe de spanningen uit te vergroten. Ondanks alle gebeurtenissen is Israël veiliger en is er minder criminaliteit dan in veel Europese steden.

In elk geval zouden we allemaal moeten bidden voor de vrede van Jeruzalem. Ik zie ernaar uit u te mogen ontmoeten in onze mooie stad.

Calev Meyers,
advocaat en leider van het *Jerusalem Institute of Justice*

Israel Pochtar schrijft:

'Dagje Jeruzalem: Gods Geest raakte iedereen aan!'

Aan het begin van deze maand hebben we als gemeente Beit Hallel een evenement georganiseerd voor tweehonderd mensen uit Ashdod en omgeving om hen op een bijzondere manier in contact te brengen met het evangelie. We maakten een dag-tour naar Jeruzalem en bezochten Bijbelse plaatsen met als afsluiting de viering van het Loofhuttenfeest. Tijdens deze viering vertelden we over Jezus en over de relatie tussen Hem en het Loofhuttenfeest, namelijk dat Hij onze eeuwige 'tabernakel' is.

Met vier volle touringcars reden we naar Jeruzalem en we hebben een geweldige dag met elkaar beleefd! De meeste deelnemers zagen voor het eerst de Bijbelse plaatsen. De slotdienst maakte veel los; velen begonnen te huilen. Ze wisten niet wat hen overkwam, maar konden hun tranen niet inhouden.

Alle 200 deelnemers gaven gehoor aan de oproep om Jezus te volgen en Hem te ontvangen in hun harten. Het was zo'n kostbaar moment om de verlangende gezichten van al die mensen te zien. We zagen hoe God werkt en nieuwe dingen tot stand brengt. Hij raakte hun harten aan en heeft levens veranderd, en wij mochten ondertussen naast hen staan en voor hun kostbare zielen bidden.

Alle 200 deelnemers gaven gehoor aan de oproep om Jezus te volgen en Hem te ontvangen in hun harten.

Er kwamen ook veel mensen naar voren om gebed te ontvangen voor genezing van een ziekte of voor andere noden. Er heerste een heilige sfeer en het was voor ons heel

bijzonder om met eigen ogen te zien dat onze levende God nog steeds mensen aanraakt door het goede nieuws van Jezus. En dat gebeurt allemaal in deze dagen, hier in Israël!

We kunnen dit soort activiteiten realiseren dankzij jullie, jullie gebed en steun. Het is ongelooflijk om te bedenken dat alles draait om dat ene moment waarop iemand precies op het juiste moment op de juiste plek is, en dat daardoor zijn/haar hele leven voorgoed wordt veranderd! Dit bemoedigt ons en geeft diepe vreugde. Tegelijkertijd maakt het ons nederig omdat er nog zoveel werk te doen is. Ook wat betreft de pasbekeerde mensen. Zij moeten tot discipelen worden gevormd en gedegen Bijbels onderwijs ontvangen. Dank voor jullie gebed en royale steun. Jullie zijn een belangrijk onderdeel geworden in de redding van Israël.



GEBED GEVRAAGD VOOR:

- **Contact met de mensen** opdat we hen niet uit het oog verliezen.
- **Alpha-cursus** een discipelschapstraining die we ieder half jaar geven.
- **Nieuwe leiders** in de gemeente van Ashdod.
- **Meer van dit soort uitjes** We kunnen dit niet kunnen doen zonder gebed en financiële ondersteuning.
- **Evangelisatie** onophoudelijk gebed voor evangelisatie in Israël. De velden zijn wit om te oogsten. Bid om meer werkers.

BIDDEN VOOR ISRAËL EN TEGEN DE GOLF VAN TERREUR

De huidige situatie in Israël zal niemand van u zijn ontgaan. Het nieuws en de sociale media staan er vol van. Ondanks de bevooroordeelde en eenzijdige berichtgeving is er één ding dat niet genegeerd kan worden, en dat is dat Israël opnieuw is meegesleurd in een gewelddadig conflict dat veel mensenlevens kost. In enkele dagen tijd werden er tientallen aanvallen tegen Israëliërs gepleegd met doden en gewonden. De Palestijnen proberen elkaar tot geweld aan te zetten en we zien hoe de Israëlische overheid worstelt om deze nieuwe golf van terreur te beheersen.

We hebben jullie gebed nodig! Alstublieft, bid voor Gods bescherming voor Israël, dat er niet nog meer onschuldig bloed wordt vergoten. Bid ook dat we niet worden meegesleurd in een ander gewapend conflict, bijvoorbeeld met het conflict in Syrië waar ook Iran actief is.

Bid voor de vrede van Jeruzalem en het hele land.

Agenda

TV Uitzendingen De Messias van Israël 2

In de Messias van Israël 2 behandelt Sieb Buiten alle Bijbelse en Joodse Feestdagen. Het nieuwe programma De Messias van Israël 2 wordt 13 weken lang iedere zaterdagavond om 19:30 uur uitgezonden op Family7.

Uitzending gemist?

Kijk op www.cgi-holland.nl
of via www.family7.nl/messias



Spreekbeurten

Kijk op de website www.cgi-holland.nl onder 'sprekers'.

Nieuwe CGI uitgave

Als hippie kwam *Israel Harel* vanuit een seculier Joodse familie die als pioniers naar het land Israël gingen tot geloof in Jezus. Midden in de Jisreeël vallei (Armageddon) startte hij een Messiaanse gemeente. Nu legt hij zich toe op het schrijven en het geven van onderwijs.

Harel werpt een nieuw licht op het Bijbelboek Hebreëen. Hij gaat in op de achtergronden van de Joodse cultuur en vergelijkt hedendaagse commentaren met elkaar. Zo komt hij tot een betoog waarin wij beter kunnen begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Door alle discussies heen komt hij tot één conclusie: De Brief aan de Hebreëen is

een sterke oproep tot intimiteit met God in het Heilige der Heiligen. Het is een oproep om binnen te gaan in de Sabbatsrust van God, de plaats waar Hij alles in allen zal zijn.



Prijs: € 15.95
Voorintekenaanpak: € 13.45

Verschijnt binnenkort.
Verkrijgbaar bij het CGI.



CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Veldwade 20a, 3439 LE Nieuwegein
055-8431904 • info@cgi-holland.nl
Oplage: 9000 ex.

Staf:

Sieb Buiten • *parttime directeur (inhoudelijk)* • s.buiten@cgi-holland.nl
Timo Erkelens • *parttime directeur (operationeel)* • t.erkelens@cgi-holland.nl
Johan van Otterloo • *parttime administrateur* • j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Bestuur:

Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuipers, Emmen (secretaris);
Bram Bleijenbergh Bec, Barneveld (penningmeester); Wim Nieuwenhuis,
St. Maartensbrug, Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl



Lid van: www.israëlplatform.nl

Projecten Messiaanse gemeenten

1754	AKKO	Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705	ARAD	Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch)
1711	ARAD	Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798	ARIEL	David en Leah Ortiz
1777	ASHDOD	Kehilat Beth Hallel - Israël Pochar
1721	ASHKELON	Kehilat Shekinat Yeshua - Daniel Borenstein
1710	BE'ERSJEVA	Kehilat Be'erSjeva - Howard & Randi Bass
1716	BE'ERSJEVA	Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1734	HAIFA	Kerem El - Daniel & Luanne Sayag
1742	HAIFA	Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1745	HAIFA	Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis
1795	HAIFA	HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar
1796	HAIFA	Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767	JAFFA	Kehilat Beit Immanuel - David & Michaela Lazarus
1702	JERUZALEM	Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731	JERUZALEM	Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1733	JERUZALEM	Jerusalem Assembly - Meno Kalisher
1746	JERUZALEM	Kehilat Even Ysraël - Victor & Julia Blum
1756	JERUZALEM	Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1759	JERUZALEM	Kehilat El Roi - Ofer & Chris Amitai
1763	JERUZALEM	Kehilat Melech HaM'lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765	JERUZALEM	King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769	JERUZALEM	Kehilah Ets HaChajjem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782	JERUZALEM	Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783	JERUZALEM	Voice in the Wilderness - Anthony Simon
1785	JERUZALEM	Succat David - Zvi Randelman
1786	JERUZALEM	Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1743	JIZREËL VLAKE	Kehilat Shar HaEmek - Yonathan Almeida
1714	KARMIËL	Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719	KARMIËL	Beit Avi - Moshe & Batel Loewenthal
1737	KARMIËL	Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744	KFAR VARADIM	Israël & Shalomit Harel
1727	KFAR SABA	Kehilat HaMa'ayan - Tony & Orna Sperandeo
1741	KIRYAT SHMONA	Kehilat OrHaGalil - Adil & Margareth Sapir
1718	KIRYAT YAM	Tents of Mercy - Eitan Sjsjkoff
1715	NAHARIJA	Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717	NAHARIJA	Kehilat Or HaGalil - Ephraïm & Jeannie Goldstein
1794	NAZARETH	Kehilat Geest van Leven - Serget & Elvira Bogarnikov
1749	NETANJA	Kehilat Beit Asaf - Evan Thomas
1778	PETACH TIKVAH	Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739	RISHON LEZIJON	Kehilat Chesed Ve'Emet - David Zadok
1792	SHFAR'AM	Habib & Magda Ashkar
1708	TEL AVIV	Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1728	TEL AVIV	Tiferet Yeshua - Ron Cantor
1748	TEL AVIV	Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755	TEL AVIV	Aviv Ministries - Dov en Olga Bikas
1735	TIBERIAS	Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753	TIBERIAS	Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri

Projecten Messiaanse bedieningen

1704	ARAD	Ark in the Negev, Polly Sigulim
1724	ASHDOD YAACOV	Alon en Anne Tamir
1725	EILAT	The Shelter - John & Judy Pex
1732	EIN KEREM	Beit Netanel - Rachel Netanel
1712	HAIFA	Beit Nitzachon - E.Benson
1751	HAIFA	Even HaEzer Home
1709	JAFFA	Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706	JERUZALEM	Be'ad Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707	JERUZALEM	Judith de Heer
1726	JERUZALEM	Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advokaat
1736	JERUZALEM	Jerusalem Street Productions / Jamm - Richard Frieden
1747	JERUZALEM	Revive Israël - Asher Intrater
1752	JERUZALEM	Makor HaTikva/Makor Chaim
1758	JERUZALEM	Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760	JERUZALEM	Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1771	JERUSALEM	Israel Bible Society - Victor Kalisher
1775	JERUZALEM	Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1780	JERUZALEM	Peter & Nellie Spaander
1790	JERUZALEM	Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781	KADES BARNEA	Opvangwerk - Avishai & Jolanda Pinchas
1770	KFAR SABA	Love to the Needy - Chaim Barak
1722	MA'ALE ADUMIM	Milk and Honey - Elisheva Pirard
1701	MOD'IN	Ot u Mofet - Orna Greenman
1776	NETANYA	Israël College of the Bible - Erez Soref
1720	RAMAT GAN	Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703	SEDEROT	Hands of Mercy - Ye'shi Reinhardt
1708	TEL AVIV	Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1729	TEL AVIV	Abundant Life - Ishaï & Anat Brenner
1755	TEL AVIV	Dov en Olga Bikas
1788	TIBERIAS	Ted en Linda Walker

1730

NOODHULP

Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Giften zonder vermelding van projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt.

Algemene giften worden ter beoordeling van CGI besteed.

Kijk voor de actuele sprekersagenda op:
www.cgi-holland.nl