



# Israël

## Gemeentenuws

30e jaargang no. 3  
juni 2015  
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

Avishai en Jolanda Pinchas uit Kadesh Barnea:

## 'We hebben elkaar meer dan ooit nodig!'



Avishai Pinchas



Jolanda Pinchas

Op de grens van de Negev en de Sinai-woestijn ligt de Israëlische moshav Kadesh Barnea. Omdat het oude Kades uit de Bijbel, de plek waar vandaan de twaalf verspieders het beloofde land introkken (Numeri 13), bij het vredesverdrag met Egypte in 1979 aan Egypte werd teruggegeven, hebben de pioniers van die tijd een nieuwe nederzetting gesticht aan de Israëlische kant van de grens. Hier wonen Avishai en Jolanda Pinchas met hun vijf kinderen. Een avontuurlijk stel, niet zozeer vanwege hun bestaan in de woestijn, maar vooral omdat ze al heel lang geleden besloten hebben om Jeshua te volgen en te doen wat Hij zegt.

Avishai werd geboren in Tel Aviv en groeide op in een Joods-orthodox gezin van Jemenitische afkomst. Zijn ouders vluchtten in 1948 weg uit Jemen toen Israël als officiële staat werd erkend. Avishai's moeder moest zich daar zelfs drie maanden in een gat in de grond verborgen houden voor de moslims die haar als Jodin wilden vermoorden.

Als jongetje van 4 jaar leerde Avishai van de rabbijn al lezen in de Tenach. Samen met andere jongens zaten ze in een kring rondom de Tenach, en op die manier leerden ze zelfs de Hebreeuwse letters ondersteboven te lezen. Rond zijn Bar Mitzvah, dus toen hij een jaar of twaalf was, ging Avishai zich meer en meer afzetten tegen zijn religieuze achtergrond. Tot grote schrik van zijn moeder knipte hij zelfs zijn pe'ot, de pijpenkrullen langs zijn oren, af. Hij raakte er steeds meer van overtuigd dat God niet bestond. Maar God liet hem niet met rust.



Als tiener zag hij in een droom Jeshua die aan het kruis hing. Niet dat hij wist dat het Jeshua was, want over Hem werd in zijn omgeving niet gesproken, dat was taboe.

### Bushalte

Het duurde tot zijn 28ste dat Avishai weer met Jeshua werd geconfronteerd. Bij een bushalte in Tel Aviv liep hij iemand tegen het lijf, die hem over Jeshua vertelde. Toen hij diezelfde avond een gebed uitsprak

## 'Wat ook zo bijzonder is als God tot je spreekt, is dat Hij de dingen voorbereidt'

tot Jeshua, was dat het moment dat Jeshua hem met een krachtige hand uit de duisternis in zijn licht trok, hem terstond genas, bevrijdde en hem een nieuw hart gaf. Zijn leven stond daarna letterlijk op z'n kop. Hij begon te ontdekken wie Jeshua werkelijk was en sloot hij zich aan bij het handjevol Messiaanse Joden dat in die tijd in Israël woonde. Het betekende een breuk met de familie. Maar Avishai kon nu eenmaal niet zwijgen over zijn nieuwe relatie met Jeshua.

### Jolanda

Via zijn nieuwe vrienden raakte hij betrokken bij een Messiaanse bediening in Tel Aviv waar hij de Nederlandse Jolanda ontmoette, die daar als vrijwilligster werkte. Na haar opleiding verpleegkunde, studeerde Jolanda 'Internationale Betrekkingen' op de Rijks Universiteit van Utrecht. In het kader van een uitwisselingsprogramma mocht ze op de Universiteit van Haifa haar studie vervolgen.

Enmaal in Israël werd Jolanda ondergedompeld in de Joodse cultuur, geschiedenis, taal, politiek en vooral het conflict. Na haar studie vertrok ze naar Tel Aviv waar ze Avishai leerde kennen. Na een jaar trouwden ze. Nu begon voor Jolanda pas echt het avontuur, want Avishai was vast besloten om Jeshua stap voor stap te volgen.

### Visioen

Het begon al met een visioen waarin hij zichzelf zag te midden van allemaal vernielde huizen en gebouwen, zoekende naar kinderen die vanuit de puinhopen te voorschijn kwamen. De verwoesting leek het resultaat van een oorlog of een aardbeving. Vanaf dat moment was Avishai's focus steeds gericht op het opvangen van kinderen, tieners en jongelui. In Tel Aviv hielp hij mee als tienerleider. Ook nam hij regelmatig jeugdgroepen mee voor avontuurlijke tochten door de woestijn.

### Moshav

De woestijn bleef trekken. In 2002 leidde de Heer Avishai en Jolanda naar de moshav Kadesh Barnea. Ze begonnen, zoals de meesten inwoners van de moshav, met de teelt van tomaten. In 2006 legde God het op Avishai's hart om zijn werk op te geven en te beginnen met het bouwen van een 'place of refuge'. Dat was tijdens de Tweede Libanonoorlog.

Het was voor hen beiden het begin van het avontuur van de 'Desert Ark'. Vanaf het begin van de bouw, toen er nog nauwelijks een dak, deuren en ramen waren aangebracht, vroegen mensen of ze van de kamers gebruik konden maken. Avishai en Jolanda begonnen zich te realiseren dat God juist met deze mensen een bedoeling

had. Om elkaar tot zegen te zijn, maar ook als een bron van inkomsten.

### Als Noach

Maar na een jaar begon Avishai zich ontmoedigd te voelen. Hij voelde zich als Noach die honderd jaar aan het bouwen was aan een boot, terwijl er in de verste verten geen water te vinden was om in te varen.

Totdat God op een sabbatmorgen tot Avishai sprak en hem in herinnering bracht dat de Israëlieten vreemdelingen waren in het land Egypte. Vervolgens zei de Heer dat ze zorg moesten dragen voor Soedanese vluchtelingen. Avishai vertelt: 'We hadden geen idee hoe we moesten reageren op dit woord van de Heer, maar diezelfde middag werden we gebeld door vrienden uit Be'ersheva, met de vraag of we onderdak konden bieden aan Soedanese vluchtelingen die volledig berooid in Be'ersheva waren aangekomen.'

### Grote autobus

Avishai: 'Ik ging naar Be'ersheva om te zien om welke mensen het ging. Het waren acht gezinnen met een groot aantal kinderen. De enige manier om ze naar Kadesh Barnea te brengen, was met een grote autobus. Toen ik over de prijs onderhandelde met de busonderneming, kwam er iemand aan, die het bedrag zo in één keer aan me gaf. En zo hadden we plotseling naast ons gezin nog vijftig mensen om voor te zorgen. Eerst kookten we zelf voor ze, maar na een paar dagen waren ze in staat om voor zichzelf eten te koken. In de avonden leerden we hen aanbiddingsliederen en deden we Bijbelstudie met onze nieuwe gasten.'

### Kleding en spontane hulp

Jolanda: 'Wat ook zo bijzonder is als God tot je spreekt, is dat Hij de dingen voorbereidt. Dingen waarvan je absoluut

Kinderen  
Pinchas



niet kunt weten dat ze zullen gebeuren. Zo hadden we veel kleding verzameld, met het doel om die te kunnen uitdelen aan mensen die door oorlog en geweld alles verloren hadden. Toen er zomaar vijftig mensen op ons terrein kwamen wonen, waaronder ruim dertig kinderen, kwam die kledingvoorraad geweldig van pas. Ook kwamen vrienden en burens spontaan met zakken rijst, luiers, babyvoeding, extra dekens, speelgoed enz.. Op een sabbatmorgen kwam zelfs het hoofd van alle kiboetsiem en moshavim uit de omgeving met een mini-vrachtwagen vol met goederen. Een team van vijf artsen, met een draagbare ultrasound voor de zwangere vrouwen, kwam vrijwillig vanuit Tel Aviv om alle Soedanezen medisch te onderzoeken. Dagelijks kwamen verslaggevers vanuit Israël, Europa en de VS om reportages te maken, waar we dankbaar gebruik van maakten om te getuigen van ons geloof. De twee maanden dat de vluchtelingen bij ons woonden, waren voor ons een enorme leerschool. We leerden om onverwacht voor een grote groep vluchtelingen te zorgen en zagen hoe God wonderbaarlijk voorziet. Na een paar maanden konden de Soedanezen huisvesting krijgen in Tel Aviv, maar die eerste tijd in Kadesh Barnea was voor hen en voor ons een onvergetelijke tijd. Het was vooral ook een belangrijke les in het luisteren naar de stem van God en doen wat Hij zegt.'

### Na de opvang

Jolanda vertelt verder: 'Na de opvang van de Soedanezen ontvingen we verder nog vele groepen, van binnen en buiten Israël. Vanuit Israël allerlei jeugdgroepen en Messiaanse gemeenten, vanuit het buitenland groepen van voorbidders, bijbelstudiegroepen en vrijwilligers. Vooral de kinder- en jeugdkampen die hier plaatsvonden, waren voor ons een goede voorbereiding voor

de toekomst. Want we zijn ervan overtuigd dat God ons klaarstoomt voor een taak in de toekomst.'

### Veel veranderd

Avishai legt uit hoe de situatie op dit moment is: 'Wij leven dus echt pal aan de grens, vanaf onze achtertuin kun je zowel de Negev als de Sinaiwoestijn zien. In de dertien jaar dat we hier wonen, is er veel veranderd. In het begin was er op sommige plekken nauwelijks een afscheiding aanwezig. De Egyptische soldaten kwamen hier met hun kamelen langs, dan zwaaiden ze naar ons en riepen: "Hé Abushai". Nu is er een hoog hek geplaatst, helemaal vanaf Gaza tot Eilat. De Egyptenaren hebben uitkijken schietstorens gebouwd, en de weg langs de grens naar onze moshav is door het Israëlische leger tot verboden gebied verklaard. Wekelijks horen we heftige schietpartijen, voornamelijk vanwege smokkelaars, maar ook groepen die verbonden zijn met ISIS worden steeds actiever. Na de ontvoering van een aantal Egyptische soldaten voelen de soldaten zich enorm bedreigd.

Tijdens de oorlog met Gaza van afgelopen zomer werden zelfs drie raketten vanuit de Sinai op ons afgestuurd. Eén daarvan sloeg vlak achter het hek van onze moshav in, maar zonder te ontploffen! We bidden dan ook dagelijks, samen met onze kinderen, voor bescherming van de moshav, de grens en alle soldaten die zich hier bevinden. Het is ons verlangen om door gebed en aanbidding Gods aanwezigheid en zegen over dit gedeelte van de Negev te proclameren.'

### Vorbereiding

Ruim twee jaar geleden liet God aan Avishai en Jolanda weten dat de dingen in de toekomst anders zullen

gaan. Avishai kreeg het op zijn hart om een opleiding voor buschauffeur te volgen en ervaring op te doen bij het openbaar busvervoer. Kort geleden nam Jolanda deel aan een 'crisis response training' op Cyprus. Een training van vrijwilligers die naar gebieden kunnen worden uitgezonden, die getroffen zijn door rampen, zoals een aardbeving, overstroming, oorlog enz.. Na de training gingen direct al teams naar Nepal en Oekraïne. Deze training, die Avishai in de komende zomer wil gaan volgen, sloot precies aan bij Avishai's visioen eerder in dit artikel. De training ging tevens over Israël en de vervulling van de profetie in Jesaja 19 waarin over de bekering van Egypte en Assyrië wordt gesproken, en over een 'heerbaan' van Egypte naar Assyrië (vers 23). Voor Avishai en Jolanda is het

**'We bidden dan ook dagelijks, samen met onze kinderen, voor bescherming van de moshav, de grens en alle soldaten ...'**

opnieuw een bevestiging dat alles wat ze in Kadesh Barnea hebben gebouwd, inderdaad als een schuilplaats voor de komende tijden zal gaan dienen.

### Opvang tijdens Gaza-oorlog

Tijdens de laatste Gaza-oorlog, in de zomer van 2014, hebben Avishai en Jolanda een aantal gezinnen, dat dicht aan de grens met Gaza woont, tijdelijk opgevangen. In die periode werd duidelijk dat de 'Desert Ark' nog niet voldoende is toegerust om daadwerkelijk een 'place of refuge' te zijn. Het plan is nu om een schuilkamer, een



Soedanese vluchtelingen



Het terrein van 'Desert Ark'

magazijn met voorraden en nieuwe units te bouwen. Door de 'crisis response training' op Cyprus begrijpen Avishai en Jolanda ook hoe belangrijk het is meer ervaring op te doen met het bieden van eerste hulp. Avishai heeft inmiddels zijn eerste EHBO-cursus gevolgd, en hij en Jolanda willen zich aanmelden om deel te nemen aan hulpteams in getroffen gebieden, zoals op dit moment Nepal. Ze zien hoe ze meer en meer betrokken raken bij het netwerk dat God aan het vormen is van mensen uit de hele wereld, die zich geroepen weten zich voor te bereiden voor de komende tijden. Avishai besluit met: 'We hebben elkaar meer dan ooit nodig! Ook uw betrokkenheid en gebed stellen wij bijzonder op prijs.'

Tekst: Peter de Bruijne

## Wilt u bidden voor:

- ...de uitvoering van het plan van Avishai en Jolanda om op hun terrein de voorzieningen uit te breiden met een schuilkel-der, een voorraadkamer en nieuwe wooneenheden;
- ...de speciale cursussen die Avishai en Jolanda nog moeten volgen om professionele hulp te kunnen bieden;
- ...bescherming van de moshav en de legereenheden die rondom de moshav zijn gestationeerd;
- ...de juiste mensen die kunnen meehelpen bij de realisatie van het project;
- ...de bescherming van het hele gezin Pinchas.



**Het begon in Jeruzalem. We stonden in het Gehinnomdal, ten zuiden van de Oude Stad, om opnames te maken voor de Family7-serie 'De Messias van Israël'. We bevonden ons precies op het kruispunt van twee diepe dalen: het Gehinnom en het Kidrondal dat aan de oostkant van de Oude Stad ligt. Het is een duistere plek. Kidron betekent ook duister. Als Jezus het heeft over 'de buitenste duisternis', de Godverlatenheid, dan doelt Hij vermoedelijk op dit Kidrondal. Het ligt letterlijk buiten de stad, in de diepte, weg van de tempel, het huis van God.**

Toen ik daar zo stond te kijken, besefte ik nog niet wat ik zou meemaken. Maar langzaam drong tot mij door dat het Kidrondal met zijn vele graven heel goed illustreert hoe diep de wereld is gezonken. Maar in het Gehinnom bevinden zich geen graven. Daar werden de lijken gewoon gedumpt, onbegraven, naamloos, een dal van

## Hoosbui

dorre doodsbeenderen. Het was de vuilstortplaats van Jeruzalem waar altijd het vuur brandde. Het was ook de plek waar sommige koningen van Israël hun kinderen door het vuur van de Moloch lieten gaan. Een dieptepunt in Israëls geschiedenis.

We hadden een regendag uitgekozen om opnames te maken bij de Dode Zee over de 'vroeg en late regen'. We reden vanuit Jeruzalem naar de Dode Zee. Een afstand van 30 kilometer en een daling van 1200 meter. Vanuit de hoogte, het tempelplein, naar het diepste punt van de aarde, de Dode Zee. Dieper kun je niet gaan, zowel in letterlijke als in figuurlijke zin. De Dode Zee staat symbool voor de zondigheid en verdorvenheid van de hele mensheid. Maar bij de Dode Zee aangekomen was het 40 graden en zonnig. Plotseling zagen wij dat er met veel kabaal water uit een rots spoot. Miljoenen liters water stroomden zomaar over de weg. Het water kwam tot de enkels, en even verderop viel het nog verder naar beneden, als een grote waterval richting de Dode Zee. Een spectaculair schouwspel.

Wat was er gebeurd? Toen wij Jeruzalem verlieten, viel er door een hoosbui in een uur tijd maar liefst zeventig millimeter regen. En hier spoot dat water uit de rotsen. Even later zag ik een bordje staan met de aanduiding Kidron. Vanuit het Kidrondal in Jeruzalem loopt er dus een kloof die uitkomt bij de Dode Zee. Ineens realiseerde ik mij wat de profeet Ezechiël geprofeteerd had over de Dode Zee. Er zou water stromen vanuit Jeruzalem, en dat water zou in de Dode Zee terecht komen en dit water gezond maken. Voor het eerst zag ik het voor mijn ogen gebeuren! Maar er was een groot verschil met dit water en het water uit het boek Ezechiël. Dat is namelijk geen regenwater, maar water dat stroomt vanuit de tempelberg. Zo zal God niet alleen de Dode Zee gezond maken, maar ook genezing brengen voor alle volken.

In Israël komt de Bijbel tot leven. Als je rondreist en om je heen kijkt, zie je zoveel dingen die herinneren aan Gods Woord; zelfs een hoosbui spreekt boekdelen!

Sieb Buiten, directeur

COLUMN

# Thema: Herstel

# Nationale Israël Gebedsdag

De Nationale Israël Gebedsdag vindt deze keer plaats tijdens het Loofhuttenfeest. Hét Feest dat heenwijst naar de komende Messiaanse tijd. De tijd van vrede en herstel. Juist in deze tijd van groeiende onzekerheid en inter-nationale spanningen is het belangrijk dat wij tijd vrijzetten om te bidden voor herstel van Israël als land en als volk van God, en daarmee voor herstel van de wereld.

In het ochtendprogramma met muziek en zang zal Sieb Buiten inleidend spreken over het thema 'Herstel'. In reactie daarop zullen we proclameren over Israël en de wereld. Na de lunch (zelf lunchpakket meenemen) bidden wij in thematische gebedsblokken.

## Zaterdag 3 oktober 2015

### LOCATIE

Christengemeente Huizen,  
Plecht 1, Huizen (ingang en parkeren  
Gemeenlandsaan)

### TIJD

10.00 - 15.00 uur  
(zaal open vanaf 9.30 uur)

### PROGRAMMA

*Ochtend:* Spreker Sieb Buiten (dir. CGI)  
Zingen en Proclameren voor Israël

Lunch (lunchpakket meenemen)

*Middag:* Gebedsblokken van deelnemende  
Israëlorganisaties

Organisatie in handen van Comité Gemeentehulp Israël en  
de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem



CGI  
Comité Gemeentehulp Israël

ICEJ



# Agenda

## TV Uitzendingen 'De Messias van Israël'

Het programma wordt iedere zondagochtend herhaald.  
(vanaf zondag 3 mei om 10:00 - 13 weken lang)

### Uitzending gemist?

Kijk op [www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)  
of via [www.family7.nl/messias](http://www.family7.nl/messias)



### Spreekbeurten

Kijk op de website [www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl) onder 'sprekers'.

## Vooraankondiging

Als hippie kwam *Israel Harel* tot geloof in Jezus vanuit een seculier Joodse familie die als pioniers naar het land Israël gingen. Midden in de Jisreeël vallei (Armageddon) startte hij een Messiaanse gemeente. Nu legt hij zich toe op het schrijven en het geven van onderwijs.

Harel werpt een nieuw licht op het Bijbelboek Hebréeën. Hij gaat in op de achtergronden van de Joodse cultuur en vergelijkt hedendaagse commentaren met elkaar. Zo komt hij tot een betoog waarin wij beter kunnen begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Door alle discussies heen komt hij tot één conclusie: De Brief aan de Hebréeën is een sterke oproep tot intimiteit met God in het Heilige

der Heiligen. Het is een oproep om binnen te gaan in de Sabbatsrust van God, de plaats waar Hij alles in allen zal zijn.



Vermoedelijke winkelprijs: € 15.95

Voorintekensprijs: € 13.45

Verschijnt in het najaar.  
Verkrijgbaar bij het CGI.



# CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Postbus 795, 7301 BA Apeldoorn  
055-8431904 • [info@cgi-holland.nl](mailto:info@cgi-holland.nl)  
Opklage: 9000 ex.

Directie:  
Sieb Buiten • [s.buiten@cgi-holland.nl](mailto:s.buiten@cgi-holland.nl)

Abonnementen en adreswijzigingen:  
[adresbeheer@cgi-holland.nl](mailto:adresbeheer@cgi-holland.nl)

Reisinformatie en boekingen:  
[reisbureau@cgi-holland.nl](mailto:reisbureau@cgi-holland.nl)

Gebedsmuur:  
[gebedsmuur@cgi-holland.nl](mailto:gebedsmuur@cgi-holland.nl)

Bestuur:  
Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuijpers, Emmen (secretaris);  
Bram Bleijenbergh Bec, Barneveld (penningmeester); Wim Nieuwenhuis,  
St. Maartensbrug, Henk Mulder, Borge; Jan Boonstra, Zuidhorn.

[www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)  
e-mail: [info@cgi-holland.nl](mailto:info@cgi-holland.nl)



Lid van: [www.israëlplatform.nl](http://www.israëlplatform.nl)

## Projecten Messiaanse gemeenten

1754	AKKO	Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705	ARAD	Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch)
1711	ARAD	Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798	ARIEL	David en Leah Ortiz
1777	ASHDOD	Kehilat Beth Hallel - Israël Pochar
1721	ASHKELON	Kehilat Shekinat Yeshua - Daniel Borenstein
1710	BE'ERSJEVA	Kehilat Be'erSjeva - Howard & Randi Bass
1716	BE'ERSJEVA	Huis van Genade - Dima en Ella Brodtkin
1742	HAIFA	Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1745	HAIFA	Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis
1795	HAIFA	HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar
1796	HAIFA	Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767	JAFFA	Kehilat Beit Immanuel - David & Michaela Lazarus
1702	JERUZALEM	Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731	JERUZALEM	Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1733	JERUZALEM	Jerusalem Assembly - Meno Kalisher
1746	JERUZALEM	Kehilat Even Yisraël - Victor & Julia Blum
1756	JERUZALEM	Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1759	JERUZALEM	Kehilat El Roi - Ofer & Chris Amitai
1763	JERUZALEM	Kehilat Melech HaM'lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765	JERUZALEM	King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769	JERUZALEM	Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782	JERUZALEM	Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783	JERUZALEM	Voice in the Wilderness - Anthony Simon
1785	JERUZALEM	Succat David - Zvi Randelman
1786	JERUZALEM	Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1743	JIZREËL VLAKTE	Kehilat Shar HaEmek - Yonathan Almeida
1714	KARMIËL	Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719	KARMIËL	Beit Avi - Moshe & Batel Loewenthal
1737	KARMIËL	Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744	KFAR VARADIM	Israël & Shlomit Harel
1727	KFAR SABA	Kehilat HaMa'ayan - Tony & Orna Sperandeo
1741	KIRYAT SHMONA	Kehilat OrHaGalil - Adil & Margareth Sapir
1718	KIRYAT YAM	Tents of Mercy - Eitan Sjijskoff
1715	NAHARIJA	Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717	NAHARIJA	Kehilat Or HaGalil - Ephraïm & Jeannie Goldstein
1794	NAZARETH	Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749	NETANJA	Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778	PETACH TIKVAH	Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739	RISHON LEZIJON	Kehilat Chesed Ve'Emet - David Zadok
1792	SHFAR'AM	Ehab & Magda Ashkar
1728	TEL AVIV	Trumpet of Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708	TEL AVIV	Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748	TEL AVIV	Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755	TEL AVIV	Aviv Ministries - Dov en Olga Bikas
1735	TIBERIAS	Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753	TIBERIAS	Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri

## Projecten Messiaanse bedieningen

1704	ARAD	Ark in the Negev, Polly Sigulim
1724	ASHDOD YAACOV	Alon en Anne Tamir
1725	EILAT	The Shelter - John & Judy Pex
1732	EIN KEREM	Beit Netanel - Rachel Netanel
1712	HAIFA	Beit Nitzachon - E.Benson
1751	HAIFA	Even HaEzer Home
1709	JAFFA	Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706	JERUZALEM	Be'ad Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707	JERUZALEM	Judith de Heer
1726	JERUZALEM	Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advocaat
1736	JERUZALEM	Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747	JERUZALEM	Revive Israël - Asher Intrater
1752	JERUZALEM	Makor HaTikva/Makor Chaim
1758	JERUZALEM	Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760	JERUZALEM	Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1771	JERUZALEM	Israel Bible Society - Victor Kalisher
1775	JERUZALEM	Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1780	JERUZALEM	Peter & Nellie Spaander
1790	JERUZALEM	Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781	KADES BARNEA	Opvangwerk - Avishai & Jolanda Pinchas
1700	KFAR SABA	Love to the Needy - Chaim Barak
1722	MA'ALE ADUMIM	Milk and Honey - Elisheva Pirard
1701	MOD'IN	Ot u Mofet - Orna Greenman
1776	NETANYA	Israël College of the Bible - Erez Soreff
1720	RAMAT GAN	Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703	SEDEROT	Hands of Mercy - Ye'shi Reinhardt
1708	TEL AVIV	Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1729	TEL AVIV	Abundant Life - Ishai & Anat Brenner
1755	TEL AVIV	Dov en Olga Bikas
1788	TIBERIAS	Ted en Linda Walker

## Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Giften zonder vermelding van projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt.

Algemene giften worden ter beoordeling van CGI besteed.

Kijk voor de actuele sprekersagenda op:  
[www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)