



Israël

Gemeentenieuws



32e jaargang no.3
juni 2017
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging



Update uit Be'er Sheva

Dimitri Brodkin (links) en vrijwilliger Koos (Ya'akov) Bouterse

Beit Chesed gaat door woestijnperiode

In de hoofdstad van de Negev-woestijn, Be'er Sheva, bezochten wij opnieuw de familie Brodkin en hun mooie werk onder de arme inwoners van deze Bijbelse stad. In het Gemeentenieuws van november 2009 schreven wij een uitgebreid verslag van ons eerste bezoek aan Dimitri en Elmira Brodkin. Ze waren een jaar eerder gestart met Beit Chesed (Huis van Genade).

Een opvanghuis voor verslaafden, gekoppeld aan een Messiaanse gemeenschap die voor het merendeel bestaat uit Joodse immigranten uit Rusland en Oekraïne. Helaas is de verslaafdenopvang twee jaar geleden gestopt bij gebrek aan financiële middelen. Beit Chesed gaat door een woestijnperiode. Maar er is ook veel vreugde. De gemeente die uit het werk is ontstaan, bestaat voor het

grootste deel uit ex-verslaafden. 'Ze zijn de meest gemotiveerde christenen die ik ken', zegt Dimitri trots. In de acht jaar dat het opvangcentrum functioneerde zijn ongeveer vierhonderd verslaafden bevrijd. De meeste van hen zijn goed terechtgekomen en wonen in andere delen van Israël. Maar wat nog belangrijker is, het overgrote deel heeft zich bekeerd en volgt nu Jeshua.

Lees verder op de volgende pagina >>



Samenkomsten: In de zomer op vrijdagavond en in de winter op sabbatmorgen.
Door de week studie-, gebeds- en kindersamenkomsten.



Costa (hier met zijn vrouw Sveta) is nu al vele jaren assistent-voorganger en zangleider.

Tekst: Peter de Bruijne

We herhalen nog even in het kort de voorgeschiedenis van Beit Chesed. Dima en Ella, zoals iedereen ze noemt, groeiden op in Oezbekistan, in de tijd dat dit nog een Sovjet-Republiek was. Dima komt uit een Joods gezin, en Ella heeft een Joodse moeder en een Oezbeekse vader. Het gezin werd islamitisch opgevoed. Ella en Dima trouwden en kregen twee kinderen. Een paar jaar later werd Ella ernstig ziek. Zo erg dat de artsen haar leven niet meer konden redden. Op de operatietafel werd ze klinisch dood verklaard. Ella had op dat moment een bijna-dood-ervaring. Ze bevond zich in een helder verlichte omgeving, waar ze oog in oog kwam te staan met

'Zou dit de Jeshua zijn over wie ik ooit heb gehoord?'

een onbekende persoon. Even dacht ze: zou dit de Jeshua zijn over wie ik ooit heb gehoord? Het was een heerlijk moment en ze had het liefst bij die persoon willen blijven. Maar toen zag ze haar man en kinderen in diepe rouw. Ze smeekte de man in het licht: 'Alstublieft laat me nog leven en bij mijn man en kinderen blijven, dan zal ik alleen voor u leven en u altijd dienen.' Geschrokken zagen de artsen dat Ella haar ogen opsloeg, om zich heen keek en rechtop ging zitten. Tegen alle adviezen in ging ze naast haar bed

staan. Dezelfde dag keerde ze terug naar huis.

Het was Jeshua

In de weken en maanden erna ontdekte Ella dat 'de man in het licht' inderdaad Jeshua was geweest, en een christelijke buurvrouw legde haar het evangelie uit. Omdat Dima en Ella Joodse wortels hebben, drong de buurvrouw er op aan dat ze naar Israël zouden emigreren. Vier jaar na Ella kwam Dima tot geloof. Ze kregen nog een derde kind, en na een jaar in Siberië te hebben gewoond, vertrok het hele gezin, inclusief de ouders van Dima, naar Israël. Dat was in 1999. Vanaf het vliegveld werden ze direct naar Be'er Sheva gebracht, en daar zijn ze gebleven. De wijk waarin ze een woning kregen toegewezen, bleek een

probleemwijk te zijn met veel verslaving en sociale achterstand. Ze sloten zich aan bij de Messiaanse gemeente Nachalat Jeshua waar Howard Bass voorganger is. Dima was er acht jaar oudste. Intussen grepen ze iedere gelegenheid aan om de mensen in hun eigen buurt over Jeshua te vertellen. Als mensen ernstig in de pro-

Er kloppen nog steeds mensen aan die graag willen afkicken

blemen waren, namen ze hen bij zich in huis. Zo ontstond eigenlijk spontaan het werk onder verslaafden, een distributiecentrum voor voedsel en kleding en later een Messiaanse gemeente in de eigen wijk.

Bron van het Verbond

Be'er Sheva wordt drieëndertig keer genoemd in de Bijbel. Te beginnen met het verhaal van Hagar en Ismaël die door Abraham werden weggestuurd in de 'woestijn van Be'er Sheva'. De naam Be'er Sheva vindt zijn oorsprong in het verhaal over een conflict met koning Abimelech, de koning van Gerar, over een waterput die Abraham had gegraven. 'Omdat zij daar een eed zwoeren heet die plaats Be'er Sheva. Zo sloten zij in Be'er Sheva een bondgenootschap' (Genesis 21:27-32). Be'er betekent bron en Sheva eed of verbond, maar ook het getal zeven in het Hebreeuws. Het kan dus ook slaan op de zeven lammetjes die Abraham aan Abimelech aanbood, als 'levend bewijs' dat de bron zijn eigendom was.

Jammer

Dimitri en Elmira vinden het heel jammer dat sinds een paar jaar geen nieuwe mensen met een verslaving kunnen worden opgenomen, want er kloppen nog steeds mensen aan, die graag willen afkicken en het traject zouden willen volgen. Ze zien het resultaat bij hun vrienden of horen ervan. En ook al weten ze dat in Beit Chesed de zogenaamde cold-turkey-methode wordt toegepast (vanaf de opname strikte ont-houding), toch willen ze graag komen. Maar de regels van de Israëliëse gezondheidszorg zijn de laatste jaren enorm verscherpt. Ieder afkickcentrum moet tegenwoordig professionele medische begeleiding hebben. En dat is een dure aangelegenheid. Bovendien worden de kracht van het gebed en intensieve geestelijke begeleiding door de overheid niet als therapie erkend.

Het werk gaat door

Intussen gaat het werk in de gemeente, de gaarkeuken, het kledingdepot en de hulp aan holocaustoverlevenden gewoon door. Zeer bemoedigend is de inzet van de ex-verslaafden. Dima: 'Zij zijn de meest gemotiveerde christenen die ik ken. Door Gods genade en de kracht van de heilige Geest is hun leven totaal veranderd. Daarom geven ze zich honderd procent voor het werk in Gods koninkrijk. Dat is misschien wel de grootste vrucht van de verlaafdenzorg in Beit Chesed, dat mensen niet alleen van hun verslaving worden bevrijd, maar zich vervolgens volledig toewijden aan Jeshua. Het gros van onze gemeenteleden heeft een verslavingsverleden. Jeshua heeft gezegd dat

het beter is te geven dan te ontvangen, en dat hebben wij inderdaad ervaren. Het is zo bijzonder dat juist de mensen die het diepst aan de grond zaten, bij ons in de gemeente de leiding hebben. Wij zien telkens weer dat juist deze mensen zich niet schamen voor hun verleden, maar uit dankbaarheid zich verbinden aan dezelfde gemeenschap waarin ze tot bekering kwamen. Het zijn echt super toegewijde gelovigen.'

Het effect van CGI-Gemeentenieuws

Naar aanleiding van het artikel over Dima en Ella in het CGI-Gemeentenieuws van november 2009, is er een Nederlands echtpaar op het idee gekomen om te gaan helpen bij Beit Chesed. Koos en Carla Bouterse hadden ooit al zeventien jaar in Israël gewoond. Ze besloten ruim twee jaar geleden vanuit Nederland terug te keren naar hun tweede vaderland. Ze ontdekten dat Dima en Ella droomden over een eigen kibboets in de woestijn, waar immigranten kunnen worden opgevangen, en waar tegelijk ook drugsverslaafden kunnen worden

De huisbaas is gezwicht voor de druk van Yad L'achim

begeleid en een vak kunnen leren. Koos is architect en heeft zich gespecialiseerd in het bouwen van milieu- en energie-neutrale woestijnwoningen. Het is de bedoeling dat ex-verslaafden, ver van de verleidingen van de stad, een beroep kunnen leren en Bijbels onderwijs krijgen. Dima en Ella kunnen zich dan in

Be'er Sheva vooral richten op de eerste opvang van verslaafden. In nauwe samenwerking met de gemeente, de gaarkeuken en alle andere vormen van hulpverlening kunnen nieuwkomers uit Rusland en Oekraïne, maar ook ex-verslaafden een nieuw bestaan opbouwen. Het is een realistische droom die helaas nog niet gerealiseerd kan worden.

Twee drempels

Er zijn twee drempels die eerst moeten worden weggenomen: ten eerste de felle tegenstand van de ultra-orthodoxe gemeenschap. Deze groep doet alles om de Messiaanse beweging te dwarsbomen. Ze worden vertegenwoordigd door de anti-zendingsorganisatie Yad L'achim, waarvan de opperrabbin in Be'er Sheva zetelt, en wiens broer minister van Binnenlandse Zaken is. De tweede drempel is het tekort aan financiële middelen om de kibboets te verwezenlijken. Er is nu een terrein te koop in de buurt van Arad, zo'n dertig kilometer naar het oosten.

Huur opgezegd

En dan is er een extra probleem bijgekomen. Sinds 1 mei heeft de huisbaas van het gebouw waarin de gemeente samenkwam, en waar ook de gaarkeuken en de kledingdistributie plaatsvond, de huur opgezegd. Nu komt de gemeente van ruim vijftig leden samen op het terras achter het huis van Dima en Ella, onder een tentzeil. Ook de gaarkeuken en het kledingmagazijn zijn naar de woning van de Brodskins verhuisd. Eigenlijk is het een onmogelijke situatie. Maar er is op dit moment geen alternatief.



Driemaal per week gaarkeuken voor de arme bevolking, voorafgegaan door een bijbelgedeelte en gebed.

Tweemaal per week verdeling van kleding, meubels, huishoudtextiel e.d. onder de arme bevolking en nieuwe immigranten.



Hopelijk komt er snel weer verslaafdenopvang, zodra een geschikte locatie is gevonden.

De huisbaas is gezwicht voor de druk van Yad L'achim. Het risico is groot dat de volgende huisbaas weer door de ultra-orthodoxe anti-zendingsorganisatie zal worden gechanteed. De enige oplossing is daarom dat er een pand wordt gekocht.

Nieuwe uitdaging

De familie Brodtkin en de gemeente in de armenwijk van Be'er Sheva staat dus voor een nieuwe uitdaging. En wij van CGI zouden heel graag dit prachtige werk financieel willen steunen omdat we in al die jaren hebben gezien hoe vasthoudend en trouw de Brodtkins zich hebben ingezet voor mensen in nood. Die trouw weerspiegelt zich vooral in de manier waarop ex-drugsverslaafden radicaal veran-

deren en zich toewijden aan Jeshua. Mensen zoals Serge, die als verslaafde negen jaar in een kartonnen doos op

Het is een realistische droom die helaas nog niet gerealiseerd kan worden

straat in Tel Aviv woonde en in Beit Chesed mocht afkicken. Serge is nu al vele jaren de vaste kok is, en kookt drie keer per week de maaltijden voor de gaarkeuken. Of Costa, de zangleider en assistent-voorganger van de gemeente. En zo zijn er nog veel meer mensen die een voorbeeld zijn van de kracht van de Heilige Geest die mensen verandert.



Met Pesach en Rosh haShana worden nieuwe immigranten uitgenodigd voor een feestelijk diner. Voorzover er plaats is, worden nieuwe immigranten tijdelijk gehuisvest.



Tenach's en ook complete bijbels worden intensief gebruikt.



Eenmaal per maand verdeling voedselpakketten aan 150 holocaustoverlevenden.

WILT U BIDDEN VOOR ...

- Een nieuw onderkomen voor het werk onder armen, verslaafden en voor de samenkomsten van *Beit Chesed* in Be'er Sheva? Liefst een eigen pand.
- De herstart van het opvangwerk onder verslaafden.
- De realisatie van een kibboets in de woestijn waar nieuwe olim kunnen wonen en ex-verslaafden langer begeleid kunnen worden.
- Kracht van de Heilige Geest voor het hele team van *Beit Chesed*.

HELPT U MEE?

PROJECTNUMMER 1716

BRUGGENBOUWER TUSSEN JOOD EN ARABIER, DAVID DAVIS, OVERLEDEN



De bekende voorganger van de Messiaanse gemeente op de Karmelberg bij Haifa, David Davis, is op 8 mei overleden.

David en zijn vrouw Karen toerden diverse malen door Nederland, hij als spreker en zij als zangeres. David stichtte de gemeente Kehilat HaCarmel en een opvangcentrum voor verslaafden in Haifa. Hij werd vooral bekend om zijn prediking over de 'Ene Nieuwe Mens' uit Efeziërs 2:15 - de boodschap dat Jeshua de scheiding tussen Joden, heidenen en Arabieren heeft weggenomen. Als Broadway-acteur kwam David radicaal tot geloof in een Bijbelstudiegroep van voornamelijk artiesten van de Time-Square Church in New York (opgericht door David Wilkerson). David trouwde met de Joodse operazangeres Karen die hij op dezelfde Bijbelstudiegroep had leren kennen. Ze maakten alija in 1989. In 1991 werd de gemeente opgericht waarvan David vijfentwintig jaar voorganger was. Peter Tsukahira, die een paar jaar geleden ook tijdens de Pinksterconferentie sprak, dient deze gemeente als tweede voorganger. David streed een jaar lang tegen kanker. Hij werd 79 jaar. (carmelcongregation.org.il)



David met zijn vrouw Karen, in de tijd dat ze samen actief waren, voor het gebouw van de gemeente, Kehilat haCarmel.

DAMKANI IN BIOSCOOPFILM



Wim Nieuwenhuis (voorzitter bestuur CGI),
Jacob Damkani en Timo Erkelens (directeur CGI).

Het leven van de bekende Joodse evangelist uit Jaffa, Jacob Damkani, is verfilmd in de bioscoopfilm *A New Spirit*.

De film vat het leven van Damkani samen in een gepassioneerde, rauwe zoektocht naar de waarheid. De hoofdpersoon Jacob worstelt met God en houdt pas op als hij gezegend wordt, net als de aartsvader in de Bijbel. Een man die net zolang vragen stelt tot hij antwoord krijgt. Als Jood komt hij uit bij de God van Abraham, Izaäk en Jakob. De film vertelt het verhaal van ons allemaal, vanaf het onschuldige begin tot en met de onvermijdelijke teleurstellingen in het leven.

Jacob Damkani is veertig jaar geleden als Joodse jongeman die verstrikt was in criminaliteit tot geloof gekomen in Jeshua. Sindsdien heeft hij zich volledig toegewijd aan de verkondiging van het evangelie aan zijn eigen Joodse volk. De film toont ook de haat en vervolging die Messiaanse Joden te verduren krijgen in hun vaderland. Maar het is niets anders dan een reactie uit angst om hun Joodse erfenis te verliezen. Als die angst verdwijnt, veranderen ook nu vervolgers tot volgers, net als Paulus. De organisatie Trumpet of Salvation verwacht dat 'A new Spirit' in veel bioscopen in Israël zal worden vertoond.

U kunt de Engelstalige trailer zien op YouTube. Zoek naar: 'A New Spirit - Doron Eran, Jacob Damkani - Trailer English'.





EVEN VOORSTELLEN

Mijn naam is *Christine Guijt*, ik ben 22 jaar oud en ik kom uit Katwijk. Sinds januari dit jaar doe ik vrijwilligerswerk voor CGI. Afgelopen zomer ben ik mee geweest met de jongerenreis van CGI. Tijdens deze reis heb ik veel geleerd. Het heeft mij erg enthousi-

ast gemaakt, en het is mijn verlangen om dit te delen met meer (jonge) mensen. Ik hoefde er dus niet lang over na te denken toen mij werd gevraagd om vrijwilligerswerk te doen.

Ik ben opgevoed met de Bijbel, vanaf mijn 16e kreeg ik zelf steeds meer belangstelling voor de Bijbel. Ik wilde graag ontdekken wat God zelf in zijn Woord zegt. Toen pas viel mij op hoe vaak het in de Bijbel over Israël gaat. In 2015 ben ik voor het eerst naar Israël geweest, dit was een fijne tijd waarin ik veel heb geleerd.

In het dagelijks leven werk ik als apothekersassistente. Erg leuk werk om te doen, en het is goed te combineren met het werk dat ik voor CGI doe.

Christine is verantwoordelijk voor het verzenden van de boekbestellingen en geeft ondersteuning op events die CGI organiseert. (c.guijt@cgi-holland.nl)

AANVAL OP MESSIAANS INITIATIEF IN DE NEGEV



Foto: Kehila News

In de stad *Dimona*, in het zuiden van Israël, hebben ultraorthodoxe Joden van de anti-zendingsorganisatie *Yad L'Achim* met geweld geprotesteerd tegen de opening van een Messiaanse ontmoetingsruimte in het centrum van de stad. Het centrum wordt geleid door Albert en Esther Knoester, een Nederlands echtpaar dat in 2008 vanuit Vlaardingen is uitgezonden om de Messiaanse gemeenten in de Negev-woestijn te ondersteunen. De protesten begonnen bij het ontmoetingscentrum, maar breidden zich uit naar de huizen van de familie Knoester en een ander lid van de gemeente in wording. Met name de kinderen van de families zijn getraumatiseerd door het geweld en er zijn ook vernielingen aangericht. (kehilanews.com)

Agenda

De Bijbelse kalender*

30 mei (avond) t/m 1 juni (avond)*

Shavuot

2 t/m 5 juni 2017

Opwekkingsweekend

1 t/m 3 september 2017

Israëlweekend (op de Betteld, Zelhem)

* Voor deze datering is gebruik gemaakt van de gebruikelijke kalender.



Volg ons op Facebook voor updates:

<https://www.facebook.com/CGIHolland>

Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Project: 1716 Familie Brodtkin (Be'er Sheva)

Project: 1709 Jacob Damkani (Trumpet of Salvation)

Project: 1745 Kehilat haCarmel (Haifa)

Project: 1730 Noodhulp

Zie voor alle projectnummers de website www.cgi-holland.nl. Giften zonder vermelding van projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt en ter beoordeling van CGI besteed.



CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Veldwade 20a, 3439 LE Nieuwegein

Tel.: 055-843 19 04 (bereikbaar op maandag en woensdag : 9.00 - 12.00 uur)

E-mail: info@cgi-holland.nl

Staf:

Timo Erkelens • directeur (operationeel) • t.erkelens@cgi-holland.nl

Johan van Otterloo • parttime administrateur • j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Bestuur:

Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Frans van Herwijnen, Haulerwijk (secretaris); Bram Bleijenberg, Barneveld (penningmeester), Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

Oplage: 8.000 ex.

Abonnementen en adreswijzigingen:

adresbeheer@cgi-holland.nl

Boekbestellingen:

Christine Guijt, c.guijt@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:

reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:

gebedsmuur@cgi-holland.nl

Layout: Sjoel, Hoogeveen (sjoel.nl) - Sybe de Vos

www.cgi-holland.nl

info@cgi-holland.nl

lid van www.israelplatform.nl

