



# Israël

## Gemeentenuws

30e jaargang no. 2  
mei 2015  
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

## In dienst van het Koninkrijk

### Terug bij Ted en Linda Walker in Tiberias



Ted en Linda Walker

Drie jaar geleden stelden wij u voor aan Ted en Linda Walker. We maakten kennis met een dynamisch stel dat sinds 1979 in Israël woont en op bijzondere wijze dient in het koninkrijk van God. Omdat het leven van Linda en Ted zo inspirerend is, ging die eerste kennismaking vooral over hun persoonlijke levensgeschiedenis. Linda als voormalig zending in Taiwan en Japan, en Ted als overtuigd katholiek die in het laatste jaar van zijn studie psychologie en filosofie in aanraking komt met leeftijdsgenoten die een persoonlijke relatie met Jezus hebben. Kort daarna vraagt een charismatische priester in zijn eigen kerk of hij de Heilige Geest al heeft ontvangen.

Ted laat voor zich bidden waarop zijn hele leven radicaal verandert. Hij ontmoet Linda die op zendingsverlof in Amerika is, ze trouwen en gaan samen naar Japan. Dat is nu bijna veertig jaar geleden. Hun twee dochters zijn inmiddels volwassen en wonen en werken in het buitenland. Tikvah is getrouwd met een Joodse man en heeft twee kinderen. Zij woont in Californië. Sharon is, net als vroeger haar moeder, nu zending in Japan.

Ted en Linda kwamen in 1979 naar Israël om een paar maanden mee te helpen in een kibboets. Maar de leiding vroeg of ze permanent wilden blijven. Later gaan ze werken bij de Christelijke Ambassade in Jeruzalem, en in 1989 wordt Ted gevraagd om leiding te geven aan de toen net opgerichte pro-life stichting Be'ad Chaim ('vóór het leven' in het Hebreeuws). Inmiddels wonen Ted en Linda al weer vele jaren in de directe omgeving van het Meer van Galilea, eerst in Migdal (genoemd naar Maria Magdalena) en nu al weer vier jaar in Tiberias, in de flat van een Libanese vriend, met uitzicht op het meer. Beit Bracha, het gastenverblijf in Migdal, wordt sinds december vorig jaar geleid door Kent en Shawna Splawn. Beit Bracha dient ook als onderkomen voor de bijeenkomsten van de Messiaanse gelovigen in Migdal.

#### Laatste ontwikkelingen

We spraken met Ted over de laatste ontwikkelingen. Hij vertelt: 'We zijn nog steeds intensief betrokken bij gemeentestichting. Ons verlangen om mensen over Jezus te vertellen, is nog even groot als toen we net tot geloof kwamen. We hebben zeer goede contacten met de lokale autoriteiten van Migdal en Tiberias. Het wordt



enorm gewaardeerd als we actief betrokken zijn bij sociale en maatschappelijke projecten. Inmiddels zijn we ook bezig met gemeentestichting in de grootste stad van Galilea, Karmiël. Wij richten ons vooral op Hebreeuws-sprekende mensen in het westen van de stad, want in het oosten zijn al vele jaren enkele Hebreeuws-talige en een Russisch-talige Messiaanse gemeenten. Maar Karmiël groeit en er is behoefte aan meer plekken waar mensen over Jezus

## Ultrasoundshock

Zeven jaar geleden raakte Shoshana zwanger van haar vriend met wie ze samenwoonde. Toen ze het hem vertelde, stond hij erop dat ze het kindje zou laten weghalen. Ze gingen samen naar een ultrasoundtest om te kijken of het echt waar was. Maar er was niets te zien. Kennelijk was het nog te vroeg. In de zesde week gingen ze opnieuw. Toen Shoshana's vriend het hartje hoorde bonken, raakte hij letterlijk in shock. Hij was sprakeloos en realiseerde zich dat het om een leven ging. Meteen wist hij dat abortus regelrechte moord zou zijn. Ze zochten samen hulp bij Be'ad Chaim en werden aangespoord om hun keuze door te zetten en het kindje hartelijk welkom te heten. Een maand later waren ze getrouwd en een paar maanden later kwam de baby gezond ter wereld. Het ventje is nu zes jaar en heeft hun leven totaal veranderd.

Foto: Peter de Bruijne



kunnen horen. Er is al een groepje vrienden dat rond Gods Woord bij elkaar komt.'

## Gastenverblijf

Met enthousiasme vertelt Ted over de plannen voor een nieuw, groter gastenverblijf in Tiberias waar tegelijk ook een aantal bevriende Messiaanse organisaties onderdak moet krijgen. 'Eigenlijk pakken we alle gelegenheden aan om met mensen te spreken over Gods liefde', zegt Ted. 'Hier op straat in Tiberias delen we brochures uit om mensen bekend te maken met de Bijbelse visie op het leven. Met name om jonge vrouwen te helpen om het moederschap te verkiezen boven een vroegtijdige zwangerschapsonderbreking. Ook zijn we actief bij het bereiken van contractarbeiders uit het buitenland. Zo zijn er in Bet She'an zo'n zestig Zuid-Koreanen aan het werk bij de aanleg van de windturbines op de berg Gilboa. Wij geven hen Bijbelstudie, terwijl een Koreaanse evangelist onder deze mensen in hun eigen taal het evangelie verkondigt. We zijn ook in contact met een groep hindoestaanse Indiase werkers. Er zijn er al enkelen gedoopt.'

## Pro-life spokesman

Ted is de landelijke woordvoerder van de stichting Be'ad Chaim en onderhoudt de contacten met de medische wereld, sociale instellingen, de politiek, de Joodse orthodoxie en andere instanties die betrokken zijn bij de zeer liberale abortuswetgeving in Israël. Hij geeft regelmatig presentaties op scholen en bij legereenheden over het enorme probleem van Israël's abortusbeleid. Ted: 'Afgelopen jaar werden in Israël 170.000 baby'tjes levend geboren. Maar het aantal abortussen oversteeg ook in 2014 weer de vijftigduizend. Dus op iedere vier zwangerschappen wordt er één afgebroken. Dat is schrikbarend veel. Er is veel te weinig aandacht voor de enorme nood waarin vrouwen verkeren, die een dergelijke beslissing nemen. Meestal worden ze ertoe gedwongen door hun omgeving, vaak door hun man of vriend, maar ook door familie en niet in de laatste plaats door het liberale beleid. In Israël is er eigenlijk geen enkele reden om een abortus te weigeren. Financiële problemen, ja zelfs de voorkeur voor een jongen of een meisje zijn in Israël legitieme

redenen om een ongeborn kind te doden.'

## Crisiscentra

Ted legt uit hoe Be'ad Chaim werkt: 'In het stadscentrum van Tiberias is het hoofdkantoor van Be'ad Chaim gevestigd. Hier bevindt zich ook een van de zeven crisiscentra van de stichting, verspreid over heel Israël, waar vrouwen in nood altijd terecht kunnen om hun situatie te bespreken met speciaal daarvoor opgeleide vrouwelijke hulpverleners. Natuurlijk is zo'n fysieke ontmoeting voor veel vrouwen te confronterend. Daarom zijn er altijd telefonische hulplijnen bereikbaar voor een bemoedigend gesprek, en om te

## 'Het wordt enorm gewaardeerd als we actief betrokken zijn bij sociale en maatschappelijke projecten'

vertellen dat er alternatieven zijn voor een abortus.

Vooral in het Israëlische leger is het heel gemakkelijk om een abortus te ondergaan. De druk op de meisjes is groot, want als je na vier maanden geen abortus hebt laten verrichten, moet je het leger uit zonder het certificaat dat vervolgopleidingen en een baan garandeert. In feite wordt deze jonge vrouwen de kans ontnomen om zichzelf en hun toekomstige baby te onderhouden.'

## Abortus in de Bijbel

'Over een ongeborn kind wordt in Israël gedacht dat het nog geen persoon is', zegt Ted. 'Ze noemen het "prematuur weefsel". Maar in Exodus 20 staat dat het doden van een baby in de moederschoot gelijk staat aan moord. De meeste orthodoxe Joden zijn dan ook pro-life, en als we een petitie willen indienen, krijgen we altijd duizenden handtekeningen van orthodoxe Joden. Toch wordt dit Bijbelgedeelte ook door de orthodoxie verschillend geïnterpreteerd. Zo zegt het rabbinaat dat het hier om het leven van de moeder gaat, en dat het kind "de ontvanger van leven" is. Dus dat het nog niet in het land der levenden is aangekomen. Er zijn rabbijnen die geloven dat de ziel in het kind komt op de veertigste dag, en dat abortus dus voor die dag is toegestaan.'

## Mea Shearim

'Ik sprak eens een orthodoxe man uit de ultraorthodoxe wijk Mea Shearim, die vrouwen helpt bij abortus vóór de veertigste dag, door het toedienen van bepaalde medicijnen. Ik vroeg: "Kent u de tekst uit Leviticus waarin staat dat het leven in het bloed is? Weet u wel wanneer precies het hartje van het kind gaat kloppen?" "Nee", zei de man. "Wel," zei ik, "dat is tussen de achtentiende en de eenentwintigste dag. Dus dat is ook het moment waarop het bloed gaat stromen. En de Tora zegt dat het leven in het bloed is." De man schrok hevig en zei: "Maar dat is verschrikkelijk, want ik ben echt wel pro-life." Maar de Bijbel gaat nog veel verder. Jeremia was door God gekozen al voordat hij in de moederschoot was. En over Levi staat in het boek Hebrëen dat hij in de schoot van Abraham was voordat hij zelfs Isaäk kreeg. Dus de Bijbel gaat uit van Gods plan met mensen en met deze wereld, en niet van een bepaald moment waarop je tot mens verklaard wordt. Maar medisch is het in ieder geval duidelijk, dat er sprake is van een mens in wording op het moment van de conceptie.'

## Deur wijd open

Met een kwart eeuw ervaring spreekt Ted met autoriteit over de ramp die 50.000 kinderen per jaar het leven kost. Drie keer zoveel als het aantal Joodse immigranten dat in 2014 naar Israël kwam. 'Lang geleden sprak de Opperrabijn nog over abortus als een ramp vergelijkbaar met de Holocaust, maar de Israëlische maatschappij heeft de deur wijd opengezet voor deze moderne holocaust. We hebben twaalf ziekenhuizen die late abortussen uitvoeren. En de overheid betaalt de behandeling van meisjes die in het leger zitten. Een groot aantal meisjes ondergaat tijdens de militaire dienstplicht twee abortussen. Het wordt volledig verzwegen, maar intussen heeft het wel een enorm effect op deze vrouwen, en op de hele maatschappij. Het heeft enorme gevolgen ook voor het denken over leven en dood. Wij doen heel veel op gebied van voorlichting, ook seksuele voorlichting, want het leger schijnt niet meer te doen dan het uitdelen van voorbehoedsmiddelen. Dus hier ligt een enorm terrein waar veel werk is te doen. We reiken niet alleen wetenschappelijke feiten aan, maar geven ook Bijbels onderwijs over dit onderwerp.



## Zwanger in het leger

Osnat\* is een geboren Israëli. Kort nadat ze haar dienstplicht ging vervullen in Israëlische leger, raakte ze zwanger. Osnat komt uit een religieuze familie. Zowel haar vriendje als de legerleiding drongen aan op abortus. Maar omdat ze vanuit haar religieuze achtergrond het kindje dat in haar buik groeide niet wilde doden, besloot ze het te houden. Toen haar vader hoorde van haar zwangerschap, werd haar ook nog eens de toegang tot het ouderlijk huis ontzegd. Toen Osnat na vier maanden zwangerschap uit militaire dienst werd ontslagen, ging ze bij vrienden wonen. Ze zocht hulp bij Be'ad Chaim, waar ze met raad en daad terzijde werd gestaan. Toen haar zoontje Roey (mijn Herder) werd geboren, hield de hulp niet op. Via Operatie Mozes ontving Osnat een jaar lang alle middelen om haar baby te kunnen verzorgen. God zorgt voor haar en voor haar zoontje tot op de dag van vandaag.

\*Osnat is niet haar eigen naam

Deuteronomium 30:19 is een van de verzen waar we veel nadruk op leggen. Ook als we de Knessetleden benaderen over de problematiek rond abortus, stellen we hen voor de keuze: "Kies het leven, opdat u en uw kinderen zullen leven!" En ook Spreuken 31:8: "Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.""

## Israëls roeping

'Wij willen Israël weer herinneren aan hun oorspronkelijke roeping om het leven te verdedigen en hoog te achten, zoals Gods Woord dat gebiedt. Wij veroordelen niemand en proberen in alle vriendelijkheid de waarheid te spreken. Heel belangrijk is het dat onze informatie honderd procent klopt. Dus onderbouwen we al onze uitlatingen met goed gedocumenteerde feiten die wetenschappelijk zijn vastgesteld.'

## Gestopt

'God wil alle mensen voor Zich winnen, ook de abortusartsen. Wij hebben bewijs dat zo'n tien abortusartsen zijn gestopt en er zelfs gekozen hebben om Jezus te volgen,

omdat ze begrepen hoe God over het leven denkt.

Ook vrouwen die tegen onze adviezen in toch voor de druk zijn gezwichd om abortus te laten uitvoeren, zijn naderhand altijd welkom. Niet zelden komen ze bij ons terug. Geplaagd door schuldgevoel en zelfverwijt willen ze met ons praten. Voor hen zijn we de **PAS-workshop** begonnen (Post Abortion Syndrome), want er is altijd vergeving. Ook hebben we een plek ingericht ergens in de Judese heuvels ten westen van Jeruzalem, waar ze een boom kunnen planten voor hun overleden kind, we noemen dat de **'Tuin van het Leven'**.

En voor moeders die kozen voor het leven van hun kind, maar die door omstandigheden niet in staat zijn hun kind te onderhouden, is er **Operatie Mozes**. Wij bieden een jaar lang ondersteuning voor het kind door het geven van alle middelen die nodig zijn, van luiers tot kinderbedjes, voedsel en kleding. Voor honderd euro per maand kunnen we moeder en kind een relatief onbezorgde start van het nieuwe leven bezorgen.'

Tekst: Peter de Bruijne

## L'Chaim conferentie

Ted Walker: 'We werken nu full-time aan onze internationale L'Chaim-conferentie van 28 oktober tot 4 november 2015. De conferentie zelf duurt vier dagen en wordt in de Judese heuvels tussen Jeruzalem en Tel Aviv gehouden. Daarna wordt een drie-daagse rondreis door Israël aangeboden. Er komen vertegenwoordigers van pro-life organisaties uit de hele wereld.'

### Voor of meer informatie:

info@lchaimconference.org of bel 00972548849771

Ted voegt eraan toe: 'We very much encourage you to pray about your participation in this conference.'

[www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl) / Israël / Conferenties / L'Chaim Conferentie

## Gebedspunten

- Bid om steeds meer gelegenheden om in de Israëliëse samenleving het andere geluid van de pro-life beweging bespreekbaar te maken.
- Bid dat de profetie in vervulling gaat uit Ezechiël 36 dat er iets zal gebeuren waardoor de kinderen niet langer geofferd zullen worden.
- Wilt u bidden om wijsheid, genade en bescherming bij het voorbereiden van de L'Chaim-conferentie.
- Bid voor goede samenwerking met alle betrokken organisaties.
- Bid voor het programma, de keuze van sprekers en muzikanten.



## Rij 60

In de afgelopen jaren reisde ik steeds alleen naar Israël. Ik bedoel, zonder mijn vrouw. Maar nu kon zij voor het eerst mee. Door een fout in de boeking kwamen wij niet naast elkaar te zitten op de heen weg. Dus toen wij terugvlogen deed ik een beroep op mijn lidmaatschap van de Frequent Flyer Club om in ieder geval naast elkaar te kunnen zitten. Er werd wat onderhandeld, en na enige tijd werd mijn naam omgeroepen. We kregen twee stoelen aangewezen op rij 60. Dat is helemaal achterin het vliegtuig pal tegen de toiletten aan. Normaal gesproken niet de fijnste plek om te zitten, omdat je constant een rij wachtende mensen naast je hebt.

Maar het werd een onvergetelijke vliegreis. Ik was verdiept in de Talmoed. De Talmoed is rabbijns commentaar op het Oude Testament zoals wij dat noemen. Ik was een preek aan het voorbereiden en was benieuwd wat

rabbijnen over die tekst zouden zeggen. Ik was zó verdiept, dat ik niet door had dat er al enige tijd een jonge man naast me stond. Hij stond te wachten voor het toilet en keek naar wat ik aan het doen was. Hij stelde mij een vraag en vroeg of ik Joods was. 'Niet dat ik weet', zei ik. 'Wat doet u dan in Israël?', vroeg hij. Ik vertelde hem dat ik geloof in de God van Abraham, Isaak en Jacob en Israël als volk en als land wil zegenen. Ik legde hem uit dat ik een predikant ben, die de Bijbel uitlegt, en ik daarbij ook nieuwsgierig ben hoe rabbijnen de Bijbel uitleggen. En dat ik daarom de Talmoed lees.

Toen zei hij iets opmerkelijks: 'Jullie hebben toch ook een Boek?' Hij kon niet zo gauw op de naam komen. Ik hielp hem even en zei dat hij waarschijnlijk de Brit Chadasha (NT) bedoelde. 'Inderdaad', zei hij. En hij legde uit dat hij pas getrouwd was en Jeshiva student is. En hij wees mij een hele groep aan met wie hij naar Nederland reisde. 'Wij zijn erg nieuwsgierig naar jullie Boek en studeren daar ook in', zei hij. 'Hoe zijn jullie zo nieuwsgierig geworden', vroeg ik. En hij begon

te vertellen dat zij wel merken dat er een bepaalde groep christenen is, die achter Israël staat. 'Daardoor zijn wij nieuwsgierig geworden naar het Nieuwe Testament.' Hij vroeg mij of ik ook de weg wist in Amsterdam. Hij zocht namelijk een bus naar Amstel Eleven. Ik dacht dat het één of ander café zou zijn. Maar ik verstond hem niet goed en vroeg hem op te schrijven wat hij bedoelde. Hij schreef Amstelveen. Oh, natuurlijk!

**'Wij zijn erg nieuwsgierig naar jullie Boek en studeren daar ook in', zei hij**

Steeds moet ik terugdenken aan die mooie momenten op rij 60. Ook denk ik aan de tekst van Paulus in Romeinen 11:14, waarin Paulus aangeeft dat wij door ons handelen Joden jaloers dienen te maken. Nou, dat doen wij door Israël te steunen en hen te bemoedigen en hun Geschriften te lezen.

Sieb Buiten, directeur

COLUMN



# Inspirerende reizen naar ISRAËL

**Israël is het boeiendste land ter wereld om te bezoeken. Waar woonde Jezus? Waar heeft Hij gelopen? Waar heeft Hij geleden en waar werd Hij begraven? Israël is het land van de profetische beloften. Het land van Abraham, Isaak en Jakob. Het land van koning David en Salomo. Wie zou niet in hun voetsporen willen gaan?**

Er is inmiddels heel veel veranderd. Sinds 1948 kunnen Joden massaal terugkeren naar het land van hun vaders. Steden worden herbouwd en ook het land staat weer in bloei. Dagelijks komen er Joden tot geloof in Jezus. Deze gelovigen in Jeshua, zoals zij Hem noemen, heten Messiaanse Joden. Hun aantal is spectaculair gegroeid en er zijn vele gemeenten ontstaan. Er zijn nu meer Messiaanse Joden in Israël dan in Jezus' tijd.

Het CGI biedt u graag inspirerende reizen aan naar Israël en brengen u graag in contact met Messiaanse Joden. Ook brengen wij u graag op plaatsen met een verhaal zodat de Bijbel echt voor u gaat leven.

Maar veel mensen hebben ook vragen. Is het wel veilig genoeg om naar Israël te reizen? Merk je tijdens de reis ook iets van spanningen tussen Joden en Arabieren? Is het eten betaalbaar? Kun je er drinken uit de kraan? Voor deze en alle andere vragen nodigt het CGI u uit voor de Israëlreis informatie bijeenkomsten.



## ISRAELREIS INFORMATIE BIJEENKOMSTEN

**Donderdag 4 juni 2015 in Dordrecht**

**lokatie:** Evangeliegemeente Jozua, Sikkelsestraat 2, 3319 LJ Dordrecht

**Tijd:** 19:30 – 21:30 uur

**Dinsdag 9 juni 2015 in Assen**

**lokatie:** Wijkcentrum de Steiger, Beek 1a, 9406 GT Assen

**Tijd:** 19:30 – 21:30 uur

De als best bekroonde Israëlgids komt ons veel vertellen over Israël en tracht alle vragen te beantwoorden.

**Opgave:** [reisbureau@cgi-holland.nl](mailto:reisbureau@cgi-holland.nl) of: 055-8431904

**Het CGI biedt inspirerende Groepsreizen, Gemeentereizen en Studiereizen aan. Wilt u zich aansluiten bij een groep? Of heeft u plannen voor uw gemeente? Of denkt u er als gemeentelider over om een studiereis te ondernemen?**

**Kom dan naar één van de informatie bijeenkomsten en laat u goed informeren!**

# Agenda

## TV Uitzendingen 'De Messias van Israël'

Het programma wordt herhaald iedere zondagochtend vanaf zondag 3 mei om 10:00 (13 weken lang)

### Uitzending gemist?

Kijk op [www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)  
of via [www.family7.nl/messias](http://www.family7.nl/messias)



### Spreekbeurten

Kijk op de website [www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl) onder 'sprekers'.

## Boom planten in de Tuin van het Leven?



Wilt u ook voor uw overleden kind of miskraam een boom planten tussen oude olijfbomen in de Tuin van het Leven?

Stort dan uw bijdrage op: NL19 INGB0004651992 t.n.v. Comité Gemeentehulp Israël onder vermelding van **1706 Boom**. Medewerkers van Be'Ad Chaim Jerusalem zullen zorgdragen voor het planten van uw boom in de Tuin van het Leven.

Algemene giften zijn ook welkom voor het onderhoud van de tuin!



# CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Postbus 795, 7301 BA Apeldoorn  
055-8431904 • [info@cgi-holland.nl](mailto:info@cgi-holland.nl)  
Oplage: 9000 ex.

Directie:  
Sieb Buiten • [s.buiten@cgi-holland.nl](mailto:s.buiten@cgi-holland.nl)

Abonnementen en adreswijzigingen:  
[adresbeheer@cgi-holland.nl](mailto:adresbeheer@cgi-holland.nl)

Reisinformatie en boekingen:  
[reisbureau@cgi-holland.nl](mailto:reisbureau@cgi-holland.nl)

Gebedsmuur:  
[gebedsmuur@cgi-holland.nl](mailto:gebedsmuur@cgi-holland.nl)

Bestuur:  
Ruud van Hal, Hooghalen (voorzitter); Johan Kuijpers, Emmen (secretaris);  
Bram Bleijenberg Bec, Barneveld (penningmeester); Wim Nieuwenhuis,  
St. Maartensbrug, Henk Mulder, Borge; Jan Boonstra, Zuidhorn.

[www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)  
e-mail: [info@cgi-holland.nl](mailto:info@cgi-holland.nl)



Lid van: [www.israëlplatform.nl](http://www.israëlplatform.nl)

## Projecten Messiaanse gemeenten

1754	AKKO	Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705	ARAD	Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch)
1711	ARAD	Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798	ARIEL	David en Leah Ortiz
1777	ASHDOD	Kehilat Beth Hallel - Israël Pohtar
1721	ASHKELON	Kehilat Shekinat Yeshua - Daniel Borenstein
1710	BE'ERSJEVA	Kehilat Be'erSjeva - Howard & Randi Bass
1716	BE'ERSJEVA	Huis van Genade - Dima en Ella Brodtkin
1742	HAIFA	Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1745	HAIFA	Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis
1795	HAIFA	HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar
1796	HAIFA	Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767	JAFFA	Kehilat Beit Immanuel - David & Michaela Lazarus
1702	JERUZALEM	Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731	JERUZALEM	Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1733	JERUZALEM	Jerusalem Assembly - Meno Kalisher
1746	JERUZALEM	Kehilat Even Yisraël - Victor & Julia Blum
1756	JERUZALEM	Ahavat Yeshua - Eddie & Jackie Santoro
1759	JERUZALEM	Kehilat El Roi - Ofer & Chris Amitai
1763	JERUZALEM	Kehilat Melech HaM'lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765	JERUZALEM	King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1769	JERUZALEM	Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782	JERUZALEM	Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783	JERUZALEM	Voice in the Wilderness - Anthony Simon
1785	JERUZALEM	Succat David - Zvi Randelman
1786	JERUZALEM	Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1743	JIZREËL VLAKTE	Kehilat Shar HaEmek - Yonathan Almeida
1714	KARMIËL	Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719	KARMIËL	Beit Avi - Moshe & Batel Loewenthal
1737	KARMIËL	Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744	KFAR VARADIM	Israël & Shlomit Harel
1727	KFAR SABA	Kehilat HaMa'ayan - Tony & Orna Sperandeo
1741	KIRYAT SHMONA	Kehilat OrHaGalil - Adil & Margareth Sapir
1718	KIRYAT YAM	Tents of Mercy - Eitan Sjsjkoff
1715	NAHARIJA	Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717	NAHARIJA	Kehilat Or HaGalil - Ephraïm & Jeannie Goldstein
1794	NAZARETH	Kehilat Geest van Leven - Sergej & Elvira Bogarnikov
1749	NETANJA	Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1778	PETACH TIKVAH	Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739	RISHON LEZIJON	Kehilat Chesed Ve'Emet - David Zadok
1792	SHFAR'AM	Ehab & Magda Ashkar
1728	TEL AVIV	Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1708	TEL AVIV	Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1748	TEL AVIV	Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1755	TEL AVIV	Aviv Ministries - Dov en Olga Bikas
1735	TIBERIAS	Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753	TIBERIAS	Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri

## Projecten Messiaanse bedieningen

1704	ARAD	Ark in the Negev, Polly Sigulim
1724	ASHDOD YAACOV	Alon en Anne Tamir
1725	EILAT	The Shelter - John & Judy Pex
1732	EIN KEREM	Beit Netanel - Rachel Netanel
1712	HAIFA	Beit Nitzachon - E.Benson
1751	HAIFA	Even Haëzer Home
1709	JAFFA	Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706	JERUZALEM	Be'ad Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707	JERUZALEM	Judith de Heer
1726	JERUZALEM	Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advocaat
1736	JERUZALEM	Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747	JERUZALEM	Revive Israël - Asher Intrater
1752	JERUZALEM	Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758	JERUZALEM	Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760	JERUZALEM	Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1771	JERUZALEM	Israel Bible Society - Victor Kalisher
1775	JERUZALEM	Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1780	JERUZALEM	Peter & Nellie Spaander
1790	JERUZALEM	Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781	KADES BARNEA	Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770	KFAR SABA	Love to the Needy - Chaim Barak
1722	MA'ALE ADUMIM	Milk and Honey - Elisheva Pirard
1701	MOD'IN	Ot u Mofet - Orna Greenman
1776	NETANYA	Israël College of the Bible - Erez Soref
1720	RAMAT GAN	Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703	SEDEROT	Hands of Mercy - Ye'shi Reinhardt
1708	TEL AVIV	Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1729	TEL AVIV	Abundant Life - Ishai & Anat Brenner
1755	TEL AVIV	Dov en Olga Bikas
1788	TIBERIAS	Ted en Linda Walker

### Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Giften zonder vermelding van projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt.

Algemene giften worden ter beoordeling van CGI besteed.

Kijk voor de actuele sprekersagenda op:  
[www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)