



Israël Gemeentenuws



33e jaargang no.2
april/mei 2018
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging



HAMAAYAN
המעיין CONGREGATION

Tony voor de Torakast in de
samenkomstzaal van Hamaayan

Tony Sperandeo over Orthodoxe Joden:

'Het zijn de Nicodemussen van nu.'

Het Evangelie begon in Jeruzalem en het komt weer terug naar Jeruzalem. Het Joodse volk zal het laatste volk zijn dat gered wordt. Mensen uit andere volken

zullen hen het Evangelie verkondigen.' Aan het woord is Tony Sperandeo, voorganger van de Maayangemeente in Kfar Saba bij Tel Aviv. Tien jaar geleden schreven we in Gemeentenuws over

zijn bekering die begon in Amsterdam en zijn bediening in Israël. Hoog tijd om van hem te horen hoe het nu gaat. Daarom zeven vragen aan een bevlogen voorganger met een uitgesproken visie.

Lees verder op de volgende pagina >>



Lofprijdsans



Kinderwerk

Tekst: Michiel Steenwinkel

Welke mensen vormen nu de gemeente Maayan?

'In onze gemeente komen ongeveer 150 mensen met roots in 20 verschillende landen, in alle delen van de wereld. De voertaal is Hebreeuws, maar niet iedereen spreekt die taal even goed. We hebben daarom ook huisgroepen in het Spaans, Portugees, Engels en Russisch. We hebben veel alleenstaande moeders, wezen, weduwen, armen en vreemdelingen.

'Het zijn de Nicodemussen van nu, die een afspraak maken zonder dat hun broeders het weten'

Sinds een paar jaar is er een dochtergemeente in Tel Aviv. Die is ontstaan toen een oudere vrouw uit onze gemeente in 2012 een mantelzorger uit India in huis haalde. Veel oudere Israëli's doen dat omdat mensen uit de oosterse culturen nog eerbied hebben voor ouderen. Niemand is daar echt wees of weduwe, je hebt daar altijd een groep om je heen. Die mentaliteit is Israël helaas kwijtgeraakt. We zijn te verwesterd. Maar die mantelzorger kwam door de vrouw uit onze gemeente tot geloof. En zij nam weer iemand anders mee en zo groeide dat uit tot een hele huisgroep. Zij vormen nu de gemeente Maayan Indialanca in Tel Aviv. De meesten van hen hebben we gedoopt.'

Hoe is de relatie met het orthodoxe jodendom?

'Er komen soms orthodoxe Joden naar ons toe. Je hoort soms verhalen over dromen en visioenen waarin Jezus verschijnt. Dat gebeurt onder moslims, maar ook onder orthodoxe Joden. Het zijn de Nicodemussen van nu, die een afspraak maken zonder dat hun broeders het weten. Eén man kreeg een openbaring en belde zijn neef in het buitenland die in Jezus de Messias gelooft. Die wist hem te vertellen dat er een gemeente in Kfar Saba is en heeft hem toen naar ons gestuurd. Hij kwam mijn huis binnen, kuste de mezoëza. Ik dacht eerst even dat hij een antimissionair was. Hij zei: 'Kijk niet naar mijn kleren. Ik ben leeg van binnen en heb antwoorden nodig.' We hebben zelfs een aantal van hen in huisgroepen, sommigen van Chabad of van nog traditioneler groepen. Dat is een nieuwe ontwikkeling van de laatste jaren.'

U spreekt over een Joodse vervangingsleer. Leg eens uit?

'We kennen natuurlijk de christelijke vervangingsleer die leert dat de Kerk in plaats van Israël is gekomen, het geestelijke Israël. Maar het huidige jodendom is ook een soort vervangingsleer. Die ontstond in 70 na Christus toen de Romeinen de Tempel in Jeruzalem vernietigden. Aan de ene kant zaten de rabbi's zonder offerdienst, aan de andere kant werden ze geconfronteerd met de claim van duizenden van hun volksgenoten dat Jezus de Messias is. Toen is er besloten om de tempeldienst te vervangen door gebeden, vasten en goede daden. De synagoge werd van een

samenkomsthuis meer een religieus huis. Het Jodendom uit de Bijbelse tijd werd vervangen door het rabbijns Jodendom.'

Hoe kijkt u dan aan tegen Joodse tradities?

'Ik ben helemaal niet bang voor tradities. We hebben allemaal tradities nodig. Nederland heeft ook tradities. Tradities zijn goed zolang ze niet tegen het Woord van God ingaan. Als je Jezus maar in het middelpunt zet, kunnen tradities daarnaast een plek hebben. Zonder Jezus geen heerlijkheid. Wij willen een brug naar Joden slaan. Daarom hebben we ook een Torakast in de samenkomstzaal en een Menorah. Mensen zijn dat gewend en denken dan niet dat we een geloof uit Zweden hebben.'

Hoe ziet u de toekomst van het Joodse volk?

'Ik geloof dat we in bijzondere tijden leven. Het Evangelie ging vanuit Jeruzalem naar de einden van de aarde en komt nu weer terug naar Jeruzalem. Je ziet door de kerkgeschiedenis dat het Evangelie vaak ergens verkondigd wordt door vreemde volken. De Joden vertelden het de Grieken en Romeinen. St. Patrick was een Brit die de Ieren kerstende. Zo zal

'Het Evangelie ging vanuit Jeruzalem naar de einden van de aarde en komt nu weer terug...'



Pesachmaaltijd



Purim

het geloof ook hier door vreemdelingen worden gebracht en niet in de eerste plaats door Messiaanse Joden. Joden zullen jaloers worden op het geloof van de anderen.'

In 2000 jaar is het de Kerk niet gelukt om Joden tot Jezus te brengen. Waarom zou dat nu wel lukken?

'Omdat je nu weet hoe het niet moet. Je kent nu de wortels van het geloof. Jezus kwam niet om een nieuwe religie te beginnen. Ons geloof startte niet in Matteüs 2, maar in Genesis 1. Het gaat niet om het christendom of het

'Als je onder de Palestijnse Autoriteit leeft, kun je de Islam en Palestijnse leiders niet bekritisieren'

'kerkendom', maar om de levende God. Er is geen andere naam waardoor Joden gered kunnen worden dan door Jezus. Er is geen redding in het rabbinjs jodendom. Alleen door Jezus, eerst voor de Jood ook voor de heiden.'

Hoe verloopt het contact met Arabische voorgangers?

'Wij bouwen relatie met Arabische voorgangers in Israël en ook met voorgangers in de Palestijnse gebieden, hoewel ik hen niet kan bezoeken. Soms is het lastig communiceren omdat zij vaak erg anti-Israël zijn. Israël is in hun ogen een politiek probleem en niet onderdeel van Gods plan. Als je onder de Palestijnse Autoriteit leeft, kun je de Islam en Palestijnse leiders niet bekritisieren. Het is veel veiliger daar om Israël te bekritisieren. Maar we weten van elkaar dat we het niet eens zijn hierover. We hebben een distributiecentrum voor hen en we delen ons geloof en dat is een getuigenis. Het raakt mensen als je

'Hoe heb je hen lief? Door het mooiste wat je hebt, te delen: Jezus'

kunt werken met mensen die anders zijn dan jij. Op de nieuwe aarde zijn we als mensheid ook samen. In de afgelopen 10 jaar heeft God ons duidelijk gemaakt dat onze roeping is om onze vijanden lief te hebben. We bidden met Arabische voorgangers voor de redding van moslims. Hoe heb je hen lief? Door het mooiste wat je hebt, te delen: Jezus.'

**Kehilat Hamaayan
PROJECTNR. 1727**



De gemeenschap van Hamaayan



Aanschouwelijk onderwijs

JONGEREN komen af op de 'schuilkerk' van Ashkelon



Het is even zoeken. De gemeente van voorganger Daniël Borensteijn in Ashkelon is net als veel andere gemeenten niet makkelijk te vinden. Een eenvoudige deur onder aan een flatgebouw blijkt uiteindelijk de toegang te vormen tot de gemeente Shekinat Yeshua. (Heerlijkheid van Jezus). Achter de deur volgt direct een trap naar de kelder waar de samenkomstzaal en bijzalen zijn. De familie van de voorganger is aan het verbouwen, want de gemeente groeit. Hier komen elke sabbat zeker tachtig mensen bijeen, straks is er ruimte voor 200 mensen.



Gemeentenieuws bezocht Borensteijn eerder in 2013. Toen hoorden we al over de wonderlijke geschiedenis van zijn voorgeslacht, een orthodoxe Joodse familie die in 1939, vlak voor de Tweede

Wereldoorlog, vanuit Polen naar Argentinië vluchtte. Daniël Borensteijn vertelde hoe hij zelf op 18-jarige leeftijd tot geloof kwam in een pinkstergemeente en hoe zijn vader de streimel (traditionele Joodse bont-hoed) afzette nadat ook hij tot geloof in Jezus was gekomen. In 2002 kwam Daniël met zijn eigen gezin naar Israël. Twee van de vier kinderen zijn ook actief in de gemeente met samen-zang en jeugdwerk.

Politie op je dak

Vanwege de Argentijnse achtergrond van de familie is de gemeente Spaans- en Hebreeuwstalig. 'We bereiken vooral jongeren,' zegt Borensteijn in het Spaans. Zijn dochter Melany vult

aan in het Engels: 'We hebben sinds kort een meisje dat op internet naar informatie over Jezus zocht en zo bij ons uitkwam. Maar bij minderjarigen móeten we toestemming vragen van de ouders. Anders kunnen we de politie op ons dak krijgen. Maar de ouders vonden het goed dat ze ons bezocht. Maar er zijn ook mensen die onze samenkomsten alleen via de stream op internet kunnen volgen.'

Tijdens het gesprek blijkt al snel dat de lokale kerk in Israël niet zo vrij kan opereren als in Nederland. Israël is democratisch en kent godsdienst-vrijheid, maar voor de eigen Joodse bevolking is het niet vanzelfsprekend

om te geloven dat Jezus de Messias is. Zo is het in Israël verboden minderjarigen actief te benaderen. Na vele eeuwen van christelijk geïnspireerd antisemitisme en jodenvervolging zit het wantrouwen heel diep. Het is geen probleem om als Jood boeddhist te worden of aanhanger van een natuurreligie. Maar wie in Jezus gaat geloven, kan eigenlijk geen Jood meer zijn. 'Je kunt hier niet het woord 'kerk' op de gevel zetten,' vertelt Melany. 'We zijn officieel een stichting die doet aan liefdadigheids-werk. We delen voedsel en kleding uit.' Dat principe zie je vaker bij Messiaanse gemeenten.

'Boeddhisme of natuur-religies zijn geen probleem. Maar wie in Jezus gelooft, kan geen Jood meer zijn'

De familie Borenstejn krijgt ook wel buurtbewoners op bezoek. 'Ze zien een menorah staan en een sjofar liggen en denken dan dat we een Spaanstalige synagoge zijn. De mensen hier spreken goed over ons.' Tijdens het vorige bezoek in 2013 vertelde Daniël dat de gemeente nog wel eens last heeft van de anti-zendingsorganisatie Yadl'Achim (*hand voor de broeders*). Mensen van deze beweging zien in Messiasbelijdende Joden een grote

bedreiging voor het Joodse volk. Ze spreken Joodse bezoekers van gemeenten aan en proberen hen te 'redden' van het christendom dat het Joodse volk in hun ogen nu van binnenuit probeert te vernietigen. Maar bij het nieuwe pand is YadleAchim niet meer verschenen.

Jongeren

Tijdens een rondleiding door de kelderruimtes vertellen Daniëls kinderen Brian en Melany over de verbouwing. Er komen extra ruimtes voor kinderen en jongeren en voor Hebreeuwse lessen. Ook komt er een grotere keuken voor de maaltijden die regelmatig worden georganiseerd. Met name jongeren weten de weg naar de gemeente te vinden. 'Ze komen onder meer voor de muziek waarin ze de aanwezigheid van God kunnen ervaren en Hem aanbidden. Vaak hoor je dat kinderen niet met hun ouders mee willen naar een gemeente, hier gebeurt het dat jongeren naar onze gemeente willen terwijl hun ouders niet mee willen.'

Dan schuift Melany op ons verzoek achter de piano en hangt Brian z'n gitaar om. Samen zingen ze een loflied op Jezus in het Hebreeuws. 'Niets in de wereld kan mij zo vervullen als Hij.' De samenkomsten werden altijd gehouden in het Spaans met een vertaling via koptelefoontjes in het Hebreeuws. Maar inmiddels wordt dat omgedraaid. Met name ouderen vinden het fijn de dienst in het Spaans te volgen, maar jongeren van hier spreken Hebreeuws. Ook Ethiopische en Russische Joden

'Wij bidden dat God de ogen opent voor de Messias. We zien dit meer en meer gebeuren'

die het Hebreeuws inmiddels goed spreken, komen daarop af.

Raketten

Ashkelon ligt maar op zo'n tien kilometer van de grens met Gaza. Sinds de komst van het gezin in 2002 zijn er diverse oorlogen geweest met Hamas in Gaza. De laatste oorlog was in 2014. 'We zijn er wel aan gewend geraakt,' vertellen Brian en Melany. 'Het is een deel van het leven hier. We zijn niet bang, want we zijn goed voorbereid op wat we moeten doen bij een aanval en we weten dat God met ons is. We zien niemand sterven door de raketten, er is eigenlijk altijd alleen materiële schade.' Elk appartement heeft verplicht een bomkamer die is versterkt met extra dik beton en dikke deuren. Omdat de gemeente Shekinat Yeshua is gevestigd in een kelder, fungeert de hele kerk eigenlijk als één grote schuilkelder. 'Wij bidden voor ons land, dat God de ogen opent voor de Messias. We zien dat dit meer en meer gaat gebeuren.'

**Kehilat Shekinat
Yeshua**

PROJECTNR. 1721



BID MEE

voor de Messiaanse gemeenten
en bedieningen in Israël

ALGEMEEN

Veel projecten die wij ondersteunen in Israël vragen gebed voor de nieuwe generatie. Veel van de jongeren uit de Messiaanse beweging zijn de enige gelovigen op hun school en veel van de soldaten zijn de enige gelovigen in hun eenheid. De periode dat jongeren in het leger moeten dienen is voor vele van hen een erg zware en intense ervaring. Laten we bidden voor kracht en wijsheid. Bid ook voor de leiders die deze jongeren moeten klaarstellen om deze periode met God in te vullen.

ARAD • Kehilat Hasdey Yeshua • P 1711

De gemeente 'Hasdey Yeshua' heeft regelmatig te maken met weerstand vanuit de Gur-gemeenschap. Het stadsbestuur van Arad heeft besloten dat deze Gur-gemeenschap niet verder mag uitbreiden. Bid dat dit rust en vrede voor de gelovigen in het zuiden van Israël mag terugkeren. De gemeente is nog steeds op zoek naar een nieuwe plek om samen te komen. Bid dat God deuren opent.

KARMIEL • Kehilat Haderech Yossi Ovadia • P 1737

In het nieuwe onderkomen van Kehilat Haderech wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting voor een ontmoetingscentrum voor jongeren. Scholieren van de middelbare school en studenten hebben hiermee een gezellige 'huiskamer' om spelletjes te doen, samen te kletsen en koffie, thee of een sapje te drinken. Doel is om jongeren van Karmiel op een laagdrempelige manier in contact te laten komen met leeftijdsgenoten die de weg van Yeshua volgen. Bid dat hierdoor de komende generatie hun Messias zal vinden.

TEL AVIV • Dugit Messianic Outreach Center Avi Mizrachi • P 1708

Geweldig nieuws uit Tel Aviv! Vijf jaar geleden raakte gemeente Adonai Roi haar outreach centrum Dugit (Vissersbootje) kwijt omdat de eigenaar onder druk van ultra-orthodoxen het huurcontract niet durfde te vernieuwen. God heeft nu in de middelen voorzien om het originele winkelpand van Dugit, gelegen aan een van de bekendste straten van Tel Aviv, terug te kunnen kopen. De nodige vergunningen zijn inmiddels ingediend. Bid dat de renovatiewerkzaamheden spoedig kunnen worden afgerond, voor financiën voor de inrichtingen, de samenstelling van een nieuw team van enthousiaste werkers en voor de autoriteiten die gaan over de vergunningen.

Maandelijks de gebedsbrief ontvangen?

Stuur een e-mail naar gebedsmuur@cgi-holland.nl



QR Code

Scan deze QR code en maak eenvoudig
€ 10,00 over voor het ontvangen van
Israël Gemeentenieuws.

Agenda

31 augustus - 2 september 2018 : Israëlweekend ICEJ
19-28 november 2018 : Jongvolwassenenreis (22-35 jr)
Zie voor de actuele sprekersagenda:
www.cgi-holland.nl > Activiteiten in Nederland >
Agenda



Ontvang dagelijks een nieuwsupdate
van de Messiaanse beweging:
<https://www.facebook.com/CGIHolland>
<https://www.instagram.com/cgi.holland>

Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992
BIC-code: INGBNL2A



Project: 1757 Salim Shalash (Nazareth)
Project: 1727 Kehilat Hamaayan (Tony Sperandeo)
Project: 1721 Kehilat Shekinat Yeshua
(Daniel Berestejn)
Project: 1730 Noodhulp
Project: 1800 Stimuleringsfonds Jongerenreizen

Zie voor alle projectnummers de website www.cgi-holland.nl.
Giften zonder vermelding van projectnummer worden als
algemene gift aangemerkt en ter beoordeling van CGI besteed.

Overige info

- Gemeentenieuws **DIGITAAL** ontvangen? Dat kan! Geef het aan ons door als u niet langer de papieren versie wilt ontvangen. Oude nummers zijn ook digitaal terug te vinden op onze website: Media > Gemeentenieuws.
 - **EXTRA** Gemeentenieuws exemplaren ontvangen om op de tafel in uw gemeente te leggen? Dat kan!
 - Wilt u een **COLLECTE** houden voor één van de projecten in Israël, neem dan contact met ons op.
- Mail voor al dit soort zaken naar: info@cgi-holland.nl



Abonneer je op ons YouTube-kanaal voor inspirerende
getuigenissen van Messiaanse leiders uit Israël:
<https://www.youtube.com/channel/UCuSiH1PNJzt26CEklzrXfRg>



CGI
Comité Gemeentehulp Israël

Veldwade 20a
3439 LE Nieuwegein
T 055-843 19 04
(ma & wo : 9.00 - 12.00 uur)

www.cgi-holland.nl
info@cgi-holland.nl
lid van www.israelplatform.nl

Staf:
Timo Erkelens • project manager
t.erkelens@cgi-holland.nl
Johan van Otterloo • parttime
administrateur
j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Bestuur:
Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug
(voorzitter); Coen van der Lek,
Dordrecht (secretaris); Wiebe
Dijkstra, Steenwijk (penningmeester),
Henk Mulder, Borger (lid);
Jan Boonstra, Zuidhorn (lid),
Nathanja Licht, Haarlem (lid).

Abonnementen en adreswijzigingen:
T 055-843 19 04
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)
adresbeheer@cgi-holland.nl

Een abonnement op *Israël
GemeenteNieuws* is in principe
gratis. Wel stellen we prijs op een
vrijwillige bijdrage (€ 10,- per jaar).

Boekbestellingen:
Bij voorkeur via CGI webshop.
Christine Guijt,
c.guijt@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Layout:
Sjoelal, Hoogveen (sjoelal.nl)