



Israël Gemeentenuws



31e jaargang no.2
april 2016
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging



Een paar weken geleden was Israel Harel in Nederland voor een aantal spreekbeurten in Lelystad en Drachten. De belangrijkste reden was de verschijning van de Nederlandse vertaling van zijn boek 'Binnengaan in de rust, lessen uit de brief aan de Hebreëën'. We spraken met hem over dit opmerkelijke boek over een brief uit het Nieuwe Testament waarover je niet vaak hoort spreken.

Israel Harel:

'Het leven begint met rust.'

Eerst even een update over Israel Harel die al vele jaren een goede vriend is van het CGI. Israel (61) is getrouwd met Shlomit, een Messiaanse Jodin die oorspronkelijk uit Zwitserland komt. Ze hebben drie getrouwde zonen en sinds een paar maanden drie kleinkinderen, waaronder een tweeling. Het getuigenis van Israels bekering staat in het bekende boek 'Twaalf Joden vinden de Messias'. Israel woonde als tiener al in Israël en wist dat Jezus de Messias was. Maar hij wilde de keuze voor Hem niet maken. Zelf zegt hij: 'Ik rende weg van God. Zes jaar lang zwierf ik rond. Door mijn vluchtgedrag en alle foute dingen die ik deed, werd ik twee en een half jaar opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Ik was zo ver weg van de wereld, dat ik in Patmos in een grot woonde en mijzelf in leven hield door vis te vangen. Uiteindelijk belandde ik in 1978 op Cyprus. Daar kwam ik tot geloof bij Jeugd met een Opdracht. Ik keerde eindelijk terug bij mijn hemelse Vader. Ik bleef een jaar op Cyprus en keerde daarna terug in Israël. Daar raakte ik betrokken bij Operatie Mobilisatie als straatevangelist. Eerst in Israël, daarna





in Zuid-Afrika. Na drie jaar verhuisden we naar Los Angeles waar we zeven jaar hebben gewoond en de enige Hebreeuws-talige Messiaanse gemeente buiten Israël hebben mogen stichten. Twaalf jaar geleden zijn we voorgoed teruggekeerd naar Israël. We werden assistent-voorgangers in Karmiël in de gemeente HaDerech. Vandaaruit werden we uitgezonden om een gemeente te stichten in de Jisreëlvakke, Kehilat Shar HaEmek. Vier jaar geleden heb ik een herseninfarct gehad. Gelukkig ben ik daar grotendeels van hersteld, maar de leiding van de gemeente heb ik moeten overdragen aan Jaakov Paran. Om hem alle vrijheid te bieden, zijn we naar het uiterste noorden verhuisd, naar Kvar Vradim, vlakbij de grens met Libanon.

'Het zijn dezelfde vragen waarmee Joden nog steeds worstelen. Met als kernvraag: Wie is Jezus?'

Sindsdien zijn we weer gemeentelid in onze oude gemeente in Karmiël. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, want in het dorpje waar we nu wonen, is nog geen Messiaanse

gemeente. Wie weet hoe lang nog. Voorlopig moet ik het heel rustig aan doen, en mag ik de tijd gebruiken om boeken te schrijven.'

CGI: Waarom ben je een boek gaan schrijven over de brief aan de Hebreeën?

Israel Harel: 'Voordat ik een herseninfarct kreeg, had ik in de gemeente zestien lessen gegeven over de Hebreeënbrief. Die notities had ik natuurlijk nog liggen, en toen ik voldoende hersteld was, ben ik ze gaan uitwerken tot een boek. Het was een enorme zegen voor mezelf, en sinds mensen het boek in het Hebreeuws en Engels hebben gelezen, hoor ik dat anderen er ook door worden gezegend. De keuze voor Hebreeën heb ik destijds gemaakt omdat ik natuurlijk voornamelijk met Joden omga, en omdat de brief vandaag nog even actueel is als toen. Nu zou de brief beginnen met "aan de Joden". Hebreeën is geschreven aan de Joden die in Jezus geloofden in het begin van onze jaartelling. De tempel was tijdens het schrijven van deze brief nog steeds in functie. De schrijver gaat in op vragen waarmee de Joodse gelovigen toen worstelden; het zijn dezelfde vragen waarmee Joden nog steeds worstelen. Met als kernvraag: Wie is Jezus?'

CGI: Die vraag wordt toch niet alleen door de Joden gesteld. Het is de vraag die iedereen bezighoudt?

Israel Harel: 'Ja, met dit verschil dat iedereen sterk bevooroordeeld is door de cultuur en religie waarmee hij of zij is opgegroeid. Daarom is het zo belangrijk om die vraag te beantwoorden onder het licht van Gods Woord. Hebreeën doet dat. Het is jammer dat zoveel christenen dit boek overslaan omdat ze denken dat het exclusief aan de Joden is geschreven. Dat is helemaal niet waar. Hebreeën verwijst naar de fundamentele waarden, die God vanaf de schepping heeft geopenbaard aan de hele mensheid. Bovendien is Hebreeën van groot belang omdat het het Oude en Nieuwe Testament op een unieke manier met elkaar verbindt.'

CGI: Je zegt dat Hebreeën gaat over de vraag, Wie is Jezus? Op welke manier geeft de Hebreeënschrijver antwoord op die vraag?

Israel Harel: 'Eigenlijk door gebruik te maken van een eigenschap die wij mensen allemaal van nature hebben meegemaakt: vergelijken. De hele wereld denkt in termen van meer of minder. Denk aan sjiieten en soennieten, dat gaat puur over welke profeet meer of minder is. Hebreeën zet Jezus boven alles. Boven de engelen, boven de aartsvaders, boven alle machten en krachten in hemel en op aarde. In één zin samengevat, kun je de brief aan de Hebreeën typeren met de woorden "Jezus is alles in alles!" Hebreeën helpt ons om dit in alle facetten van het leven te gaan inzien en toepassen.

'God heeft ons vanaf het begin willen leren dat wij eerst moeten rusten, voordat we Hem kunnen dienen.'

Daarom gaat het over "een betere hoop, betere offeranden, een betere tempel, een betere plaats". Wat betekent dat voor ons christenen en Joden die in Jezus geloven? Wil je als gelovige niet weten wat de 'betere tempel' is? Jezus is de grootste openbaring van wie God werkelijk is. En de brief aan de Hebreeën maakt Hem meer zichtbaar voor degene die Hem wil kennen. Jezus zei tijdens zijn wandel op aarde: "Als je Mij gezien hebt, heb je de Vader gezien." Als je Jezus beter wil zien, dan is de brief aan de Hebreeën daar een geweldige hulp bij. De schrijver laat het vanuit veel verschillende gezichtspunten zien en daarom scheidt hij een prachtig beeld van Jezus. Je ziet je eigen kleinheid ten opzichte van Hem, en tegelijk zien we zijn enorme liefde voor ons en wat Hij voor jou en mij heeft gedaan."

CGI: Waar komt de titel 'Binnengaan in de rust' vandaan?

Israel Harel: 'Een centraal thema in de Hebreeënbrief is dat God ernaar ver-

langt dat wij in zijn rust binnengaan. De sabbat, de zevende dag, maar ook het sabbatsjaar, het zevende jaar, en het jubeljaar, het vijftigste jaar, zijn een zichtbaar voorbeeld van deze rust waarover je leest in Hebreeën 4.

'Jezus is de grootste openbaring van wie God werkelijk is.'

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is dit niet een dag waarop je van alles niet mag. En ook al is het houden van de sabbat een belangrijk deel van de Tien Geboden, toch bestond de sabbat al veel eerder, namelijk direct na de schepping. Voor God was de sabbat de zevende dag, maar voor de mensheid was het de eerste dag. Ons leven begon met een rustdag. De sabbat was dan ook niet bedoeld voor God. God had helemaal geen rustdag nodig. Nee, de sabbat is er voor ons en draagt het goddelijke principe in zich van eerst rusten en daarna werken. Niet andersom. God heeft ons vanaf het begin willen leren dat wij eerst moeten rusten, voordat we hem kunnen dienen. Sabbat is geen dag, het is zelfs geen tijdsaanduiding. Het is een plaats van intimiteit met God van waaruit wij ons dagelijkse leven kunnen beginnen. Het is juist deze intimiteit waarvoor

God ons geschapen heeft. Niet om zijn slaven te zijn, of zijn dienaren, maar om zijn zonen en dochters te zijn. Psalm 37:7 zegt: "Wees stil!" Dit woordje betekent in het Hebreeuws niet alleen 'rust', maar ook 'stop' of 'laat los'. Wij zijn steeds bezig om God een handje te willen helpen. We vertrouwen Hem nog steeds onder voorbehoud. God wil dat we Hem volledig vertrouwen. Heb je

nagedacht of de stoel waar je op zit niet breekt of omvalt? Nee, natuurlijk niet. Je gaat zitten en je ontspant je. Doe hetzelfde met God.

Dat is waar het in de sabbat over gaat. Zitten bij God en vertrouwen dat die plek vastigheid biedt. Dat je kunt vertrouwen op de uitwerking van die intieme relatie met God.'

Peter de Bruijne



Binnengaan in de rust

Israel Harel werpt een nieuw licht op het Bijbelboek Hebreeën. Hij gaat in op de achtergronden van de Joodse cultuur en vergelijkt hedendaagse commentaren met elkaar. Zo komt hij tot een betoog waarin wij beter kunnen begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Door alle discussies heen komt hij tot één conclusie: de Brief aan de Hebreeën is een sterke oproep tot intimiteit met God in het Heilige der Heiligen. Het is een oproep om binnen te gaan in de Sabbatsrust van God, de plaats waar Hij alles in allen zal zijn.

Het boek is voor € 15,95 te bestellen bij het CGI.

Eben-Haëzer

Een mooie ouwe dag in Haifa

Eben-Haëzer betekent 'steen van hulp'. Samuël plaatste die steen tussen Mispa en Sen en zei toen: 'Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen' (I Samuël 7:12). Een mooie naam voor een huis waarin mensen tot op hoge leeftijd kunnen wonen. Het huis staat in Haifa en is het enige seniorenhuis in Israël dat uitsluitend wordt bewoond door mensen die in Jezus geloven, zowel Arabieren als Joden. Als bestuur van CGI bezochten we dit voorjaar Eben-Haëzer, en spraken we met directeur Johnny Khoury en de Nederlandse technisch directeur David Philips.

David laat ons het hele huis zien en vertelt hoe belangrijk het is voor de bewoners om hun oude dag door te mogen brengen in een omgeving die aansluit bij hun geloofsovertuiging. Het is een kleinschalige zorginstelling met dertig kamers, maar de plannen liggen klaar voor een uitbreiding naar vierenvestig kamers en een verpleegafdeling. De eisen die aan een dergelijke huis voor ouderen worden gesteld, zijn de laatste jaren steeds strenger geworden. Hierdoor is een ingrijpende verbouwing noodzakelijk. Maar Eben-Haëzer heeft – ondanks de prima relatie met het stadsbestuur van Haifa – heel duidelijk een christelijke identiteit en wil die behouden. Dat betekent dat volledige staatssubsidie is uitgesloten. David zegt: 'Wij willen zelf blijven bepalen wie in hier komt wonen. Wij stellen namelijk als voorwaarde dat iedere bewoner gelooft in Jeshua als de Messias. Het maakt niet uit uit welk land of uit welke kerk ze komen. We zijn een klein land en daarbinnen zijn we een kleine groep. We hebben elkaar dus hard nodig. Als leiding van Eben-Haëzer geven we de bewoners alle ruimte om hun eigen tradities te volgen. We houden ons aan Paulus' woorden dat we niemand aanstoot geven door iets te doen wat de ander in verlegenheid brengt. Daarom worden hier heel wat feesten gevierd, natuurlijk de Joodse feesten, maar ook alle christelijke feesten, inclusief Kerst. We vieren ze allemaal, maar niet op een dwingende manier.'

We lopen met David door het gebouw en hij laat ons zien hoe een bepaald gebied functioneert als een 'beschermde gebied' bij eventuele raketaanvallen. 'Je mag het geen schuilkelder noemen', zegt David, 'maar het is wel extra versterkt tegen eventuele vijandige aanvallen. Dit is een van de dingen die verplicht werden gesteld door het ministerie van Welzijn. Mensen moeten in zeer korte tijd op een veilige plek kunnen zijn als het alarm afgaat. En nu voldoen we aan deze eis. Op iedere verdieping van ons gebouw is zo'n veilige zone. Maar dat is niet genoeg. Ons huis moet aan nog veel meer eisen voldoen, ook wat betreft de medische voorzieningen.'

David legt uit dat ze verplicht zijn om voor het eind van dit jaar te beginnen met de bouw en verbouw van al die nieuwe voorzieningen. 'We gaan niet alleen de bestaande afdelingen aan de eisen aanpassen, maar ook een nieuwe vleugel bouwen. We hebben een grote parkeerplaats en gaan daarop nieuwbouw plegen met een parkeerkelder die ook dient als volwaardige schuilkelder. De totale kosten zullen vijf miljoen euro bedragen. Het hele bouwproject moet over vier jaar klaar zijn. Hoe we dat gaan betalen? Wij worden nu voor zeventig procent ondersteund door kerken en instellingen, maar dat is natuurlijk alleen voor het huidige seniorenproject. De nieuwbouw en alle aanpassingen moeten worden betaald uit speciale donaties en ten dele uit leningen en subsidies.'

Directeur Johnny Khoury zegt: 'We vinden het niet gewoon dat jullie bij ons werk betrokken willen zijn in gebed en gaven. We zien daarin Gods liefde voor ouderen, mensen die vaak al zoveel hebben meegemaakt. Als je al die verhalen zou horen... Eben-Haëzer wil een plek zijn waar ze tot rust mogen komen en mogen genieten van hun ouwe dag. En als geloof je motivatie is als directie en medewerkers, dan is dat extra bijzonder voor onze bewoners.'

Project 1751 HAIFA Eben-Haëzer huis



Messiaanse soldaten

DIENEN IN DE IDF

Voor het eerst is er een enquête gehouden onder Messiaanse soldaten die in het Israelische leger (IDF) dienen.



In Israël moet iedere man tussen 18-21 drie jaar, en iedere vrouw tussen 18-20 jaar twee jaar dienstplicht vervullen. Dat betekent dat duizenden Messiaanse mannen en vrouwen ervaring hebben in het Israëlische leger. Velen tekenen bij voor een officiersopleiding en een beroepsfunctie binnen het leger. De Israëli's zijn bijzonder trots op de soldaten die iedere dag voor steeds complexere uitdagingen staan.

30%
heeft een medegelovige
in de eigen unit

Uit het onderzoek blijkt dat het binnen het leger heel normaal is geworden om openlijk over Jeshua te spreken. Zesennegentig procent van de ondervraagden zegt dat hun medesoldaten weten dat ze in Jeshua geloven als de Messias van Israël. En ruim driekwart van de officieren en commandanten weet van hun ondergeschikten of ze Messiaanse gelovigen zijn. Er groeit nu een generatie op, die veel vrijmoediger spreekt over hun geloof en er ook naar leeft!

Zeer bemoedigend is dat vierenzestig procent van de soldaten en officieren positief reageert op hun Messiaanse medesoldaten. Tweeëntwintig procent reageert neutraal en slechts veertien procent negatief. In tegenstelling tot ervaringen van Messiaanse soldaten in het verleden, maken nu weinig Messiaanse soldaten discriminatie of verdrukking mee. Een relatief hoog percentage (30%) heeft zelfs een medegelovige in hun eigen unit. Het samen kunnen dienen als Messiaanse soldaten kwam vijftien

tot twintig jaar geleden bijna niet voor in het IDF. Wat niet is veranderd in de loop der jaren is het hoge percentage dat dient in gevechtssituaties. Een duidelijke meerderheid (57%) zegt in gevechtssituaties te hebben gediend of in een omgeving waar veel geweld dreigt. Zoals bij Gaza (9%), aan de grens met Libanon (15%) en in Judea en Samaria (18%). Messiaanse gelovigen, jong en oud, staan bekend als nationalistisch, wetsgetrouw, en met een roeping van God om Israël te dienen. Wat velen niet weten is dat Messiaanse gelovigen al lange tijd dienen in gevechtseenheden en speciale elite-eenheden zoals Sayeret Matkal (Generale staf) en Shayetet 13 (Marine duik-eenheden).

Ondanks al deze mooie informatie over Messiaanse soldaten, moeten we niet vergeten dat Israël in het afgelopen jaar te maken kreeg met een nieuw type terreur. Los opererende aanvallers, zogenaamde 'lone wolves', proberen om onverwacht Israëli's neer te steken, dood te schieten of met een auto of truck dood te rijden. IDF-soldaten zijn bij voorkeur het doelwit van deze vaak jonge terroristen. Er zijn dus honderden Messiaanse soldaten doelwit van terreur. Zij willen niets anders dan de Staat Israël dienen, hun medeburgers verdedigen, en vooral tot een zegen en getuigenis zijn voor hun medesoldaten.



Een ander aspect van de vrijmoedigheid van Messiaanse soldaten en de openheid onder medesoldaten voor hun geloof, is de invloed die zij hebben op hun bataljon en op de Israelische samenleving als geheel. Mensen gaan toch anders kijken

Reacties op het geloof in Jeshua bij:

MEDESOLDATEN	OFFICIEREN
64% positief	65% positief
22% onverschillig	31% onverschillig
14% negatief	4% negatief

naar Joden die in Jeshua geloven. Wij hopen dat het positieve getuigenis van Messiaanse soldaten ook invloed zal hebben op het immigratiebeleid van het Israëlische ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij die al het Israëlische staatsburgerschap hebben, worden niet bevraged over geloofszaken door het IDF. Zij worden net als iedere andere rekrut beoordeeld op hun inzet en vaardigheden. Helaas worden Messiaanse Joden die willen emigreren nog steeds bevraged over hun geestelijke achtergrond. In 1988 stond in de Jerusalem Post een rapport waaruit bleek dat achtenzeventig procent van de Israëli's positief stond ten opzichte van de immigratie van Messiaanse Joden naar Israël onder de 'Wet op Terugkeer', als zij maar konden aantonen van Joodse komaf te zijn en bereid waren te dienen in het leger.

Meer dan dertig jaar hebben Messiaanse Israëli's laten zien dat zij bereid zijn het land te dienen en het ook doen. Niet ondanks, maar dankzij hun geloof in Jeshua. Dit heeft niet alleen geresulteerd in meer openheid en acceptatie, maar ook in meer bereidheid te luisteren naar het getuigenis over Israëls Messias.

EEN DROOM IN VERVULLING

'I have a dream...', namelijk om mijn generatie te winnen voor het evangelie, de TOVe boodschap van God's reddingsplan voor de hele wereld!

Om meer van God's trouw en plannen te leren is het noodzakelijk dat er een goed en eerlijk beeld ontstaat over de rol van Israël. Dit is de reden dat ik de tweede helft van augustus samen met 55 **Nederlandse gelovige jong volwassenen** (18-35 jaar) zal afreizen naar Israël om het land en de God van Israël beter te leren kennen.

Onder leiding van Peter en Vanessa Steffens zullen we in contact komen met Messiaanse gemeenten en bedieningen in Israël. Het onderwijs dat gegeven zal worden, betreft het ontdekken van de Joodse wortels van ons geloof, en hoe de kerk zich tot Israël verhoudt. Verder zullen projecten worden bezocht waar verzoening tussen Joden en Arabieren centraal staan.

Concreet: Tijdens een 15-daagse reis zullen de Nederlandse jongeren kennis maken met de Bijbelse geschiedenis, de cultuur, de samenleving, het volk en de realiteit van het dagelijkse leven in het land Israël. Wij doen dit door onze deelnemers een gevarieerd programma aan te bieden dat onder andere bestaat uit: kennismaking met lokale voorgangers (Messiaans en Arabisch), het krijgen van Bijbels onderwijs op Bijbelse plaatsen, het ondernemen van outdoor-activiteiten, het bezoeken van sociale projecten en het ontmoeten van lokale gelovigen. Wanneer de groep gezamenlijk veertien dagen met elkaar optrekt, zullen de deelnemers van deze reis een alomvattend beeld van Israël krijgen.

De complete reissom per deelnemer ligt voor deze reis op **€ 2.100,- (o.b.v. 15 dagen full-pension)**.

Wij willen de jongeren, die niet in staat zijn dit geld zelf op te brengen, een beurs aanbieden. Wilt u deze jonge leiders steunen om naar Israël te gaan?

U kunt uw gift overmaken op het volgende IBAN-nummer: NL19 INGB 0004651992 t.n.v Comité Gemeentehulp Israël, Nieuwegein o.v.v. 'P1800 -Jongerenreizen'.

Bij voorbaat dank voor uw steun!

Timo Erkelens

Agenda

De Bijbelse kalender *

23-29 april	Pesach
11-13 juni	Wekenfeest (Sjavoet)
2-4 oktober	Bazuinenfeest / Nieuwjaar (Jom Teroeah/Rosj HaSjannah)
11-12 oktober	Verzoendag (Jom Kippoer)
16-23 oktober	Loofhuttenfeest (Soekkot)

* Voor deze datering is gebruik gemaakt van de gebruikelijke kalender.

Spreekbeurten

Kijk voor de actuele spekersagenda op:
www.cgi-holland.nl onder 'sprekers'.

Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Project: 1744 Israel Harel
Project: 1751 Eben-Haëzer huis
Project: 1800 Jongerenreis

Zie voor alle projectnummers de website www.cgi-holland.nl. Giften zonder vermelding van projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt en ter beoordeling van CGI besteed.



CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Veldwade 20a, 3439 LE Nieuwegein
055-8431904 • info@cgi-holland.nl

Staf:

Sieb Buiten • *parttime directeur (inhoudelijk)* • s.buiten@cgi-holland.nl
Timo Erkelens • *parttime directeur (operationeel)* • t.erkelens@cgi-holland.nl
Johan van Otterloo • *parttime administrateur* • j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Bestuur:

Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Frans van Herwijnen, Haulerwijk (secretaris); Bram Bleijenberg, Barneveld (penningmeester), Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn.

Oplage: 9000 ex.

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

www.cgi-holland.nl

info@cgi-holland.nl

lid van www.israelplatform.nl

