



Israël

Gemeentenuws

27e jaargang no. 1
Februari 2012
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

Makor HaTikvah

Bron van Hoop voor kinderen uit Messiaanse gezinnen



Is het realistisch om je kind naar een openbare basisschool te sturen in de verwachting dat het een lichtje in de wereld zal zijn? Ouders mogen dan nog zo'n hoge verwachting van hun kinderen hebben, een kind blijft een kind. En als de sfeer op school haaks staat op de geloofsbeleving thuis, maak je het je kind niet gemakkelijk. In Israël geldt dat misschien nog wel meer dan in Nederland.

Vooraf timide en verlegen kinderen zijn niet opgewassen tegen de vaak ruwe en agressieve omgeving van de staatsscholen in Israël. Het CGI kreeg contact met de enige Messiaanse basisschool in Jeruzalem, Makor HaTikvah. We spraken met schooldirecteur **Cookie Schwaeber-Issan** over het waarom en de voor- en nadelen van Messiaans onderwijs voor kinderen van de basisschool.

Makor HaTikvah betekent 'Bron van Hoop'. Een toepasselijke naam voor een school die de Bijbel ziet als de belangrijkste inspiratiebron voor alle aspecten van het leven.

De school staat in het centrum van Jeruzalem op het terrein van de Anglicaanse kerk en telt ongeveer honderd leerlingen. Cookie zegt: 'Ons lesprogramma is precies hetzelfde als in de gewone publieke scholen in Israël, behalve dat bij ons ook uit het Nieuwe Testament wordt onderwezen. We openen dagelijks met een ochtendwijding waarbij de Bijbel wordt gelezen en we samen met de kinderen zingen en bidden.'

Welke bijzondere uitdagingen zijn er voor een Israëlische basisschool?

'Taal vraagt in het Israëlische schoolstelsel meer aandacht dan in een land waar slechts één taal gesproken wordt. In Israël wordt in een groot aantal gezinnen thuis de taal van herkomst gesproken, bijvoorbeeld Russisch of Engels. In onze school komen de ouders van de kinderen oorspronkelijk uit zestien verschillende landen, ook uit Nederland. Daarom ligt bij ons veel nadruk op het goed leren spreken en schrijven van het Hebreeuws, maar ook Engels is een belangrijk vak, want als je iets wilt bereiken, moet je nu eenmaal de Engelse taal beheersen. Bij Makor HaTikvah is het taalonderwijs van het hoogste niveau. Dat komt ook omdat de Engelse en de Hebreeuwse lessen worden gegeven door onderwijzers die deze talen als moedertaal heb-

ben. In publieke scholen is dat heel vaak niet het geval.'

Verwacht u dat er in de toekomst steeds minder kinderen zullen zijn die twee- of zelfs drietalig zijn?

'Nee, eerlijk gezegd verwacht ik dat de verhouding bij ons op school tussen kinderen die thuis Hebreeuws of een andere taal te horen krijgen het-

zelfde blijft. Het antisemitisme neemt toe in de van oorsprong christelijke landen. Deze week nog hoorde ik van een synagoge in Amerika, die in brand werd gestoken. En ook in Europa zie je steeds vaker antisemitische uitingen. Stille vormen als graffiti en grafschennis, maar ook verbaal geweld en zelfs fysiek geweld tegen Joden. Dat zal steeds meer Joden doen besluiten om naar Israël te komen. Onder hen zullen ook Messiaanse Joden zijn, en veel van hen zullen toch graag voor een school als de onze kiezen.'

Voor Messiaanse gelovigen betekent dit mogelijk dat de discriminatie niet ophoudt. Of zie ik dat te somber in?

'Eenzijdig heb je gelijk, omdat de streng-orthodoxe partijen Messiaanse Joden niet als Joden beschouwen.

Maar tegen deze vorm van discriminatie groeit binnen de Israëlische maatschappij verzet. Als Messiaanse school hebben wij geen last van discriminatie. We hebben wel eens een orthodoxe vrouw aan de deur gehad, die eiste dat ze zou worden binnengelaten omdat wij een kind zouden hebben gekidnapt en het in de school zouden hebben opgesloten.

'Het antisemitisme neemt toe in de van oorsprong christelijke landen.'

Dat was natuurlijk een verzinsel. Alles wees erop dat die vrouw psychisch gestoord was. Het was de enige keer in de 23 jaar van ons bestaan dat we als Messiaanse school zijn lastig gevallen. Toen de vrouw meer mensen met zich meenam, hebben we de politie erbij gehaald. Sindsdien is het rustig. Ik denk overigens dat slechts weinig Israëli's van ons bestaan weten. Zelfs in de onderwijswereld zijn we vrijwel onbekend. Veel mensen denken dat wij een onderdeel zijn van de Anglicaanse kerk omdat onze school zich op hetzelfde terrein bevindt. Een Messiaanse school is een noviteit in Israël. Dus als we breed zouden gaan adverteren, is het mogelijk dat er uit Joods-orthodoxe hoek wat meer tegenstand komt. Naast Makor HaTikvah is er nog één andere Messiaanse school in Tiberias met ongeveer veertig leerlingen, en er zijn plannen voor een derde school in Tel Aviv.'

Hoe staat het Ministerie van Onderwijs tegenover deze school?

'Heel positief. Het onderwijs van Makor HaTikvah staat hoog aangeschreven. Daar is het Ministerie van Onderwijs natuurlijk blij mee. We zijn nu nog een privéschool die geheel door de ouders en door buitenlandse giften wordt onderhouden, maar we hopen spoedig officiële erkenning te krijgen en daarmee ook het recht op overheidssubsidie. In 2010 zijn we naar het Ministerie van Onderwijs gestapt om een aanvraag in te dienen. Het Ministerie gunt ons graag een officiële erkenning. Het was altijd meer onze eigen twijfel die dat tegenhield. We willen immers geen enkele





concessie doen aan onze Messiaanse identiteit. We zijn er inmiddels van overtuigd dat de voordelen opwegen tegen de nadelen. Daarom hebben we besloten om de erkenning toch aan te vragen. Na de zomervakantie hopen we als Messiaanse basisschool erkend te zijn.

Dit heeft verregaande gevolgen voor de hele Messiaanse gemeenschap. Het betekent niet alleen dat wij als school zeventig procent van ons

'Als Messiaanse Joden een wettelijk erkend onderdeel van het Israëlische onderwijs-systeem worden, dan is dat een duidelijk signaal dat je hen niet kunt negeren of tegenwerken.'

budget van de staat krijgen, en dat de staat het vervoer moet verzorgen voor de kinderen. Het is ook een duidelijk signaal dat je Messiaanse Joden niet kunt negeren of tegenwerken. Ze zijn dan immers een wettelijk erkend onderdeel van het Israëlische onderwijssysteem.'

Het gebouw is behoorlijk gedateerd. Moeten jullie zelf voor het onderhoud zorgen of doet de Anglicaanse kerk dat?

'Ja, het onderhoud moet door onszelf worden gedaan. En dat is best een probleem met dit tweehonderd jaar oude gebouw. De kozijnen lekken en vooral in de winter voel je de koude wind door de kieren komen. We hebben nu vier kozijnen laten

vernieuwen, maar er zijn er in totaal twaalf die echt aan vernieuwing toe zijn. Gelukkig is het in Israël meestal mooi weer. Maar in de winter kan het hier behoorlijk tekeer gaan. En dan kampen we inderdaad met lekkage en tocht. Afgelopen Chanoeka was de school een weekje dicht en hebben we de vier slechtste vensters laten vervangen.

Vertegenwoordigt Makor HaTikvah een bepaalde geloofsrichting?

'Nee, wij zijn niet verbonden aan een bepaalde kerk en vertegenwoordigen niet één bepaalde theologische stroming. Maar natuurlijk wordt het Messiaanse karakter van onze school wel bepaald door een dwarsdoorsnee van de Messiaanse gemeentes in Israël. Het belangrijkste is dat wij geloven in Jeshua als de Messias. Veel kinderen en onderwijzers komen uit Messiaanse gemeentes waar aspecten als bekering, volwassenendoop en charismatische uitingen gangbaar zijn. Maar dit bepaalt niet het karakter van de school. We houden vast aan Bijbelse waarden en aan het evangelie van Jeshua die voor onze

zonden stierf, opstond uit de dood, naar de hemel ging en terugkomt op de Olijfberg in Jeruzalem om als Vredevorst over Israël en de hele wereld te heersen.

Negentig procent van onze kinderen is Messiaans Joods en tien procent is christelijk, dus niet-Joods. De ouders van de laatste groep zijn vaak tijdelijk in Israël en hebben de status van buitenlandse werkers. En dan is er nog één Arabisch meisje. Natuurlijk zijn ook andere kinderen welkom. Maar de ouders moeten ermee akkoord gaan dat het een Hebreeuws-talige Messiaanse school is waar de Joodse feesten worden gevierd. We vieren bijvoorbeeld geen Kerst, maar Channoeka en dat geldt ook voor alle andere Joodse feesten.' ■

Help Makor HaTikvah met nieuwe raamkozijnen de winter door!

'Het is van vitaal belang dat onze jongeren goed onderwijs ontvangen om straks op belangrijke posities in de maatschappij te komen. En zo getuige zijn van hun Messias', dat zegt Cookie Schwaeber, directeur van de Messiaanse basisschool Makor HaTikvah in Jeruzalem. Een goed schoolgebouw is daarbij van cruciaal belang. CGI heeft geconstateerd dat aan het tweehonderd jaar oude gebouw veel achterstallig onderhoud moet gebeuren. Wij willen graag helpen bij de vervanging van de volledig vergane raamkozijnen. Zoals u hiernaast kunt lezen zijn er al vier vervangen. Maar er zijn nog acht vensters die nodig vervangen moeten worden. Totale kosten 20.000 euro. Mogen wij u vragen om mee te helpen? De kinderen en het personeel zullen straks in een droog en tochtvrij leslokaal hun werk kunnen doen dankzij uw steun.

Stort uw bijdrage (belastingaftrekbaar) op rekening 465 19 92 ten name van Comité Gemeentehulp Israël, onder vermelding van projectnummer 1752. Bij voorbaat hartelijk dank.



CGI-bestuurslid Max Molensky neemt afscheid

'Voordat ik werd gevraagd als bestuurslid van het Comité Gemeentehulp Israël, nu ongeveer 18 jaar geleden, was ik nog niet zo betrokken bij Israël. Dat is in de loop der jaren natuurlijk sterk toegenomen. Ik ben inmiddels zeven jaar met pensioen, maar toen ik nog voorganger was van de pinkstergemeente in Assen heb ik in mijn gemeente de liefde voor Israël en voor de Messiaanse medegelovigen zien groeien. Steeds meer mensen kregen oog voor de bijzondere status van Israël en de Joden als Gods volk. Een aantal sprekers uit de Messiaanse gemeentes in Israël heeft bij ons in de gemeente mogen spreken. Ik ben ervan overtuigd dat de voorganger een sleutelrol vervult om de gemeente de visie op Israël bij te brengen. Dat geldt voor alle kerken en gemeentes.

In de afgelopen tien à twintig jaar is er veel ten goede veranderd voor het CGI. Het aantal mensen dat betrokken raakte bij Israël en de Messiaanse beweging is flink toegenomen. En dat is zeker te danken aan het feit dat er vaste medewerkers zijn aangesteld. Eerst Nelleke en Gijsbert Spijker en daarna Wiert en Heather Douglas. Ik hoop dat die groei doorzet met de nieuwe directeur Sieb Buiten. Met mijn 72 jaar draag ik het stokje nu over aan jongere bestuursleden. En dat doe ik met groot vertrouwen in de toekomst. Waar ik ook heel blij mee ben is de verklaring van de VPE over de betrokkenheid bij Israël. Dat maakt het mogelijk om in veel gemeentes nauwere banden te creëren met de Messiaanse beweging in Israël, want daar is het toch om te doen bij het CGI. Je kunt nu eenmaal niet om Israël heen. En zeker niet in deze tijd.'

Wij wensen als CGI-bestuur en directie Max en zijn vrouw Ingrid een welverdiende rust na alle inspanningen voor het CGI. Hartelijk dank voor jullie inzet.



Inspiratiereis voor voorgangers

Een reis naar Israël inspireert je voor het leven. Maar wie de voorganger laat deelnemen aan een voorgangersreis naar Israël inspireert daarmee de hele gemeente.

Het CGI start vanaf 2013 met Voorgangersreizen. Onder leiding van een geestelijke inspirator en met behulp van een Nederlandstalige gids bezoeken we indrukwekkende Bijbelse plaatsen. Ook brengen we u in contact met de leiders van Messiaanse gemeentes.

Zo'n reis vraagt veel voorbereiding. Niet alleen voor de reisleiding, maar vooral voor de voorgangers en de gemeente. Daarom wil het CGI in een zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte zijn van gemeentes en voorgangers die belangstelling hebben.

Meldt u zich daarom alvast aan (zonder verplichtingen) als belangstellende. Dan houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Opgave via de website www.cgi-holland.nl of per e-mail reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedspunten

- Wij bidden voor Sophie Benson die een beenmergtransplantatie heeft ondergaan. Nu verblijft ze voor enkele weken in een geïsoleerde kamer omdat ze zeer vatbaar is voor ziekten. Wij bidden dat de bijwerkingen beperkt blijven en bid om volledige genezing. Wij geloven dat de kracht van de heilige Geest zo groot is dat ze hier doorheen kan komen.
- Wij bidden voor Eric Benson dat hij de kracht ontvangt door deze beproevingen heen te komen. Dat ook hij de kracht van de Geest ervaart.
- Wij bidden voor Israel Harel die herstellende is van een beroerte en moeilijkheden ervaart met zijn spraak. Wij bidden dat hij zijn taak als pastor weer volledig kan hervatten.



Reis met het CGI naar Israël

CGI JONGERENREIS

12 daagse spannende Israëlreis
15 juli - 26 juli 2012

Dit wordt de reis van je leven! Bezoek bekende en spannende plaatsen in de Bijbel. Overnacht als Abraham in een Bedoeïenentent onder de sterrenhemel in de woestijn. Ga kajakken in de Jordaan en laat je drijven op de Dode Zee. Ervaar zelf hoe het is om op een kameel te rijden. En ontmoet jongeren van Messiaanse gemeenten en hun voorgangers.

CGI-reizen organiseert in samenwerking met YouthAlive en Teen Challenge deze uitdagende Israëljongerenreis. Onder leiding van een Nederlands sprekende gids wordt je door onderaardse gangen geleid, door watertunnels en marktstraatjes. Onder leiding van Stephan Barendse krijgt de reis een geestelijke diepgang waardoor deze reis je je leven zal bijblijven.

Prijs € 1595,-

Inbegrepen:

Vlucht incl. toeslagen en belastingen. 11 overnachtingen in prima hotels op basis van half-pension. Vervoer in luxe bus met airco. Alle entreegelden uit het programma, kruiersgelden en assistentie op vliegveld.

Foien en verzekeringen niet inbegrepen.

CGI ISRAËLREIS

13 daagse Israëlreis
24 oktober - 5 november 2012

Van noord tot zuid gaat u Israël ontdekken. Vanaf de bron van de Jordaan naar het meer van Galilea via Carmel naar Jeruzalem tot in Bersheva aan toe. U ontmoet Joods-Messiaanse voorgangers en gemeenteleden.

We starten op de Golan hoogvlakte en gaan naar Banias en varen op het meer van Galilea. Van daar naar de berg Carmel waar het altaar van Elia stond en naar Ceasarea. Drie dagen brengen we door in Jeruzalem. We bezoeken de Olijfberg, de hof van Getsemane, de Klaagmuur, de Via Dolorosa, de Graftuin, Yad Vashem en de orthodoxe wijk Mea Shearim. En natuurlijk gaan we naar Qumran en Massada en de Dode Zee. We maken een tocht met Jeeps door de Ramon Krater en gaan naar Bersheva. Deze CGI reis staat onder leiding van Jan Barendse sr., Henk Mulder en een ervaren Nederlands sprekende gids.

Prijs € 1795,-

Inbegrepen:

Vlucht incl. toeslagen en belastingen. 12 overnachtingen in luxe hotels op basis van half-pension. 9 dagen vervoer met een airconditioned bus. Een lunch op zaterdag 27 oktober. Alle entreegelden uit het programma, kruiersgelden en assistentie op het vliegveld.

Foien en verzekeringen niet inbegrepen.

Voor meer informatie en boekingen:

internet: www.cgi-holland.nl (vanaf januari)
e-mail: reisbureau@cgi-holland.nl
telefonisch: 06-24320670

Help jongeren naar Israël!

Steeds meer jongeren willen graag naar Israël om mensen te zegenen en te bemoedigen. Ze verlangen naar diepgang, een aanraking van God en natuurlijk een mooie vakantie. Helaas kunnen ze alleen tijdens de schoolvakanties wanneer de prijzen extra hoog zijn.

Ouderen die Israël een warm hart toedragen en jongeren willen stimuleren naar Israël te gaan kunnen hun bijdrage storten in het **CGI Stimuleringsfonds Jongerenreizen**. CGI Jongerenreizen worden dan mede gefinancierd vanuit dit stimuleringsfonds waardoor het binnen het bereik komt van veel meer jongeren.

Hebt u een hart voor Israël én een hart voor jongeren? Stort dan nu uw bijdrage of legaat ten behoeve van het CGI Stimuleringsfonds Jongerenreizen (o.v.v. Project 1704) op rekeningnummer 4651992 t.n.v. Comité Gemeentehulp Israël, Heerhugowaard. Alle giften zijn belastingaftrekbaar.

Wortels van ons geloof - Chuck Cohen

Iedere nieuwtestamentische onderwijzing van formaat heeft diepe wortels in het Oude Testament. Wij christenen bekijken het Oude Testament door de bril van het Nieuwe Testament. Dit boek daagt ons juist uit om het juist andersom te doen: terug te gaan naar onze Bijbelse wortels en het Nieuwe Testament te interpreteren door het filter van het Oude, net zoals de eerste apostelen dat deden. 'Wortels van ons geloof' helpt u de Schrift te bestuderen zoals de eerste christenen dat deden en een Bijbelgelovige te worden in plaats van een nieuwtestamentische gelovige.



Wortels van ons geloof - Chuck & Karen Cohen
ISBN: 978-90-812915-14
Winkelprijs excl. verzendkosten: € 15,00
In de boekhandel verkrijgbaar of te bestellen bij CGI

Bezoek de
vernieuwde website
van CGI:
www.cgi-holland.nl



CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Postbus 1089, 1200 BB Hilversum
Tel. 0527 686 981 • info@cgi-holland.nl

Directie:
Sieb Buiten • s.buiten@cgi-holland.nl • Tel. 06-24320670

Abonnementen en adreswijzigingen:
Adrie Vermeulen • adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Bestuur:
Ruud van Hal, Johan Kuijpers, Peter Grim,
Jan Barendse, Henk Mulder, *vacature*.

Giften en abonnementsbijdragen over te maken op: Rekeningnr. 465 19 92, t.g.v. Comité Gemeentehulp Israël, Heerhugowaard. Lid u speciaal geven voor een bepaalde gemeente, bediening of actie, vermeld dan het projectnummer bij uw overmaking. Alle giften zijn belastingaftrekbaar. Betalingen vanuit het buitenland: IBAN nummer NL19 INGB 0004651992, BIC-code: INGBNL2A

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl



Lid van: www.israëlplatform.nl

Messiaanse bedieningen

1725	EILAT	The Shelter - John & Judy Pex
1732	EIN KEREM	Beit Netanel - Rachel Netanel
1712	HAIFA	Beit Nitzachon - E. Benson
1742	HAIFA	Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1751	HAIFA	Even Haëzer Home
1709	JAFFA	Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706	JERUZALEM	Be'ad Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1723	JERUZALEM	Musalaha - Salem Munayer
1726	JERUZALEM	Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advocaat
1736	JERUZALEM	Jerusalem Street Production / HeartRock TV / Jamm - Richard Frieden
1747	JERUZALEM	Revive Israël - Asher Intrater
1752	JERUZALEM	Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758	JERUZALEM	Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760	JERUZALEM	Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1775	JERUZALEM	Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1776	JERUZALEM	Israël College of the Bible - Erez Soref
1780	JERUZALEM	Peter & Nellie Spaander
1786	JERUZALEM	Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1790	JERUZALEM	Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781	KADES BARNEA	Opvangwerk- Avishai & Jolanda Pinchas
1770	KFAR SABA	Love to the Needy - Chaim Barak
1701	MOD'IN	Ot u Mofet - Orna Greenman
1720	RAMAT GAN	Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703	SEDEROT	Hands of Mercy - Ye'shi Reinhardt
1708	TEL AVIV	Dugit - Avi & Chaya Mizrahi

Messiaanse gemeenten

1754	AKKO	Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1711	ARAD	Kehilat Arad - Yo-Yakim & Debbie Figeuras
1798	ARIEL	David en Leah Ortiz
1777	ASHDOD	Kehilat Beth Hallel - Israel Pochtar
1710	BE'ERSJEVA	Kehilat Be'erSjeva - Howard & Randi Bass
1716	BE'ERSJEVA	Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1745	HAIFA	Kehilat HaCarmel - David & Karen Davis
1795	HAIFA	HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar
1796	HAIFA	Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767	JAFFA	Kehilat Beit Immanuel - David & Michaela Lazarus
1702	JERUZALEM	Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731	JERUZALEM	Shemen Sasson gemeente - Dariel & John Meyers
1746	JERUZALEM	Kehilat Even Yisrael - Victor & Julia Blum
1759	JERUZALEM	Kehilat El Roi - Ofer & Chris Amitai
1763	JERUZALEM	Kehilat Melech HaM'lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765	JERUZALEM	King of Kings Assembly - Wayne Hilsden
1782	JERUZALEM	Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1756	JERUZALEM	Ahavat Jeshua - Eddie & Jackie Santoro
1744	JIZREËL VLAKTE	Kehilat HaMa'ayan - Tony & Orna Sperandeo
1714	KARMIËL	Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1737	KARMIËL	Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1727	KFAR SABA	Kehilat Rivers of Living Waters - Adil & Margareth Sapir
1741	KIRYAT SHMONA	Tents of Mercy - Eitan Sjisjkoff
1718	KIRYAT YAM	Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Haddad
1715	NAHARIJA	Kehilat Naharija - Ruth Nessim
1717	NAHARIJA	Kehilat Geest van Leven - Sergej & Elvira Bogarnikov
1794	NAZARETH	Kehilat Beit Asaf - David & Lisa Loden
1749	NETANJA	Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1778	PETACH TIKVAH	Kehilat Chesed Ve'Emet - Baruch Maoz
1739	RISHON LEZIJON	Ehab & Magda Ashkar
1792	SHFAR'AM	Tiferet Yeshua - Ari & Shira Sorko-Ram
1728	TEL AVIV	Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrahi
1708	TEL AVIV	Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1748	TEL AVIV	Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1735	TIBERIAS	Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri
1753	TIBERIAS	

Giften: Wilt u bij elektronisch overboeken een projectnummer aangeven?
Als u met de acceptgirokaart geld overmaakt, wordt het als algemene gift geboekt.