



# Israël

## Gemeentenuws

33e jaargang no.1  
februari 2018  
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

Het gezin van Salim Shalash



*Arabische voorganger Salim Shalash:*

**'Ik werd verliefd op het Oude Testament.'**

**A**ls Salim Shalash begint te praten, schuif je bijna vanzelf naar het puntje van je stoel. Deze toegewijde Arabische baptistenvoorganger van de

*Home of Jesus the King Church* in Nazareth maakt heel wat mee. Aan de ene kant zijn er de confrontaties met orthodoxe christenen en moslims, aan de andere kant spreekt God ook

krachtig door hem heen. Het CGI ontmoette deze geboren Nazarener, die 'verliefd werd op het Oude Testament' en oog kreeg voor de bijzondere positie van Israël in het plan van God.

*Lees verder op de volgende pagina >>*

Shalash (1975) werd geboren in een rooms-katholieke familie in Nazareth, 'de thuisstad van Jezus,' zoals hij het zelf noemt. Zijn vader wilde graag dat de jonge Salim priester werd. Vijf jaar lang zette hij zich in voor zijn kerk tot hij besloot 'een gewoon leven' te leiden. Hij volgde een toeristische studie aan de Hebreeuwse Universiteit en werkte als vrijwilliger bij de politie in Nazareth. Maar het lijkt erop dat God een ander plan voor hem had.

### Bijbel lezen

Op 6 augustus 1994 kwam er door een heftige gebeurtenis een einde aan dat 'gewone leven' van Salim. Een 19-jarige gelovige vriendin kwam bij een ernstig verkeersongeval om het leven. Ze verbrandde in haar auto. Het raakte Shalash diep. Heel indringend werd hij geconfronteerd met de vraag wat er na dit leven is. Shalash: "Ze vertelde altijd over Jezus en daarom vroeg ik me af waar God dan was gebleven in dit ongeval. Toen hoorde ik een stem die zei: 'iemand is overleden, iemand anders wordt herboren.' Ik begreep dit eerst niet. Maar ik ben toen wel voor het eerst in de Bijbel gaan lezen. Als katholieke jongen mocht ik dat nooit omdat mensen zeiden dat ik niet heilig genoeg was."

Het lezen in de Bijbel wekte een honger naar God in hem op. Shalash kwam terecht bij een methodistenkerk in zijn stad Nazareth. Daar besloot hij te gaan studeren aan het *Bethlehem*

*Bible College*, een opleiding die bekend staat om de in Israël omstreden Palestijnse bevrijdingstheologie. In vijf jaar behaalde hij er zijn bachelor, maar thuis voelde hij zich er niet. "De meeste mensen daar geloven in vervangingstheologie. Dat is een groot probleem. Een vriend van mij nodigde me toen uit om mijn master te doen aan het *Israel College of the Bible (ICB)* in Netanya." (In de vorige editie van Gemeentenieuws uit november 2017 kwam deze opleiding uitgebreid aan bod.) Shalash studeerde er met twaalf Joodse en twaalf Arabische voorgangers. "We werden als één familie en deelden alles met elkaar, zelfs onze slaapkamers. Dit samengaan van Joden en Arabieren was voor mij als de hemel op aarde. We hebben nog steeds contact."

### 'Dit samengaan van Joden en Arabieren was voor mij als de hemel op aarde'

Na zijn eerste master volgde een tweede aan het *ICB*. "En daar in Netanya werd ik verliefd op het Oude Testament." Een boek dat hij vroeger niet mocht lezen. De jonge Salim was namelijk geleerd dat het "afval was, een dom historisch boek van de Joden." Maar hier op school in Netanya opende God werkelijk zijn ogen. "Ik

ontdekte dat in elk verhaal de schaduw van Jezus zichtbaar is. Elke naam in het Oude Testament heeft een betekenis. Zoals Nehemia dat 'God, heb genade' betekent. Genade om ons de muren van Jeruzalem te laten herbouwen. En zo besteedde ik uren en uren aan het bestuderen van de Bijbel. Het was een zware tijd omdat ik er ook moest zijn voor m'n gezin en m'n kerk in Nazareth. De studie vond vooral plaats tussen elf uur 's avonds en drie uur in de nacht."

### Visioen

Intussen startte Shalash in 2009 een bidstond met zeven mensen in zijn stad. Hij vertelt dat hij daar een boodschap van God kreeg om een gebouw te huren. Maar zonder een shekel op zak, leek dat onbegonnen werk. "Het is niet jouw business, het is mijn business," zei God tegen hem. "Ik weet nog niet precies hoe het is gelukt, maar twee jaar later barstten we met 70 mensen uit ons gebouw en moesten we op zoek naar een grotere ruimte. Maar ik had daar geen zin in en heb het idee twee maanden lang genegeerd. Maar als je Gods stem negeert, stuurt hij iemand anders. Op een ochtend kreeg mijn vrouw een visioen van een groter gebouw. We gingen naar dat gebouw en zagen dat er een timmerbedrijf in zat. Inmiddels huren we dit gebouw met 105 leden en hebben we een dochtergemeente in Haifa met 17 leden."

### Voedselpakketten

De Home of Jesus the King Church is actief in diaconaat in Nazareth. Elk jaar in december gaan er 140 voedselpakketten naar arme families. Shalash is duidelijk over armoede in zijn stad. Dat is er volgens hem eigenlijk niet. "Als families geen geld hebben, is er meestal een verslaving in het spel. Als je hen dan geld geeft, gaat dat op aan alcohol of drugs. Daarom geven we voedselpakketten." Daarnaast bezoekt hij ook bejaardenhuizen en ziekenhuizen om mensen te bemoedigen, voor ze te zingen en ze het Evangelie te vertellen. Hij is daarbij direct en stelt mensen dan de vraag: 'Waar breng jij de eeuwigheid door?'

Inmiddels bestaan er plannen voor een eigen kerkgebouw in Nazareth. De kosten daarvoor bedragen omgerekend



Salim gaat voor in de gemeente



De baptistengemeente 'Home of Jesus the King Church'

één miljoen euro. Shalash heeft geloof dat ook dit gaat lukken. Zijn eigen salaris als voorganger wordt al vier jaar betaald door een familie uit Noorwegen. Shalash is blij met de belangstelling vanuit Nederland. "Het is als een glas koud water voor een dorstige man.

Weet je, er gaat veel steun naar de Messiaanse beweging in Israël, en dat is goed, maar er is ook nog een Arabische groep die Israël liefheeft en aangevallen wordt. Help ons!"

***'Er gaat veel steun naar de Messiaanse beweging in Israël, en dat is goed, maar er is ook nog een Arabische groep die Israël liefheeft en aangevallen wordt...'***

Tijdens het gesprek met Shalash zijn we enigszins verrast door zijn uitgesproken visie op het Joodse volk en de staat Israël. Shalash vertelt dat Lukas 15 (het verhaal over de verloren zoon) een cruciale rol speelde in zijn leven. "Iedereen preekt over de vader en de jongste zoon. En God vroeg mij welke zoon ik zou willen hebben? Ik zei zonder enige twijfel dat ik de oudste zou kiezen omdat die altijd zijn vader dient. Maar

God opende toen mijn ogen en ik zag dat de Kerk in feite de oudste zoon is. De Kerk is vol geestelijke trots vanwege alle inspanningen voor en God. Bovendien veroordeelt de Kerk de jongste zoon. Hij is zelfs niet blij als de jongste zoon terugkomt bij de Vader. De vraag is of we als Kerk wel bij het feest binnen willen zijn als de jongste zoon terugkomt of dat we liever buiten blijven staan?"

Deze boodschap over de trotse Kerk die neerbuigend kijkt naar de jongste zoon Israël, maakt hem in veel kringen niet geliefd. In de eerste plaats in zijn eigen Arabische omgeving. De bandopname van het gesprek wordt even gestopt voor hij wil vertellen over wat hij op dat gebied meemaakt. Maar de conclusie is dat hij weigert zijn visie op Jezus en Israël aan te passen.

Zijn liefde voor het Oude Testament komt tijdens zijn spreken steeds opnieuw naar voren. In de geschiedenis van Elia en het altaar op de berg Karmel ziet hij een geweldige Messiaanse vervulling weggelegd. Elia bouwt een altaar van twaalf stenen. Die staan voor de

twaalf stammen van Israël. Daarnaast moeten er driemaal vier vaten water worden geleegd. Die staan voor de twaalf apostelen. Als die bij elkaar komen, komt er vuur uit de hemel.

### **Zwarte schaap**

Verbaasd is hij over het groeiende anti-Israëlische sentiment in Europa. "Als ik een goede comedy wil zien, kijk ik naar het nieuws in Europa. Het zit vol leugens over Israël." Hij sprak eens in een kerk in Europa toen een man riep dat we Israël moeten boycotten. Shalash antwoordde toen dat de man dan z'n spijkerbroek moest uittrekken, geen mobieltje meer mocht gebruiken en ook geen Facebook.

***'God opende mijn ogen en ik zag dat de Kerk in feite de oudste zoon is.'***

Salim wijst op de grote zegen die het Joodse volk de mensheid bracht. Met een onevenredig hoog aantal Nobelprijswinnaars en met tal van nuttige technologische en medische uitvindingen. "Als ik bij mij in Nazareth tien Arabieren vraag of ze een Palestijns paspoort willen in plaats van een Israëlisch, wil niemand Israël verlaten. Veel mensen willen wel de zegeningen van Israël, maar willen Israël zelf niet. Zelfs in Europa ben ik het zwarte





Inzegening



schaap, ze houden niet van me. Maar God sprak tot me: *Ik zal je niet alles geven wat je wilt, maar ik voorzie wel in alles wat je nodig hebt.*"

De familie Shalash timmert intussen flink aan de weg. Met thuis twee opgroeiende kinderen, een veel-eisende voorgangersbaan in een overwegend islamitische stad en een vrouw die werkt bij het Arabische christelijke radiostation Voice of Hope. De zender is gevestigd bij Tiberias en is te ontvangen in een groot deel van

het Midden-Oosten. Het is letterlijk een stem van hoop in een regio die in brand staat. De grootste uitdaging

***'Ik weet dat het veel tegenstand zal opleveren, maar met Gods hulp zal het lukken'***

voor Salim is zijn plan om z'n doctorsgraad te halen aan een Amerikaanse theologische universiteit. Dat is nodig omdat hij dan pas serieus genomen

wordt in het internationale speelveld. Shalash wil de studie grotendeels online thuis doen. Het ziet ernaar uit dat deze droom gaat uitkomen. "Op het laatste Loofhuttenfeest in Jeruzalem kwam er iemand van de *Internationale Christelijke Ambassade in Jeruzalem* naar me toe die vertelde dat hij me wil helpen. Het onderwerp voor mijn these zal zijn: *'Hoe een Arabische pastor het plan voor het Joodse volk kan zien.'* Ik weet dat het veel tegenstand zal opleveren, maar met Gods hulp zal het lukken."

## HATIKVA PROJECT UPDATE

Op 20 November 2017 bezocht Comité gemeentehulp Israël het Hatikva Project van Evan Levine. Wij hadden het voorrecht om een cheque van € 7.500,- te overhandigen, die bestemd is voor de nieuwe tandartskliniek die onlangs is geopend in Haifa. Het is geweldig om dit project op deze manier te mogen ondersteunen.

In 2017 heeft de tandartsenpraktijk (HaTikva Dental) 2.271 tandartsbehandelingen kunnen geven in de naam van Yeshua. Dank voor uw steun voor dit schitterende project!

PROJECTNUMMER 1774



Timo Erkelens (l) en Evan Levine (r)

## financiële steun projecten 2017

Dankzij uw giften heeft Comité Gemeentehulp Israël 44 projecten (gemeenten en bedieningen in Israël) financieel mogen ondersteunen in 2017.

Voor een actueel overzicht van alle projecten die het CGI ondersteunt, zie onze nieuwe website: [cgi-holland.nl](http://cgi-holland.nl) > gemeentehulp Israël

Hartelijk dank voor uw financiële steun in 2017! Mogen wij rekenen op uw blijvende betrokkenheid in 2018?

PROJECT	TITEL	TOTAAL
P1703	Hands of Mercy • Ye'shi Reinhardt	€ 845,75
P1706	Be'ad Chaim•ProLife • Sandy Soshany	€ 4.130,75
P1707	Judith de Heer	€ 327,25
P1708	Dugit / Adonai Roi • Avi&Chaya Mizrachi	€ 2.504,73
P1709	Trumpet of Salvation • Jacob Damkani	€ 3.999,65
P1711	Kehilat Hasdey Yeshua • Fam. Finkelstein	€ 3.848,60
P1716	Beit Chesed • Dima en Ella Brodtkin	€ 27.424,51
P1718	Tents of Mercy, Kyriat Yam	€ 565,50
P1722	Milk and Honey • Elisheva Pirard	€ 1.460,00
P1725	The Shelter, Eilat • John & Judy Pex	€ 1.279,25
P1726	Jerusalem Institute of Justice • Calev Myers	€ 1.028,57
P1732	Beit Netanel • Rachel Netanel	€ 416,50
P1734	Fountain of Tears • Rick & Dafna Wienecke	€ 679,15
P1737	Kehilat HaDerech, Karmiël • Yossi & Ronit Ovadia	€ 2.316,75
P1740	Or en Sri Nakirekanti	€ 6.932,25
P1741	Kehilat River of Living Waters • Adil & Margar	€ 591,60
P1743	Kehilat Shar HaEmek	€ 272,64
P1744	Israel & Shlomit Harel	€ 3.483,30
P1745	Kehilat HaCarmel • Peter Tsukahira	€ 105.723,50 *
P1747	Revive Israel • Asher Intrater	€ 731,00
P1748	Calvary Chapel • Stephen & Pat Apple	€ 2.508,00
P1751	Ebenezer Home, Haifa	€ 909,50
P1752	Makor Hatikvah, Jerusalem	€ 263,50
P1753	Kehilat Morning Star • Ezagouri	€ 2.839,00
P1754	Harvest of Asher • Guy Cohen	€ 3.610,50
P1755	Aviv Ministries	€ 301,75
P1759	Kehilat El Roi • Ofer & Chris Amitai	€ 1.645,52
P1767	Kehilat Beit Immanuel	€ 382,50
P1770	Love to the Needy • Chaim Barak	€ 560,64
P1771	Israel Bible Society • Victor Kalisher	€ 374,55
P1773	Light to Sederot • Michael & Dina Beener	€ 8.704,00
P1774	HaTikva Project • Evan Levine	€ 7.500,00
P1776	Israel College of the Bible • Erez Soref	€ 1.697,65
P1777	Kehilat Beit Hallel • Israel Pochtari, Ashdod	€ 1.763,75
P1781	Avishai & Jolanda Pinchas, Kadash Barnea	€ 4.641,00
P1782	Christ Church	€ 284,75
P1783	Voice in the Wilderness	€ 255,00
P1784	Life4Israël • Daniël en Riwwah Keijzer	€ 1.807,95
P1785	Succat David / Beit Hayeshua	€ 703,50
P1786	Beit HaYeshua • Zvi Randelman	€ 280,50
P1792	Ehab & Magda Ashkar, Shfar'am	€ 16.390,79 *
P1801	Project Mozes (Pro Life)	€ 368,90
P1802	Jerusalem Institute of Justice • Prostitutie	€ 1.157,70
P 1803	Voorgangersreizen	€ 637,50
<b>TOTAAL IN 2017</b>		<b>€ 228.149,70</b>

\* grotendeels uit nalatenschappen

## even voorstellen

### Jaap Bönker

Met ingang van 1 januari 2018 ben ik begonnen als adviseur van Comité Gemeentehulp Israël (CGI). Graag wil ik me hierbij voorstellen:

Sinds 1988 werk ik (samen met mijn vrouw Renske) voor de Here God. Eerst als hoofd materiële hulpverlening bij Dorcas en later als directeur bij Stichting Antwoord (beiden

in Andijk). Daarna werd ik hoofd van Stichting Rehoboth in Emmeloord, een begeleidings- opvanghuis voor mensen met psychosociale problematiek. Vervolgens ben ik directeur geweest van de Arabische Wereld Zending/Pioneers in Nederland. Ik heb veel gereisd (zo'n 45 landen) en heb veel projecten opgezet en begeleid, altijd met als doel om Gods Woord te verkondigen in woord en daad.

Het Midden Oosten, met Israël in het midden, heeft met name de laatste 25 jaar in het centrum van mijn bediening gestaan, ook in mijn werk in de Arabische wereld. Altijd heb ik gezocht naar de verbinding tussen de 'broedervolkeren' in Abraham. Ik ben betrokken geweest bij verzoeningsconferenties waarbij Jood en Arabier centraal stonden. Israël als de verbondspartner van de Eeuwige, tot zegen voor de volkeren, dat wás en is mijn visie. Toen ik in juni 2016 vertrok bij de AWZ/Pioneers en verderging als ZZP'er ([www.jaapbonker.com](http://www.jaapbonker.com)) legde ik mij toe op schrijven, (s)preken en het verzorgen van studies in christelijke gemeenten. Ik ben (co-)auteur van diverse boeken: 'Macht & Manipulatie', dat helaas een bestseller is geworden, 'De God van Abraham, Isaäk én Ishmaël', 'Torah of Wet?!', 'De Losser', 'Schaduwfeesten' en 'Barmhartigheid wil Ik, geen offerande'.

Eind vorig jaar kwam ik in gesprek met het bestuur van het CGI en men zag mij graag - vanwege mijn expertise in het Midden Oosten - als ondersteunend adviseur in hun belangrijke werk. Ondersteunen van Messiaans-Israëlsche gemeenten in daad en financiën en bewust maken aan de kerkelijke gemeenten in Nederland dat zij een taak hebben om gemeenten in Israël te ondersteunen of te adopteren. Ook is het van belang dat de gemeenten in Nederland de Joods-Hebreeuwse wortels leren verstaan of zich hierin leren te verdiepen. Met name op dit vlak ligt mijn verantwoordelijkheid. Naast diverse studies heb ik ook een rijke verzameling van allerlei (gebruiks)voorwerpen die in de Bijbel genoemd worden. Die gebruik ik om de cultuur van de Bijbel dichterbij de westerse gelovige te brengen. Het is voor mij belangrijk dat mensen in het Westen leren verstaan dat Gods Verbond met Israël nog steeds staat en dat wij, westerse gelovigen, daarin mee mogen genieten en doen.

Zie ook de website: [www.bijbelsecultuur.nl](http://www.bijbelsecultuur.nl)



### QR Code

Scan deze QR code en maak eenvoudig € 10,00 over voor het ontvangen van Israël Gemeentenieuws.

## Agenda

24 februari - 4 maart 2018 : Studiereisleidersreis CGI

30 maart - 7 april 2018 : Pesach

31 augustus - 2 september 2018 : Israëlweekend ICEJ

19-28 november 2018 : Jongvolwassenenreis (22-35 jr)

Zie voor de actuele sprekersagenda:

[www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl) > Activiteiten in Nederland > Agenda



Ontvang dagelijks een nieuwsupdate van de Messiaanse beweging:

<https://www.facebook.com/CGIHolland>  
<https://www.instagram.com/cgi.holland>

## Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Project: 1757 Salim Shalash (Nazareth)

Project: 1774 Hatikva Project (Evan Levine)

Project: 1730 Noodhulp

Project: 1800 Stimuleringsfonds Jongerenreizen

Zie voor alle projectnummers de website [www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl). Giften zonder vermelding van projectnummer worden als algemene gift aangemerkt en ter beoordeling van CGI besteed.

## Overige info

- Gemeentenieuws **DIGITAAL** ontvangen? Dat kan! Geef het aan ons door als u niet langer de papieren versie wilt ontvangen. Oude nummers zijn ook digitaal terug te vinden op onze website: Media > Gemeentenieuws.
- **EXTRA** Gemeentenieuws exemplaren ontvangen om op de tafel in uw gemeente te leggen? Dat kan!
- Wilt u een **COLLECTE** houden voor één van de projecten in Israël, neem dan contact met ons op. Mail voor al dit soort zaken naar: [info@cgi-holland.nl](mailto:info@cgi-holland.nl)



**CGI**

Comité Gemeentehulp Israël

Veldwade 20a  
3439 LE Nieuwegein  
T 055-843 19 04  
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)  
E [info@cgi-holland.nl](mailto:info@cgi-holland.nl)  
W [www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)

Staf:  
Timo Erkelens • project manager  
E [t.erkelens@cgi-holland.nl](mailto:t.erkelens@cgi-holland.nl)  
Johan van Otterloo • parttime  
administrateur  
E [j.vanotterloo@cgi-holland.nl](mailto:j.vanotterloo@cgi-holland.nl)

Bestuur:  
Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug  
(voorzitter); Frans van Herwijnen,  
Haulerwijk (secretaris); Wiebe  
Dijkstra, Steenwijk (penningmeester),  
Henk Mulder, Borger (lid); Jan  
Boonstra, Zuidhorn (lid), Nathanja  
Licht, Haarlem (lid).

Abonnementen en adreswijzigingen:  
T 055-843 19 04  
(ma en wo : 9.00 - 12.00 uur)  
E [adresbeheer@cgi-holland.nl](mailto:adresbeheer@cgi-holland.nl)

Een abonnement op *Israël GemeenteNieuws* is in principe gratis. Wel stellen we prijs op een vrijwillige bijdrage (€ 10,- per jaar).

Boekbestellingen:  
Bij voorkeur via CGI webshop.  
Christine Guijt,  
[c.guijt@cgi-holland.nl](mailto:c.guijt@cgi-holland.nl)

Reisinformatie en boekingen:  
[reisbureau@cgi-holland.nl](mailto:reisbureau@cgi-holland.nl)

Gebedsmuur:  
[gebedsmuur@cgi-holland.nl](mailto:gebedsmuur@cgi-holland.nl)

Layout: Sjoelal, Hoogeveen

[www.cgi-holland.nl](http://www.cgi-holland.nl)

[info@cgi-holland.nl](mailto:info@cgi-holland.nl)

lid van [www.israelplatform.nl](http://www.israelplatform.nl)

