



Israël

Gemeentennis

31e jaargang no.1
februari 2016
ISSN: 1382-130X

Comité Gemeentehulp Israël ■ Nieuws- en gebedspunten van de Messiaanse beweging

Michael en Dina Beener uit Sederot:

'We hebben onze gemeente *"Stad van het leven"* genoemd.'



We zijn in Sederot, de stad die de afgelopen vijftien jaar het meest heeft geleden onder de rakettenregen vanuit de Gazastrook. Duizenden Qassam- en Gradraketten werden doelgericht afgevuurd op onschuldige burgers. In al die jaren zijn zo'n vijftig dodelijke slachtoffers gevallen en ongeveer tweeduizend gewonden als gevolg van deze raketaanvallen. Maar de wonderen van mensen die op het nippertje

aan de dood ontsprongen, overheersen, ze zijn niet te tellen. Dat maakt dat veel inwoners vragen hebben over God en zijn voorzienigheid. En toch..., Israël mag met de 'IJzeren Koepel' dan wel een van de meest geavanceerde antiraketsystemen hebben ontwikkeld, in Sederot zit de angst er goed in.





We bezoeken Michael en Dina Beener die er bewust voor hebben gekozen, om met hun kinderen, Natanel en Naor, in Sederot te blijven wonen. Ze leiden een kleine, groeiende Messiaanse gemeente en een opvangcentrum voor verslaafden in de vlakbij gelegen kustplaats Ashkelon. Michael komt uit het oosten van Oekraïne en groeide op in een Joods gezin. Dina is de kleindochter van de opperrabbin van Rostov aan de Don in het zuiden van Rusland, maar groeide op in Letland. De twee hebben elkaar pas leren kennen in Sederot, waar meer dan de helft van de inwoners bestaat uit Russische immigranten.

MICHAEL VERTELT:

'We waren thuis niet erg religieus, maar we vierden wel Pesach, Rosh Hashanna en Jom Kippoer. Het grootste deel van mijn jeugd groeide ik op zonder vader. Maar mijn moeder en grootmoeder lieten me van jongs af aan weten dat ik Joods was. Ook waar schuwden ze mij om nooit naar een christelijke kerk te gaan omdat ze je daar kunnen doden. Als kleine jongen kwam ik al heel vroeg met muziek in aanraking. Op de basisschool volgde ik viool- en pianolessen. Mijn moeder en grootmoeder zeiden van mij als ik muziek maakte: 'Misja, je bent echt een Joodse jongen.' Maar toen ik dertien jaar was stopte ik ermee en kwam ik in slecht gezelschap. Ik ging drugs gebruiken en raakte al snel verslaafd. Het was het einde van een relatief gelukkige jeugd. Ik gebruikte tien jaar

drugs en alcohol. In 2000 gaf mijn familie aan dat ze naar Israël wilden emigreren. Ik wilde ook wel, maar ik zat nog midden in mijn verslaving. In de weken dat alle papieren binnenkwamen en we in feite klaar waren om naar Israël te gaan, werd ik door de politie opgepakt. Ik werd in de gevangenis van Loegansk gegooid, en mijn moeder en grootmoeder vertrokken naar Israël. Ik was wanhopig, en voor het eerst in mijn leven begon ik

'Toen drong het tot me door dat Jezus echt een Jood was.'

God aan te roepen. Ik zei: "God, alstublieft help me!!" De gevangenisbewaarder gaf me een bijbel en ik begon erin te bladeren. Zo kwam ik bij het schutblad van het Nieuwe Testament en zag met grote letters de woorden: "Het Nieuwe Testament van de Heere Jezus Christus". Ik zag het en reageerde geschokt en concludeerde: Jezus Christus is niet voor mij, sorry ik kan dit boek niet lezen. Maar toen ik nog wat doorbladerde, zag ik dat ook het Nieuwe Testament bijna helemaal over Joden gaat. Dus besloot ik toch maar verder te lezen. Dat heb ik zo'n vier maanden gedaan, en zo kwam het Woord van God in mijn hart. Op een gegeven moment kwam er een man in mijn cel die m'n bijbeltje zag en zei: "Jij bent toch een Jood?" Ik knikte, en toen zei hij: "Laat me jouw bijbel eens zien." En hij liet me

het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament zien. "Kijk," zei hij, "hier staat dat Jezus de zoon van Abraham en van David was. Zijn dat Joden?", vroeg hij. "Ja", antwoordde ik. "Nou wat is Jezus dan als Hij de zoon van Abraham en David is?" Toen drong het tot me door dat Jezus echt een Jood was. De man legde mij het evangelie uit en aan het eind van het gesprek vroeg hij of ik mijn leven aan Jezus wilde geven en mijn zonden wilde belijden. Dat heb ik gedaan. We gingen samen op de knieën en vanaf dat moment hoor ik bij Jezus.'

'Na de val van het communisme, zijn in de gevangenis ook kerken ontstaan. In Loegansk hadden we een bijzonder goede gevangenispredikant. Ik miste geen samenkomst en deze man heeft me heel veel geleerd uit de Bijbel. Ik had vijf jaar cel gekregen, maar de gevangenisdirecteur was mij goed gezind en ik kwam na drie en een half jaar vrij. Ik werd lid van een kerk en na een paar jaar had ik genoeg gespaard om alija te maken. In 2006 kwam ik in Israël aan, en ging bij mijn moeder wonen in Sederot. Daar vond ik de Russisch-talige Messiaanse gemeente die toen nog vooral uit studenten bestond en waarvan Dina de voorganger was. Na een tijdje wilden mijn moeder en ik toch Sederot verlaten vanwege de constante dreiging van raketten vanuit Gaza. Maar terwijl ik plannen maakte, begon er iets in mij te knagen. Ik begreep dat God niet wilde dat ik wegging. Na een tijdje werden Dina en ik verliefd op elkaar en in 2009 zijn we getrouwd.'

DINA VERTELT HAAR EIGEN VERHAAL:

'Ik kwam in 1999 naar Israël en ging studeren in Sederot. Ik woonde op de campus en ontdekte al snel dat mijn medestudenten open stonden voor het evangelie. De één na de ander kwam tot geloof. Zo ontstond er een kleine gemeente. We vroegen wel of er een voorganger wilde komen, maar omdat in 2001 de raketaanvallen begonnen, had niemand er zin in om hier te komen wonen. Daarom hebben we het zelf maar opgelost en werd ik de leider van onze groep. Als Joods meisje kwam ik op mijn vijftiende tot geloof in Jeshua. Dat was in 1990. Ik was opgegroeid in Letland, en ook al waren mijn ouders trots op hun



Joodse afkomst, ze hadden onder het communisme alle religiositeit vaarwel gezegd. Gek genoeg waarschuwden ze mij wel altijd dat ik ver weg moest blijven van het christelijk geloof. "Dat is niet voor jou", zeiden ze dan. Als ik dan vroeg: "Wat is dan wèl onze religie en wie is God?", kreeg ik geen antwoord. Maar op mijn veertiende ben ik spontaan begonnen tot God te bidden. Van lieverlee ging ik steeds meer in Hem geloven. Ik hield het voor mijzelf, maar in mijn hart geloofde ik in God. Ik voelde me daardoor ook veel Joodser. Een vriendinnetje zei eens: "Dina, ik wil dat je de Joodse God leert kennen. Kom met mij mee." Ze nam me mee naar een grote jongerenkerk in Riga, 'New Generation'. Ik had helemaal niet in de gaten dat het christenen waren. De mensen waren zo aardig, en vreemd genoeg waren ze blij dat ik Joods was. Ik ervoer echte liefde. Na een paar weken begreep ik dat ze in Jezus geloofden, dat was wel een schok, vooral omdat ze het altijd over de God van Abraham, Isaak en Jakob hadden. Ik snapte niet wat Jezus daarmee te maken had. Natuurlijk kreeg ik al gauw de complete uitleg. Zo werd Jezus mijn Messias. Ik woon nu 17 jaar in Israël en moet tot mijn schande bekennen, dat mijn Hebreeuws nog steeds gebrekkig is. Russisch is de hoofdtaal en dat geldt voor veel inwoners van Sederot. Ook voor de studenten die tot geloof kwamen. Het pastoraat en de Bijbelstudies namen al mijn tijd in beslag. Mensen die opnieuw geboren

worden hebben nu eenmaal – net als baby's – voedsel nodig en intensieve zorg. En dat werkt alleen als je Gods Woord uitlegt in je moedertaal. Het begon met een kleine huiskamergroep, maar nu huren we een wat grotere ruimte. Nadat Michael besloot om toch in Sederot te blijven, wist ik dat we voor elkaar bestemd waren. In 2009 zijn we getrouwd en inmiddels hebben we twee kinderen, Natanel en Naor.'

Als we vragen hoe het programma van de gemeente eruit ziet, zegt Michael: 'We komen op sabbat bij elkaar om 17.00 uur. Op maandagavond hebben we een gebedsbijeenkomst; op dinsdag huiskringen en verder allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld alphacursus-

'Maar terwijl ik plannen maakte, begon er iets in mij te knagen. Ik begreep dat God niet wilde dat ik wegging.'

sen, speciale Bijbelse dagreizen voor mensen uit Sederot. Dan huren we een bus en gaan naar plekken in Israël waar Jezus gewandeld en gewerkt heeft. Dat laatste doen we nu vijf jaar en het wordt enorm gezegend. De mensen horen allerlei historische feiten van een Messiaanse gids, en wij nemen alle tijd om vragen te beantwoorden. Aan het eind van de dag houd ik een korte toespraak van een minuut of vijf waarin ik de mensen de gelegenheid geef om te kiezen voor Jeshua als hun Messias. Heel bijzonder. En dan hebben we ook

nog het rehabilitatiecentrum voor alcohol- en drugsverslaafden in Ashkelon. De gasten uit dit centrum komen ook naar de samenkomsten.'

HOE ERVAREN JULIE HET GEVAAR DAT HIER TOCH ALTIJD LATENT AANWEZIG IS?

Michael kijkt naar zijn vrouw en dan zegt Dina: 'Voor ons als gelovigen is het goed om hier in Sederot te wonen. We horen de sirene, stoppen met de dienst en gaan met alle mensen snel naar de schuilkelder. Die is direct achter de zaal. We gaan bidden en gaan dan gewoon verder met de dienst. Maar voor de meeste mensen die hier wonen, is het niet gemakkelijk. De kinderen op school hebben problemen met leren. Ook al hebben ze er vanaf hun geboorte mee leren leven, het went nooit. Vooral ook omdat ze haarfijn aanvoelen dat de volwassenen voortdurend in angst leven. Dat is natuurlijk niet goed voor ze. Als wij midden in de nacht de sirene horen, zijn we ook gestresst, maar dat laten we niet merken aan onze kinderen. We gaan naar de schuilkelder en doen spelletjes met de kinderen. Ze zijn nog klein en vinden het eigenlijk heel stoer om midden in de nacht spelletjes te mogen doen.'

Jeremia 29:7 'Zoekt de vrede voor de stad ...'



Michael toont de samenkomstruimte van de gemeente

Michael zegt: 'Er zijn tienduizenden raketten op Israël afgevuurd. Het is een wonder dat er relatief zo weinig raketten op gebouwen vielen. En als het gebeurde, waren de mensen meestal net niet thuis. Ook op het gebouw waar we onze samenkomsten hebben, viel een raket. Alle ramen waren gebroken, maar de Qassam raakte alleen de muur van de schuilkelder. Hamas heeft ooit gezegd dat ze Sederot een dode stad zullen maken. En daarom hebben wij onze gemeente "Stad van het Leven" genoemd.'

HEBEN JULLIE BEPAALDE NODEN EN GEBEDSPUNTEN?

Michael: 'Ja, we hebben meer mensen nodig die kunnen meehelpen. En ook de mogelijkheid om fulltime in de gemeente te kunnen dienen. Nu moeten wij allebei werken om in ons onderhoud te voorzien. Bepaalde activiteiten die echt nodig zijn om als gemeente te functioneren, hebben we op een laag pitje gezet. We zouden heel graag mensen vinden, die kunnen meehelpen met evangelisatiewerk, bijvoorbeeld met het vertonen van de Jezusfilm.

Er zijn hier in Sederot zoveel mensen die willen luisteren naar de boodschap. Maar de

weg tot bekering is vaak heel lang en vraagt veel geduld. We willen dit jaar ook proberen om de diensten in het Hebreeuws te gaan houden, want de nieuwe generatie spreekt geen Russisch. Ook de studenten die in Sederot studeren, spreken lang niet allemaal Russisch. Met name jongeren van Joods-orthodoxe huize staan open voor het geloof. Wat zouden we allemaal kunnen doen als we meer tijd kregen voor de gemeente en het werk waar God ons voor geroepen heeft hier in Sederot?'

Peter de Bruijne



COLUMN

Mijn land

Israël is helemaal mijn land. Zoals velen die het land bezoeken, heb ook ik de ervaring dat het voelt als thuiskomen. Ik weet nog goed hoe mijn eerste kennismaking verliep. We kwamen aan rond een uur of vijf toen alles al donker was. En de eerste uren zag ik alleen asfalt, op de temperatuur na leek het net Nederland. Toen ik in de ochtend de gordijnen opendeed, keek ik uit over het meer van Galilea, of Kinneret zoals ze het in Israël noemen. En een diep geluk maakte zich van mij meester. Dit is het dus. Maar het leek alsof ik er al jaren kwam, zo gewoon.

En ook als je onderweg bent, voel ik me thuis in Israël. Al die plaatsnamen op de bewegwijzeringsborden komen uit de Bijbel: Nazaret, Gilgal, Jericho, Betlehem. En misschien is dat het ook wel. Dat wij met onze kennis van de Bijbel alles meteen herkennen. Hier valt alles wat je theoretisch weet, letterlijk op zijn plek.

Maar er is meer. Er gebeuren ook bijzondere dingen in het land. Zo

waren wij met een groep in Silo, de plaats waar de Tabernakel heeft gestaan. De plek waar Samuël de stem van God hoorde toen Eli hogepriester was. Ik ging op een bankje zitten en liet die historische, heilige plek, omgeven door het prachtige glooiende bergland van Samaria, op me inwerken. Het voelde alsof God om mij heen was. Zijn aanwezigheid was zó voelbaar, dat ik de tranen over mijn wangen voelde stromen.

Het komt vooral omdat God van dit land zegt: 'Dit is Mijn land...'

Reizend door Israël zijn er ook van die bovennatuurlijke ontmoetingen. Zo reden we met onze huurauto de straat in waar wij afgesproken hadden. Maar zoals vaker in Israël, laat de nummering veel te wensen over. Zelfs de GPS was het spoor bijster. We vroegen hier en daar om hulp, maar niemand kon ons helpen. Op het moment dat ik tot God bad om ons de weg te wijzen, hoorde ik mijn naam roepen. Degene met wie wij een afspraak hadden, bleek plotseling achter mij te staan en had ons ietwat ontredderd zien zoeken. We waren allemaal blij verrast door dit bijzondere moment van herkenning. Een paar dagen later gebeurde er weer zo iets. Ook nu konden wij het gebouw waar

wij moesten zijn niet vinden. Het was al donker geworden en het regende pijpenstelen, wat overigens in Israël als een zegen wordt ervaren. 'Als je het niet kan vinden, moet je het maar even in de buurt vragen', hadden ze gezegd. Doordat onze auto pech had, stonden wij even te schuilen onder een afdak, dat later bij een hotel bleek te horen. We gingen naar binnen en vroegen aan de receptioniste of zij het adres kende waarnaar wij op zoek waren. Opeens stond er iemand op vanuit een stoel, om vervolgens naar ons toe te lopen. Met een brede glimlach zei de man: 'Dit is echt een wonder. Ik kom hier nooit, maar vanavond had ik het gevoel dat ik hier even een kopje koffie moest drinken. Nu weet ik waarom. Ik heb met jullie een afspraak, kom maar mee.'

Waarom voel ik me zo thuis in Israël? Omdat ik – telkens als ik er ben - zulke bijzondere dingen meemaak. En dat maakt dat ik zeg 'het is mijn land'. En het komt vooral omdat God van dit land zegt: 'Dit is mijn land, het is mijn huis en het is mijn heilige berg!' God zelf heeft zich verbonden met dit land. Het is een Betel, een huis van God. Als wij geloven in God en tegen Israël zeggen 'uw God is mijn God', dan is Israël ook voor ons een soort thuiskomen. Dan zeggen we 'uw land is ook mijn land!'

Sieb Buiten,
directeur

Voorzitter draagt stokje over



Het is inmiddels ruim acht jaar geleden dat ik door mijn voorganger voor de functie van bestuurslid van het CGI werd gevraagd. Ik was toen al veel op Israël en Gods belofte voor het Joodse volk gericht. Mijn belangstel-

ling voor het CGI was er dus al, een bestuursfunctie en andere bedieningen waren goed te combineren, en ik heb ja gezegd.

In de acht jaar als secretaris en later als voorzitter heb ik veel mogen leren. Niet alleen door het contact met verschillende christelijke gemeenten in Nederland, maar misschien nog wel meer met de Messiaanse beweging in Israël. Voor het CGI als organisatie en voor mijzelf als persoon is het een gezegende periode geweest. Niet dat alles altijd soepel is verlopen, maar God was erbij. Er waren momenten dat we als bestuur even stil werden gezet, en ook dat was goed. Het CGI is in de afgelopen acht jaar verder gegroeid, enerzijds wat betreft de contacten met de Messiaanse beweging in Israël, anderzijds in de relaties met de gemeenten in Nederland. Het mooie is dat er veel relaties zijn gelegd tussen Nederlandse en Israëlische gemeenten. En dat is meer dan ooit nodig. Als christenen kleur bekennen, schept dat duidelijkheid en nauwe verbondenheid. Afgelopen jaar werd me duidelijk dat het goed was mijn taak als bestuurslid af te bouwen en over te dragen, zodat ik me in Israël op andere taken kan gaan richten. Het was een leerzame, soms pittige, maar vooral goede tijd. Ik geef vol vertrouwen het stokje over aan Wim Nieuwenhuis als nieuwe voorzitter, een deskundig man. Gezien de politieke en geestelijke ontwikkelingen ligt er nog veel werk en dus een grote uitdaging.

Ik wil iedereen bedanken voor zijn of haar bijdrage aan de uitvoering van Gods plan met het werk van het CGI. Met vriendelijke groet en Gods zegen,

RUUD VAN HAL

Overige leden bestuur en directie

Boven: Frans van Herwijnen, Bram Bleijenberg, Jan Boonstra,
Onder: Henk Mulder, Sieb Buiten, Timo Erkelens



Sinds anderhalf jaar ben ik betrokken bij het CGI als lid van het Algemeen Bestuur. Het bestuur heeft mij gevraagd het stokje van mijn voorganger Ruud over te nemen. Ruud, bij deze wil ik je uit de grond van mijn hart bedanken voor je enorme inzet, trouw en liefde voor het werk van God door het CGI. Wij wensen je dan ook heel veel zegen op je verdere roeping voor Israël!

Na een technische studie heb ik jaren gewerkt als milieuecoloog bij de provincie Noord-Holland. In die tijd riep God mij om, naast mijn werk als ecooloog, theologie te gaan studeren. Al spoedig na de start ervan bepaalde God mij erbij om de studie specifiek op zijn volk Israël te richten: immers aan hen heeft God zijn Woord, de Tora, toevertrouwd. De liefde voor Gods Woord en zijn volk is de leidraad in mijn leven geworden. In de verschillende fasen van de opleidingen heb ik me gespecialiseerd op de klassiek Joodse traditie van Schriftuitleg (van Targum en Midrasj) met name uit de periode van Jezus' optreden op aarde en het ontstaan van de christelijke kerk. In 1992 heb ik mijn doctoraal onderzoek aan de Vrije Universiteit mogen afronden in de Rabbijnica en Judaïstiek. Vast staat voor mij dat Jezus midden in zijn eigen orthodox Joodse traditie staat, en dat het Nieuwe Testament een volledig Joods boek is. Thans werk ik aan een boek over Jezus in de Tora en de Joodse traditie.

Maar er is meer! God heeft zijn volk echt niet verlaten, Bijbelse profetieën over het herstel van Israël gaan in onze dagen in vervulling! En God heeft ons als gelovigen uit de heidenen geroepen om Israël op een bijzondere wijze te dienen en te steunen. Het is een geweldige zegen om als CGI iets daarvan vorm te mogen geven, samen met veel andere organisaties. Er is al veel gebeurd en gerealiseerd, maar we zien er naar uit om vanuit Nederland nog veel meer zegen aan Gods volk Israël te mogen uitdelen. Dit in het bijzonder aan de Messiaanse gemeenten in Israël die Jezus de Messias van Israël dienen.

Ik ben getrouwd met Els en samen heeft God ons drie kinderen en drie heerlijke kleinkinderen gegeven. Mijn werk is verdeeld over twee parttime banen: predikant-voorganger van de evangeliegemeente in Castricum en manager bij een overheidsbedrijf (bestuurs-secretaris voor vijf overheidsbesturen). Ik verlang ernaar dat God de talenten die Hij aan u en mij heeft gegeven zal inzetten voor zijn oogappel, Israël. Hij belooft immers te zegenen wie zijn volk zegent.

WIM NIEUWENHUIS

Agenda

CGI • Israëldag met Israel Harel

Zaterdag 2 april 2016 met Israel Harel
Nadere gegevens volgen z.s.m.!

Celebrate Pesach

Zaterdag 23 april 2016 - De Betteld
Tijd: van 10.00 - 21.00 uur

U ziet en ervaart de joodse traditie rond de sedermaaltijd. U leert hoe Jezus het avondmaal heeft ingesteld.
Studies: Sieb Buiten en Henk Poot
Worship: Hearts United met Eric en Tanja Lagerström



Spreekbeurten

Kijk op de website www.cgi-holland.nl onder 'sprekers'.

Nieuw CGI boek beschikbaar!

Israel Harel werpt een nieuw licht op het Bijbelboek Hebrëen. Hij gaat in op de achtergronden van de Joodse cultuur en vergelijkt hedendaagse commentaren met elkaar. Zo komt hij tot een betoog waarin wij beter kunnen begrijpen wat Jezus voor ons heeft gedaan. Door alle discussies heen komt hij tot één conclusie: de Brief aan de Hebrëen is een sterke oproep tot intimiteit met God in het Heilige der Heiligen. Het is een oproep om binnen te gaan in de Sabbatsrust van God, de plaats waar Hij alles in allen zal zijn.



Prijs: € 15,95
Uit voorraad leverbaar



CGI

Comité Gemeentehulp Israël

Veldwade 20a, 3439 LE Nieuwegein
055-8431904 • info@cgi-holland.nl
Oplage: 9000 ex.

Staf:
Sieb Buiten • *parttime directeur (inhoudelijk)* • s.buiten@cgi-holland.nl
Timo Erkelens • *parttime directeur (operationeel)* • t.erkelens@cgi-holland.nl
Johan van Otterloo • *parttime administrateur* • j.vanotterloo@cgi-holland.nl

Abonnementen en adreswijzigingen:
adresbeheer@cgi-holland.nl

Reisinformatie en boekingen:
reisbureau@cgi-holland.nl

Gebedsmuur:
gebedsmuur@cgi-holland.nl

Bestuur:
Wim Nieuwenhuis, St. Maartensbrug (voorzitter); Frans van Herwijnen, Haulerwijk (secretaris); Bram Bleijenberg, Barneveld (penningmeester), Henk Mulder, Borger; Jan Boonstra, Zuidhorn, vacature.

www.cgi-holland.nl
e-mail: info@cgi-holland.nl



Lid van: www.israëlplatform.nl

Projecten Messiaanse gemeenten

1754	AKKO	Harvest of Asher (Tents of Mercy) - Guy Cohen
1705	ARAD	Kehilat Arad Shimon Pliner (Russisch)
1711	ARAD	Kehilat Arad Yo-Yakim en Debbie Fugueras (Hebreeuws)
1798	ARIEL	David en Leah Ortiz
1777	ASHDOD	Kehilat Beth Hallel - Israël Pohtar
1721	ASHKELON	Kehilat Shekinat Yeshua - Daniel Borenstein
1710	BE'ERSJEVA	Kehilat Be'erSjeva - Howard & Randi Bass
1716	BE'ERSJEVA	Huis van Genade - Dima en Ella Brodkin
1755	BE'ERSJEVA	Desert Flowers - Dov en Olga Bikas
1734	HAIFA	Kerem El - Daniel & Luanne Sayag
1742	HAIFA	Boekwinkel & Kehilat Immanuel - Najeeb & Elisabeth Atteih
1745	HAIFA	Kehilat HaCarmel - Daniel & Luanne Sayag
1795	HAIFA	HaCarmel - Arabische gemeente - Yousef Dakwar
1796	HAIFA	Shavei Tsion Nazareth Haifa - Leon Mazin
1767	JAFFA	Kehilat Beit Immanuel - David & Michaela Lazarus
1702	JERUZALEM	Ethiopische Bethelgemeente Tal en Tigi Shefraw
1731	JERUZALEM	Shemen Sasson gemeente - Yonathan Almeida
1733	JERUZALEM	Jerusalem Assembly - Meno Kalisher
1746	JERUZALEM	Kehilat Even Yisraël - Victor & Julia Blum
1756	JERUZALEM	Ahavat Jeshua - Asher & Betty Intrater
1709	JERUZALEM	Kehilat El Roi - Ofer & Chris Amitai
1763	JERUZALEM	Kehilat Melech HaM'lachim - Oded & Sandy Shoshani
1765	JERUZALEM	King of Kings Assembly - Chad Holland
1769	JERUZALEM	Kehilah Ets HaChajiem (Tree of Life), Artur en Ira Gal
1782	JERUZALEM	Messiaanse Gem. Christ Church - B. en R. Berger
1783	JERUZALEM	Voice in the Wilderness - Anthony Simon
1785	JERUZALEM	Succat David - Zvi Randelman
1786	JERUZALEM	Beit HaYeshua - Zvi Randelman
1743	JIZREËL VLAKTE	Kehilat Shar HaEmek - Yaakov Paran
1714	KARMIËL	Kehilat Rivers of Living Waters - Sev & Irina Friedman
1719	KARMIËL	Beit Avi - Moshe & Batel Loewenthal
1737	KARMIËL	Kehilat HaDerech - Yossi & Ronit Ovadia
1744	KFAR VARADIM	Israël & Shlomit Harel
1727	KFAR SABA	Kehilat HaMa'ayan - Tony & Orna Sperandeo
1741	KIRYAT SHMONA	Kehilat OrHaGalil - Adil & Margareth Sapir
1718	KIRYAT YAM	Tents of Mercy - Eitan Shishkov en Avshalom Teklehaimonot
1715	NAHARIJA	Libanese Christenen - Joseph & Ibtissam Hadad
1717	NAHARIJA	Kehilat Or HaGalil - Ephraim & Jeannie Goldstein
1794	NAZARETH	Kehilat Geest van Leven - Sergei & Elvira Bogarnikov
1749	NETANJA	Kehilat Beit Asaf - Evan Thomas en Lev Guler
1778	PETACH TIKVAH	Kehilat Or HaHaim - Samuël Lichtman
1739	RISHON LEZIJON	Kehilat Chesed Ve'Emet - David Zadok
1773	SEDEROT	Leven voor Sederot - Michael en Dina Beener
1792	SHFAR'AM	Ehab & Magda Ashkar
1708	TEL AVIV	Kehilat Adonai Roi - Avi & Chaya Mizrachi
1728	TEL AVIV	Tiferet Yeshua - Ron & Elena Cantor
1748	TEL AVIV	Calvary Chapel - Stephen & Pat Apple + Patrick Boersma
1735	TIBERIAS	Kehilat Peniel - Daniel Yahav
1753	TIBERIAS	Kehilat Morning Star/Licht in Galilea - Claude Ezagouri

Projecten Messiaanse bedieningen

1704	ARAD	Ark in the Negev, Polly Sigulim
1724	ASHDOD YAACOV	Alon en Anne Tamir
1725	EILAT	The Shelter - John & Judy Pex
1732	EIN KEREM	Beit Netanel - Rachel Netanel
1712	HAIFA	Beit Nitzachon - E. Benson
1751	HAIFA	Even Haëzer Home
1709	JAFFA	Trumpet of Salvation - Jacob & Elisheva Damkani
1706	JERUZALEM	Be'ad Chaim/Pro Life - Sandy Shoshani
1707	JERUZALEM	Judith de Heer
1726	JERUZALEM	Jerusalem Institute of Justice - Calev Myers advocaat
1736	JERUZALEM	Jerusalem Street Productions / Jamm - Richard Frieden
1747	JERUZALEM	Revive Israël - Asher Intrater
1752	JERUZALEM	Makor HaTikwa/Makor Chaim
1758	JERUZALEM	Watchmen from Jerusalem - Chuck & Karen Cohen
1760	JERUZALEM	Vision for Israël/Joseph Storehouse - Barry & Batya Segal
1768	YAD HASHMONA	Messiaanse kibboets
1771	JERUSALEM	Israel Bible Society - Victor Kalisher
1775	JERUZALEM	Chazon Yeroesjalajim - Shmuel & Pamela Suran
1780	JERUZALEM	Peter & Nellie Spaander
1790	JERUZALEM	Jerusalem House of Prayer for all Nations - Tom Hess
1781	KADES BARNEA	Opvangwerk - Avishai & Jolanda Pinchas
1770	KFAR SABA	Love to the Needy - Chaim Barak
1722	MA'ALE ADUMIM	Milk and Honey - Elisheva Pirard
1701	MOD'IN	Ot u Mofet - Orna Greenman
1776	NETANYA	Israël College of the Bible - Erez Soref
1720	RAMAT GAN	Lech Lcha - Arlon Grimberg
1703	SEDEROT	Hands of Mercy - Ye'shi Reinhardt
1708	TEL AVIV	Dugit - Avi & Chaya Mizrachi
1729	TEL AVIV	Abundant Life - Ishai & Anat Brenner
1755	TEL AVIV	Aviv-Negev Ministries - Dov en Olga Bikas
1788	TIBERIAS	Ted en Linda Walker

1730

NOODHULP

Giften

IBAN nummer NL19 INGB 0004651992

BIC-code: INGBNL2A

Giften zonder vermelding van projectnummer worden als Algemene Gift aangemerkt.
Algemene giften worden ter beoordeling van CGI besteed.

Kijk voor de actuele sprekersagenda op:
www.cgi-holland.nl